



het Zoeklicht

leven uit verwachting

NUMMER 05



Wat kunnen we leren van deze crisis?

Pagina 22

Armoede in Nederland

Pagina 26

De liegende overheid

In dit nummer



KIJK
VOOR ONZE
ACTIVITEITEN
OP
pagina 34/35



4 TIJDSPIEGEL

Welke lessen kunnen we trekken uit de coronacrisis?

7 SPREUKEN

Een lach is een krachtig middel om anderen blij te maken.

8 VRAGEN

Wat wordt er bedoeld met dat Abraham de 'Stad met de fundamenten' verwachtte?

11 COLUMN

Heilige afstand en veilige nabijheid.

12 HEMELVAART

Er zijn meerdere hemelvaarten.

15 OPMERKELIJK

Onze hersenen uploaden en grote vraag naar 'eindtijdbunkers'.

16 MIDDEN-OOSTEN

Wat willen de Palestijnen nu eigenlijk?

18 MARANATHA

De Zoon van God is het middelpunt.

21 COMMENTAAR

Het einde van de serie 'Generatiekloof'.

22 BIJBEL EN MAATSCHAPPIJ

Armoede in Nederland en onze rol als gemeente.

25 COLUMN

Waarom bidden wij?

26 ACTUEEL

Bestrijding van het complotdenken.

29 OPMERKELIJK

Europa de grote verliezer en veel watertekort door datacenters.

30 EVANGELISATIE

Het levensverhaal van auteur Hendrik Schipper.

33 PUZZEL

Stuur de oplossingen in en maak kans op een prijs.

De maranatha-christen is nuchter

In de afgelopen maanden heb ik verschillende brieven uit de Bijbel uitgeschreven en onderzocht. Of zoals dat zo mooi heet: een exegetische gemaakt. In bijna elke brief kom je wel iets tegen dat gaat over het verwachten van de Heere Jezus. Als christenen kunnen we toch niets anders concluderen dan dat we moeten leven uit verwachting?

Juist nu in deze maand worden we hier weer bij bepaald. Op donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. Een dag met een hoopvolle boodschap: 'Deze Jezus, zal terugkomen.' Laat u bemoedigen door het artikel over de meerdere hemelvaarten (pagina 12) en het artikel 'Als de Messias in heerlijkheid verschijnt' (pagina 18).

AFREAGEREN OP ANDEREN

Toch kunnen we door de waan van de dag ons laten meeslepen in de negatieve berichtgeving van het journaal. Soms (ik moet eerlijk bekennen: vaak) ben ik zo ontmoedigd, dat ik reageer vanuit mijn emotie of gevoel en dat weer afreageer op mijn naaste omgeving. Het is de Heilige Geest Die mij steeds weer de woorden van de Heere Jezus inluistert: "Wees waakzaam en bid."

Ook in de Nieuwtestamentische brieven word ik elke keer weer aangespoord om een Geestvervuld leven te leiden en dienstbaar te zijn voor Hem. *'Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen (nieuwe hemelen en aarde) verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede...'* (2 Petrus 3:14).

LESSEN UIT DE CORONACRISIS

Hoe kan ik anders een getuige van Jezus Christus zijn? In ditzelfde hoofdstuk van deze brief staat ook dat de Heere Zijn belofte niet vertraagt. Het is Zijn genade dat nog steeds mensen tot geloof kunnen komen. Is dit niet juist een les die wij kunnen trekken uit de coronacrisis? (Zie pagina 4).

Zo mogen wij als maranatha-christenen de Heere elk moment verwachten, terwijl wij groeien in de genade en kennis van onze Heere Jezus om Hem te laten zien aan hen die nog niet geloven.

KIJKTIP

Op Family7 is een nieuwe serie gestart van het programma Bijbelse toekomstverwachting. Theo Niemeijer behandelt het thema 'geestelijke verleiding in de eindtijd'. Meer informatie vindt u op pagina 34.





Lessen uit de coronacrisis



Door de oprukkende secularisatie is de westerse kerk in een identiteitscrisis geraakt die nu nog eens wordt uitvergroot door de coronapandemie. Gelovigen reageren heel verschillend op de beperkende maatregelen die de overheid ons oplegt. Sommigen accepteren de situatie, anderen zien het als een aanval op hun geloofsvrijheid en protesteren heftig. Weer anderen zoeken er een sinister complot achter. Hoe moeten wij hierin staan? Is het wel zo'n uitzonderlijke situatie? Wil God ons iets leren?



Er lijkt een groeiende neiging onder evangelische en orthodox gelovigen om naar de seculiere cultuur te kijken als de vijandige boze buitenwereld die we moeten bestrijden. Dat is misschien begrijpelijk als we bedenken dat de westerse kerk eeuwenlang een dominante rol speelde in een cultuur die zichzelf gecreëerd had. In minder dan een eeuw heeft die cultuur een metamorfose ondergaan naar een seculiere samenleving die het christendom ervaart als een soort 'invasieve exoot', een ongewenste indringer, die ze het liefst wil neutraliseren of zelfs verwijderen. Maar moeten wij, op onze beurt, die 'boze buitenwereld' bestrijden, of hebben we een andere roeping?

NAASTENLIEFDE

We moeten niet de illusie hebben dat 'de wereld' onze bondgenoot wil zijn. Dat maakte Jezus ons duidelijk. *'In de wereld zult u verdrukking hebben...'* (Johannes 16:33). Hij waarschuwde dat dezelfde 'wereld' die Hem niet accepteerde, ook grote moeite zou hebben met Zijn volgelingen (Johannes 15:19). Maar al maant Hij ons 'de wereld' niet lief te hebben, Hij leert ons ook om nooit met haat of geweld te reageren. Integendeel. Jezus leert ons de moraal en filosofieën van de wereld te verwerpen, maar tegelijkertijd gebiedt Hij ons om alle mensen lief te hebben en overheden te gehoorzamen voor zover zij ons niet dwingt God ongehoorzaam te zijn. Wat de christen moet onderscheiden is een levenswandel van naastenliefde, verdraagzaamheid, respect voor de overheid en bereidheid te lijden voor Christus (1 Petrus 2:13-15).

HET EVANGELIE IN EEN VIJANDIGE OMGEVING

De situatie van de kerk in de westerse samenleving vertoont steeds meer overeenkomst met die van de vroege kerk in het Romeinse rijk. In de Romeinse cultuur botste het geloof in één God met het heersende polytheïsme. Sommige Romeinen beschouwden christenen als atheïsten. Ze maakten immers geen beeld van hun God! Het Evangelie werd als een bedreiging ervaren. Datzelfde onbegrip van de heersende cultuur tegenover het Evangelie ervaren we ook nu. De seculiere westerse cultuur verafgoodt de mens en zijn werken en ervaart de God van de Bijbel als vijandig aan die cultuur. Toch floreerde de vroege kerk juist in zo'n vijandig geestelijk klimaat. Zij zag het niet als haar roeping die boze buitenwereld te bestrijden. Gelovigen getuigden en leefden het Evangelie voor. Zij vormden een zuurdesem dat langzamerhand de samenleving veranderde. De Romeinse Keizer Julianus uit de vierde eeuw had een hekel aan die 'goddeloze christenen', maar was onder de indruk van hun succes. Hij verklaarde dat uit hun zorg voor armen, hun opvanghui-

zen voor zieken en ouderen en vanwege hun integriteit. Zij praktiseerden wat ze predikten, de liefde van Christus, juist ten tijde van rampen en epidemieën.

*We moeten niet de illusie hebben dat
'de wereld' onze bondgenoot wil zijn.*

VRAGEN NAAR DE WEG VAN JEZUS

Wat is onze reactie op de coronapandemie? Is het juist om kerken vol te laten lopen tegen de oproepen van de overheid in? Wordt Jezus gediend als journalisten bij die kerken worden belaagd? Is het juist om verbolgen te protesteren alsof deze beperkingen een aanslag zijn op ons geloof? Ik denk eerder dat we het ervaren als aanslag op het aangename leventje waar we recht op menen te hebben. Christus wijst ons de weg van het kruis en van verdraagzaamheid. De Bijbel zegt dat God alles doet medewerken ten goede. Welke beperkingen ons ook opgelegd zijn, ze vormen geen enkele belemmering om Christus te belijden. De geschiedenis laat zien dat de moeilijkste tijden voor de kerk de beste kansen boden om de liefde van Christus uit te dragen. Maar juist in eeuwen dat de kerk de 'bovenliggende partij' was, met grote invloed, macht en rijkdom, zette het geestelijke verval in.

LESSEN UIT DE GESCHIEDENIS

Van de eerste christenen lezen we dat zij 'eendrachtig in de tempel' bijeenkwamen om God te zoeken. Maar ook: ze 'braken het brood aan huis' (Handelingen 2:45). Ze kwamen dus ook bijeen in kleiner verband. De hechtheid van de gemeenschap was niet afhankelijk van de zondagochtendienst of een gebouw. Toen er vervolging ontstond, werd de tempel een 'no go' locatie. Maar dat betekende niet het einde van de gemeente. Gelovigen werden verstrooid. Overall brachten zij het Evangelie (Handelingen 8:4) en vormden nieuwe kleine groepen. Veel gemeentes die Paulus stichtte, kwamen samen in groepjes aan huis (Romeinen 16:5, 1 Korinthe 16:19, Kolossenzen 4:15). Een kleine groep is veel moeilijker uit te roeien. Ze blijft makkelijker onder de radar en vormt een hechtere gemeenschap. De huiskerken in China vermenigvuldigden spectaculair, zonder megakerken, zonder gelikte programma's, of vermakelijke reli-shows met strobe lights en rookkanonnen.

HET VERNIS VAN ENTERTAINMENT

Wil God ons iets leren door de beperkingen die corona ons opdringt? Ligt onze nadruk misschien te veel op megakerken, »



»

grote conferenties, muziekfestivals en andere parakerkelijke activiteiten? Terecht wordt vaak opgemerkt dat het westerse evangelische christendom consumptief is en 'entertainment' gericht. Zijn het onze reli-shows die God mishagen? Dat gebeurde ook in het oude Israël, toen het volk Gods voorhoven 'platliep' voor offerfeesten (Jesaja 1:11-15), maar hun leven niet strookte met de leer. In Amos 5:21-23 spreekt God Zijn afkeer uit over de uitbundige religieuze feesten en 'het getier van hun liederen'. Het entertainmentgehalte was hoog, maar maskeerde een hedonistische en zondige levensstijl. We eigenen ons graag selectief allerlei positieve Oudtestamentische beloften toe, maar durven we ons ook af te vragen of deze teksten een toepassing hebben voor ons vandaag?

De kerk heeft haar moraal aangepast aan de heersende cultuur met schandalen als gevolg. In hun hang naar rijkdom omarmen veel christenen het afgodische 'welvaartsevangelie' om hun luxelevens te rechtvaardigen. We leven in overdaad, terwijl broeders en zusters elders in de wereld honger lijden en vervolgd worden.

De coronabeperkingen waaronder wij lijden – al of niet wijs of effectief – zijn bedoeld tot bescherming van iedereen. Elders in de wereld lijden christenen al jaren onder systemen die werkelijk hun geloofsvrijheid beperken. Toch liggen we daar minder wakker van dan van corona.

De vroege kerk floreerde in een vijandig geestelijk klimaat en zag het niet als haar roeping die boze buitenwereld te bestrijden.

LESSEN UIT DE CRISIS

We kunnen belangrijke lessen trekken uit de huidige crisis. Ten eerste openbaart het de fragiele staat van de westerse kerk. Het is goedkoop om te wijzen naar vrijzinnige kerken of naar de secularisering als oorzaken van geestelijk verval. Zo'n reflex is misleidend. Dan missen we wellicht Gods boodschap aan onszelf. Er is reden om de hand in eigen boezem te steken. De crisis veroorzaakt problemen die de zwakheden in onze evangelische cultuur zichtbaar maken. Individualisme en consumptiegedrag ondermijnen de trouw en ware gemeenschap in veel evangelische gemeentes. Het 'entertainment' element in veel diensten moet mensen trekken, maar is dat wel Bijbels? Nu we de onderlinge gemeenschap missen, gaan we deze gevaarlijke ontwikkelingen misschien onderscheiden.

NIEUWE WEGEN

In de tweede plaats dwingt de crisis ons nieuwe manieren

te vinden om Gods boodschap uit te dragen. Net zoals de vervolging in Jeruzalem de eerste gemeente naar andere plaatsen dreef om het Evangelie te verspreiden, biedt deze coronacrisis nieuwe kansen om anderen bij te staan in geestelijke en materiële nood. Zo ontdekken we nieuwe wegen om via internet diensten te houden en zelfs om te evangeliseren.

Ten derde helpt corona ons te zoeken naar nieuwe wegen om de onderlinge band te versterken door elkaar vaker aan huis te bezoeken en in kleinere kring bij elkaar te komen. Een groepje van tien kan echt contact hebben via zoom. Een groep van tweehonderd niet.

De gemeente van Christus gaat moeilijke tijden tegemoet, waarin wellicht onze godsdienstvrijheid echt beperkt zal worden. Leert deze crisis ons weer wat onze prioriteiten moeten zijn? Gods prioriteit is beslist niet dat wij een aangenaam leven hebben en weer lekker op het terrasje kunnen zitten. Het was genade dat wij zolang van vele goede dingen mochten genieten. Maar zijn wij bereid alles op te geven voor Christus?

Zijn wij bereid alles op te geven voor Christus?

ONZE PRIORITEIT

Velen willen tekenen van de eindtijd zien in de coronacrisis en in daaraan verbonden maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Maar Jezus Christus benadrukt dat, naast het herstel van Israël, de belangrijkste eindtijdtaken te vinden zullen zijn binnen de gemeente, zoals misleiding, wereldsgezindheid en afval (Mattheüs 24:5, 11-12, 24). Maar Hij gaf nog een belangrijke aanwijzing: het Evangelie moet eerst aan alle volken gepredikt worden (Mattheüs 24:14). Het 'einde' komt pas, als 'de tijden van de heidenen vervuld zijn'. Wereldzending moet de focus van de kerk zijn. Beseffen we dat er zo'n 3,5 miljard mensen in de wereld nog niet weten wat het Evangelie inhoudt?

Niet een aangenaam leven hier op aarde maar het doen van Gods werk moet onze prioriteit zijn, want 'er komt een nacht, waarin niemand werken kan' (Johannes 9:4). We staan aan de vooravond van donkere tijden. De westerse maatschappij stelt zich steeds intoleranter op tegenover het Evangelie. Hoelang kunnen we hier nog werken? Maar al worden de mogelijkheden ons hier straks ontnomen, er zijn veel plaatsen op de wereld waar de boodschap nog moet klinken. Wellicht dwingt de situatie ons om 'Jeruzalem' te verlaten en ons te richten op de miljoenen die er elders nog op wachten.

 HANS FRINSEL



Kracht van de lach

'Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht, blijmoedigheid maakt het leven tot een feest'
(Spreuken 15:13a, 15a NBV).

Lachen is gezond! Je hersenen maken endorfine en dopamine aan waardoor je je prettig voelt. Als je lacht gaat je ademhaling dieper, waardoor je bloed sneller stroomt en er meer zuurstof in je longen en bloed wordt opgenomen. Dat werkt stressverlagend en stimuleert het immuunsysteem van het lichaam.

Spreuken is het hier helemaal mee eens: *'Een blij hart bevordert een goede gezondheid'* (17:22 NBV). Een lach is echter niet alleen goed voor onszelf, het is ook een krachtig middel om anderen blij te maken!

*Een lach maakt een gezicht mooi
Is als een ontluikende bloem in lentetooi*

*Een lach verbreekt een kille sfeer
Is als een zonnestraal in grauw weer*

*Een lach bemoedigt bij tegenslag
Is als een koel windje op een hete dag*

*Een lach is bij zorgen zo gezond en fijn
Is als een klapproos op een dor terrein*

*Een lach steekt aan, het wordt verbreid
Zoals een paardenbloem haar pluïsjes verspreidt*

*Een lach kost niets maar levert heel veel op
Je geeft het weg maar 't raakt nooit op*

*Een lach vanuit een liefdevol hart gegeven
Brenkt vreugde aan menig mensenleven*

Maar het leven lacht ons niet altijd toe. En kun je wel blij zijn in een wereld vol ellende?

Paulus schrijft aan de Filippenzen: *'Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u'* (4:4). Het draait om die drie woordjes: In de Heere. Daarin zit het geheim! De blijdschap moet zijn grond hebben in de Heere Jezus en niet in de omstandigheden. Vreugde in de Heer is altijd mogelijk door de Heilige Geest.

Heer, leer mij om ondanks moeite blij te zijn en te genieten van Uw onvoorwaardelijke liefde, Uw nooit aflatende zorg en Uw eindeloze genade. Laat mijn gezicht die liefde en vreugde weerspiegelen, zodat ik anderen daarmee kan zegenen.

Vraag

In Lukas 21:24 lezen we over de 'tijden der heidenen'. Kunt u mij vertellen wat het verschil is met de 'volheid der heidenen' uit Romeinen 11:25? (T.K. te A.)

ANTWOORD:

De uitdrukking 'tijden der heidenen' houdt in Lukas 21 verband met *'Jeruzalem dat door de heidenen vertrappt wordt'*. Deze periode is begonnen met de verwoesting van Jeruzalem door koning Nebukadnezar in het jaar 587 v.Chr., waarna alleen nog maar heidense machthebbers over Jeruzalem geregeerd hebben. In 1967 kwam hier een einde aan, toen in de Zesdaagse Oorlog de stad Jeruzalem weer onder Israëliisch bestuur terechtkwam. Zo kwam er na zo'n 2554 jaar een einde aan de overheersing van Jeruzalem door heidense volkeren en dus aan deze 'tijden der heidenen'. Dit betekent dat met deze gebeurtenis de wederkomst van de Heere Jezus nabij is!

De uitdrukking 'Volheid der heidenen' heeft in Romeinen 11 te maken met het behoud van de heidenen ten opzichte van Gods plan met Israël. Na de verwerping van de Heere Jezus door het Joodse volk, begon de Heere met het 'bouwen aan Zijn gemeente', ook wel 'een volk voor Zijn Naam uit de heidenen' in Handelingen 15:14 genoemd. De 'volheid der heidenen' heeft in dit verband te maken met de voltooiing van de gemeente, waarna de Heere de draad met Zijn verbondsvolk Israël weer op zal pakken om uiteindelijk tot Zijn doel met Israël te komen.

Vraag

In Johannes 6:44 zegt de Heere Jezus dat 'niemand tot Hem kan komen, tenzij de Vader hem trekke'. Is dit een voorwaarde om tot Jezus te kunnen komen? (T. K. te A.)

ANTWOORD:

Na de spijziging van de vijfduizend wordt de Heere Jezus door steeds meer mensen afgewezen, zo zelfs dat we in vers 66 kunnen lezen dat velen van Zijn discipelen zich van Hem afkeerden en niet langer met Hem meegingen! Deze afwijzing begon met name toen de Heere Jezus hen duidelijk maakte,

dat Hijzelf het levende brood is. In vers 64 lezen we echter dat Hij al van tevoren wist wie zouden geloven en wie niet. Zo wist Hij ook dat Judas Hem zou verraden!

Het feit, dat de Heere Jezus dit allemaal van tevoren wist, wil nog niet zeggen, dat het Zijn keuze was, om mensen bewust verloren te laten gaan. In wezen worden alle zondaren getrokken, maar iedereen is vrij om zelf op de uitnodiging van Gods genade in te gaan of om deze af te slaan. Zo hebben we ook vandaag te maken met Gods uitnodigende liefde, waarmee Hij allen uitnodigt tot behoud door het geloof in de Heere Jezus. In de Heere Jezus trekt de Heere God ons tot Zich. In Johannes 6 zegt de Heere Jezus: *'Wie tot Mij komt zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft zal nimmermeer dorsten'* (vers 35). Het woordje 'wie' dat we in dit vers twee keer tegenkomen sluit niemand uit. Hij wil namelijk dat alle mensen tot behoud komen (1 Timotheüs 2:4)!

Vraag

In 1 Petrus 4:17-18 lees ik dat het 'oordeel bij het huis Gods begint'. Als wedergeboren christenen komen we toch niet in het oordeel? Hoe zit dit? (M.T. te S.)

ANTWOORD:

In Romeinen 8:1 lezen we dat er geen veroordeling voor hen is, die in Christus Jezus zijn. Inderdaad, geen veroordeling, maar dat betekent niet dat de gemeente vrij van het oordeel is! Zo lezen we in 2 Korinthe 5:10 dat ook alle gelovigen voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. Bij deze rechterstoel van Christus gaat het weliswaar niet om **veroordeeling**, maar wel om **beoordeling**! *'Het vuur zal het uitmaken'*, lezen we in 1 Korinthe 3:13-15. Over dit 'vuur' spreekt Petrus ook in genoemd hoofdstuk: *'Laat de vuurgloed u niet bevreemden, alsof u iets vreemd overkwam'* (vers 12). Vanaf het begin kreeg de gemeente te maken met deze vuurgloed van beproeving, kennelijk hoort deze bij het gemeenteleven. Al tijdens de Pinksterdag daalde het vuur neer op de aanwezigen in de bovenzaal, vuur dat reinigt en loutert! Daarmee zien we dat het oordeel bij Gods huis begonnen is en voor de rechterstoel van Christus voleindigd zal worden. Hoeveel te erger zal het oordeel zijn dat daarna zal beginnen voor de volkeren en alle ongelovigen!

Vraag

'Wie is mijn naaste' lezen we in Lukas 10:29. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan blijkt deze Samaritaan zelf 'de naaste' te zijn (zie vers 37). Is onze 'Naaste' dan ook niet de Heere Jezus Zelf? (K. M. te @)

ANTWOORD:

Natuurlijk is de Heere Jezus voor ons 'de Naaste' geworden, Die in barmhartigheid Zich over ons ontfermd heeft. Daarnaast roept Gods Woord ons op om ook onze naaste lief te hebben als onszelf. Wanneer we hierover Romeinen 13:8-10, Galaten 5:13-15 en Jakobus 1:8-9 lezen, dan worden we als gelovigen opgeroepen om het voorbeeld van de Heere Jezus te volgen en, net zoals de barmhartige Samaritaan, om te zien naar hen die het moeilijk hebben en voor hen 'een naaste' te willen zijn.

Vraag

In Spreuken 8:22-25 lezen we: 'Toen er nog geen diepe wateren waren, was ik geboren...vóór de heuvels werd ik geboren' (HSV). Kun je hieruit afleiden dat de Zoon van God ook eens geboren werd, zoals de Jehova's Getuigen beweren? (R. R. te A.)

ANTWOORD:

We moeten hierbij niet vergeten dat het in dit stukje in de eerste plaats over 'de Wijsheid' gaat die eeuwig is. Natuurlijk is de wijsheid die hier beschreven wordt een beeld van de Heere Jezus. Van de Heere Jezus lezen we dat Hij er al was vóór de grondlegging der wereld (Johannes 17:24), ja, dat er aan het leven van de Zoon van God geen begin van dagen en ook geen einde des levens is (Hebreeën 7:3). De eeuwigheid die er was, vóór de schepping van de hemel en de aarde is voor ons ondoorgrondelijk. Genoemd stukje uit Spreuken 8 vertelt ons juist dat vóór alles de drie-enige God er was, juist zoals Johannes 1 begint, 'In den beginne was het Woord'.

Het woordje 'geboren', dat we in Spreuken 8 tegenkomen is niet hetzelfde als het woordje 'ontstaan'. De wijsheid was bij God van eeuwigheid aanwezig. Toen Hij met de schepping begon werd Gods eeuwige Wijsheid zichtbaar in Zijn werken en in deze wijsheid werd ook het werk van Zijn eeuwige Zoon zichtbaar, waarmee Hij de 'eerstgeborene van de ganse schepping' werd (zie Kolossenzen 1:15-18). Zijn wijsheid en Zijn Zoon ontstonden op het moment van de schepping niet, maar werden toen geopenbaard.

Vraag

In Hebreeën 11:10 lezen we dat Abraham de 'Stad met de fundamenten' verwachtte. Vanuit welk gedeelte van het Oude Testament kunnen we dat opmaken? (P. v.d. S. te R.)

ANTWOORD:

In Johannes 8 zegt de Heere Jezus: 'Uw vader Abraham heeft zich er op verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd' (vers 56). De vraag is: wat heeft Abraham tijdens zijn leven van de Heere Jezus gezien? Heeft hij iets van de Heere Jezus gezien toen de Heere hem naar buiten leidde om naar de sterrenhemel te kijken en hem zijn zoon beloofde, waarin Abraham geloofde en door God gerechtvaardigd werd? Wat heeft God hem geopenbaard op het moment waarop hij zijn zoon Izaäk moest offeren? In Genesis 15:1 lezen we dat de Heere God tot Abraham, na zijn ontmoeting met Melchisedek, in een gezicht sprak. Met welk gezicht, visioen openbaarde de Heere Zich toen aan Abraham? Abraham had zojuist de rijkdom van de wereld afgewezen. Zou dit het moment geweest zijn, waarop de Heere hem de stad met de fundamenten toonde? Deze stad met de fundamenten daalt in Openbaring 21:9-14 vanuit de hemel neer naar de aarde en stelt de bruid van het Lam (de verheerlijkte gemeente) voor. Ja, dat is 'mijn dag' waarover de Heere Jezus sprak: Abraham heeft zich er op verheugd 'Zijn dag' te zien! Wat een dag zal dat zijn!

WAAIJENBERG
MOBILITEIT




Brommobiel (rijbewijs AM)
Canta (rijbewijsvrij)

Rijden **ZONDER** (auto)rijbewijs
vanaf € 199,- per maand*



Groot assortiment scootmobielen

Taxatie, demonstratie en service/reparatie **bij u aan huis!**
Inruil van uw auto mogelijk!

0800 - 023 99 88 | info@waaijenberg.com
VEENENDAAL - AMSTERDAM - DEN HAAG

AMCHA ISRAEL

In Israël wonen nog 190.000
overlevenden van de Holocaust.

AMCHA biedt psychosociale hulp in
15 behandelcentra aan 19.500
getraumatiseerde mensen.

Steun Vrienden van
Amcha Nederland Amersfoort
IBAN: NL42 ABNA 049 06 06 210
www.amcha.nl



ANBI

 **het Zoeklicht**
leven uit verwachting

In het najaar zullen er weer
evangelisatiebrochures beschikbaar
zijn. U kunt deze rond september
bestellen. Meer informatie volgt nog.

najaar 2021



Neem nu een abonnement

Laat je bemoedigen, opbouwen en informeren!
Kies een jaarabonnement met € 10 korting of een geschenk.

 **het Zoeklicht**
leven uit verwachting

MIJN GEGEVENS:

Naam	
Straat	
Postcode	Plaats
Telefoon	
E-mail	

KIES UW WELKOMSTGESCHENK:

Jaarabonnement (€ 41,50/jaar)* met:

- € 10 korting (1e jaar voor € 31,50)
- de dvd 'Een mysterie ontfafeld'
- het boek 'Onvoorstelbaar vooruitzicht'

* Voor onbepaalde tijd,
na 1 jaar maandelijks opzegbaar
Deze actie is geldig t/m 31 december 2021.



Gratis

BETALING

- Stuur mij een acceptgiro Ik machtig Stichting Het Zoeklicht om het abonnementsgeld af te schrijven van mijn rekening:

Rekeningnummer	Bank
N L	0

Datum

Handtekening

Opgeven kan ook via onze website www.zoeklicht.nl/word-abonnee of telefonisch: 0343-413300. U kunt dit formulier opsturen naar Het Zoeklicht, Antwoordnummer 2020, 3940 VB Doorn.

zoeklicht.nl/word-abonnee

 0343 - 413300



HEILIGE AFSTAND EN VEILIGE NABIJHEID

Het afgelopen jaar heeft ons vooral veel fysieke afstand gebracht. De anderhalve meter werd een soort heilige en veilige afstandsmaat in het maatschappelijke en kerkelijke verkeer. Waarschijnlijk zal uit voorzichtigheid die 'afstandelijkheid' nog wel enige tijd blijven. Hoezeer we ons er ook enigszins op aangepast hebben en het ook weer voor nieuwe mogelijkheden en kansen gezorgd heeft, kwam bij mij de vraag naar boven naar de Bijbelse verhouding tussen afstand en nabijheid. Hoe zit dat bij onszelf en in relatie met ons geloof?

Laat ik voorop stellen dat ik persoonlijk verlang om weer onbevangen met onze kleinkinderen om te kunnen gaan en elkaar in kerkelijke zin weer vrijmoedig te ontmoeten. Tegelijk is zo'n periode van gepaste afstand op een bepaalde manier ook wel weer aangenaam en misschien wel heilzaam. Zeker als je bijvoorbeeld niet zo gecharmeerd bent om bij elke begroeting drie kussen en een hug te krijgen of een goedbedoelde arm over je schouder. Soms is een luisterend oor op gepaste afstand betekenisvoller als uiting van nabijheid. De afstand leert ons op allerlei terreinen misschien nog meer oog te hebben voor wat essentieel is en wat minder essentieel. Afstand geeft letterlijk ook weer nieuwe leefruimte.

JUISTE VERHOUDINGEN

Tegelijk is er een diep verlangen naar nabijheid van mensen maar ook van de Heere God. Het mooie lied 'Ik zal er zijn' is voor velen een van de meest geliefde liederen van dit moment. Nabijheid is vooral in het pastoraat een groot goed maar ook hier is de vraag hoe dicht een herder bij elk 'schaap' staat of juist met iets meer afstand de kudde leidt, uitkijkend op een heuveltop wakend over de kudde. Ook hier is het telkens in verschillende situaties zoeken naar de juiste verhoudingen tussen afstand en nabijheid.

Ik moest denken aan de roeping van Mozes bij de brandende braamstruik (Exodus 3) De Heere God riep Mozes vanuit dat wonderlijke gebeuren van een niet verterende braamstruik. Het doet denken aan Pinksteren, met vlammen van Gods Geest, die niet verteren maar juist voor kracht, dynamiek zorgen. Voor Mozes om het volk naar het beloofde land te brengen, voor de gemeente bij haar opdracht in de wereld. Als Mozes van dichtbij de struik wil bekijken moet hij op heilige afstand blijven.

MENSENWERK

Als je het wonder wilt gaan bestuderen, als je te dichtbij komt blijft er van het wonder vaak niks over. Heilige afstand dus. Zo wordt tegen de Israëlieten bij de intocht in Kanaän ook gezegd dat ze afstand moesten bewaren om beter de weg van God te zien (Jozua 2). Wie het wonder wil vastpakken en alles in de hand wil houden zal het zien verkrumelen en opbranden. Mooie les ook voor leiders en bestuurders zou ik zeggen; ook ter voorkoming van burn-outs. We willen soms van zo dichtbij alles 'in control' houden, bestuderen, uitleggen en verklaren. Maar soms moet je gewoon op gepaste afstand zien, ervaren en genieten van de wonderen die God doet. Kom je te dichtbij, dan verdwijnt het wonder, dan brandt het op en wordt het mensenwerk.

OVERVLOEDIGE VREUGDE

Mozes mag het juist als leider leren om gepaste veilige en heilige afstand te bewaren. Maar tegelijk mag hij even later die geweldige belofte horen van de Heere God, 'Ik zal er zijn voor je Mozes!' Afstand en nabijheid gaan hier samen! Wat een prachtige bemoeiding en belofte! Ook in de Pinksterpreek van Petrus horen we met een verwijzing naar de Psalmen: *'U hebt mij de weg naar het leven getoond, Uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde.'* (Hand. 2:28) We mogen weten dat de Heere God ons in Christus dicht nabij gekomen is: dat is een overvloedige vreugde van nabijheid, die soms ook om gepaste heilige afstand vraagt, ook zonder coronaregels!

PAUL PRIJT



Meerdere hemelvaarten



Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. Dan herdenken we dat de Heer Jezus ten aanschouwen van Zijn discipelen vanaf de Olijfberg ten hemel voer.

Dat was wat voor Zijn discipelen. Het was heel bemoedigend dat de Heer Jezus na Zijn opstanding nog 40 dagen aan hen verscheen en hen onderrichtte over het koninkrijk van God. Maar op de dag, waarop Hij ten hemel voer, had Hij hen gezegd in Jeruzalem te blijven tot ze gedoopt zouden worden in de Heilige Geest en zo kracht zouden ontvangen om van Hem te getuigen.

Dat waren spannende dagen. Matthias werd aangesteld als twaalfde apostel in de plaats van Judas. Maar verder was het vooral biddend afwachten tot de Heilige Geest over hen zou worden uitgestort.

DE OMERTELLING

De hemelvaart vond plaats op de 40e dag van de Omertelling. Het Hebreeuwse woord omer (עמר) kan garf of schoof betekenen. Maar ook een inhoudsmaat voor meel van ongeveer 3,6 liter. Een andere inhoudsmaat is de efa (איפה), een efa is 10 omer (Exodus 16:36). Bij diverse offers werd een omer meel als offer toegevoegd (Leviticus 5:11, 6:20, 14:21). De Omertelling is de telling vanaf de dag van het feest van de eerste schoof (omer). Dat feest viel op de zondag (de eerste dag van de week: Leviticus 23:10-16) na het Pascha. Die zondag was de eerste dag van de Omertelling, de maandag daarna de tweede dag, enzovoort. Zo werd er doorgeteld totdat zeven weken na het feest van de eerste schoof, op de 50e dag, het wekenfeest aanbrak (Leviticus 23:15-16, Deuteronomium 16:9-10).

Op de eerste dag van de Omertelling moest de priester de eerste schoof van de nieuwe oogst voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat het volk welgevallig werd.

DE VERBORGEN HEMELVAART

Die eerste schoof is een type van de Heer Jezus. Op de dag, dat de eerste korenschoof voor Gods aangezicht werd bewogen, stond Christus op uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn (1 Korinthe 15:20). Maar er is nog meer typologie.

Kort na Zijn opstanding ontmoette de Heer Jezus in de graf-tuin Maria van Magdala. Aanvankelijk dacht zij dat Hij de tuinman was. Maar toen ze Hem herkende, mocht zij Hem nog niet aanraken. Hij zei immers: *'Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader*

en uw Vader, naar mijn God en uw God' (Johannes 20:17). Later echter mochten ze Hem aanraken (Mattheüs 28:9, Johannes 20:27).

In die tussentijd is de Heer Jezus dus opgevaren naar Zijn Vader. Toen Hij voor het aangezicht van Zijn Vader verscheen, werd Hij begroet met de woorden: *'U bent Mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt'* (Psalm 2:7, Handelingen 13:32-34). Het bewegen van de eerste korenschoof voor Gods aangezicht, verwijst typologisch naar de verborgen hemelvaart van Christus, Die als eersteling uit de doden voor Gods aangezicht in de hemel verscheen, waarschijnlijk precies op het moment dat de eerste korenschoof in de tempel werd bewogen.

In die tussentijd is de Heer Jezus dus opgevaren naar Zijn Vader.

HART DER AARDE

Volgens zijn eigen woorden was Jezus na zijn overlijden in het hart der aarde (Mattheüs 12:40), dat wil zeggen zijn persoonlijkheid, zijn ziel. Zijn lichaam was aan het kruis en later in het graf. Waar was de Heer precies? Volgens Handelingen 2:27,31 was Hij in het dodenrijk, de gevangenis van de zielen van alle gestorvenen. Blijkens Jezus' vertroosting van de moordenaar aan het kruis was Hij na Zijn heengaan in het paradijs (Lukas 23:43), de afdeling van het dodenrijk waar de Oudtestamentische gelovigen verzameld werden (Lukas 16:22). Toen de Heer was heengegaan, heeft Hij in die gevangenis de overwinning verkondigd (1 Petrus 3:19). En op de opstandingsdag, de eerste dag van de Omertelling, is Christus niet alleen ten hemel gevaren; Hij heeft ook alle Oudtestamentische gelovigen, die in het doden- »



»

rijk, in het paradijs, gevangen zaten, bevrijd uit het dodenrijk en met het paradijs meegenomen. Zoals Efeze 4:8 zegt: *‘opgevaaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mee’*. Sindsdien bevindt het paradijs zich in de hemel (2 Korinthe 12:4). Zie ook de uitleg van Jaap Fijnvandraat¹.

PINKSTEREN

Na Christus' definitieve hemelvaart moesten de discipelen wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. Die vond plaats op de 50e dag van de Omertelling (Pinkster = pentecostes = πεντηκοστής = 50e). Dat was de dag van het wekenfeest, het oogstfeest, het feest van de eerstelingen van de tarweoogst (Exodus 34:22). Op die dag moesten de mannen naar Jeruzalem gaan, met manden, gevuld met de eerste oogst aan tarwekorrels (Deuteronomium 26:1-4). Die brachten ze naar de priesters in de tempel.

Op dat oogstfeest in Jeruzalem waren de mensen blij en dankbaar voor de eerste oogst. Ze kwamen om die oogst aan God te geven en om te herdenken dat ze slaven waren geweest in Egypte (Deuteronomium 16:12). Buiten op straat was er vrolijkheid en gelach.

De discipelen in de bovenzaal deelden niet in die feestvreugde. Zij hadden geen oogst van tarwekorrels, die ze de HEERE God konden aanbieden. De Heer Jezus was tien dagen geleden naar de hemel gevaren en ze waren al die tijd aan het wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. En op die Pinkstermorgen was het dan zover! De discipelen werden gedoopt in de Geest, ze kregen kracht en moed om te getuigen. Ze verkondigden in allerlei buitenlandse talen Gods grote daden. Dat maakte indruk op de Joden die van heinde en verre kwamen en de discipelen hoorden spreken in hun moedertaal.

*Toen de Heer was heengegaan,
heeft Hij in die gevangenis de
overwinning verkondigd.*

HEMELVAART IN DE TOESPRAAK

Toen begon Petrus zijn toespraak, waarin hij zei dat de opstanding van de Christus uit de doden al was geprofeeteerd door David (Psalm 16): Hij zou niet in het dodenrijk (hades = ᾠδης) worden gelaten en zijn lichaam zou geen ontbinding zien. De toehoorders zouden zich hebben kunnen afvragen, waarom Jezus niet op het feest was, als Hij was opgestaan uit de doden. Daarom wees Petrus erop dat David ook heeft geprofeeteerd dat de Messias na zijn he-

melvaart door God in de hemel zou worden begroet met de woorden: *‘Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel’* (Psalm 110). Vervolgens riep Petrus op tot bekering door Jezus aan te nemen als hun Heer en Messias.

*Sinds die eerste Pinksterdag leven
we dus in de oogsttijd. Het is de tijd
van zaaien en oogsten.*

OOGST OP HET OOGSTFEEST

De prediking van Petrus maakte indruk en er kwamen 3000 Joden tot bekering. Wat was dat een bemoediging! Op dit oogstfeest konden de discipelen weliswaar geen eerste tarweoogst aan God aanbieden, maar wel 3000 eerstelingen van de oogst aan discipelen, die de Heilige Geest ontvingen. En wij mogen de Heer danken, want als gelovigen behoren ook wij bij de oogst, welke op die eerste Pinksterdag is begonnen. Ook wij zijn bevrijd, niet van slavernij in Egypte, maar van onze slavernij aan de zonde. Ook wij hebben de Heilige Geest ontvangen, Die ons moed geeft om te getuigen. Sinds die eerste Pinksterdag leven we dus in de oogsttijd. Het is de tijd van zaaien en oogsten. Zaaien is het brengen van het Woord, evangeliseren. Oogsten, dat gebeurt als er mensen tot de Heer worden gebracht. Zo mogen we handelen tot het einde van deze oogsttijd. Tot de laatste mens is toegevoegd aan de gemeente.

DE AANSTAANDE HEMELVAART

Dan zal geschieden, waar de Bazuinendag, de dag van het geklank (Leviticus 23:24), een type van is. Tijdens bazuingeschal zal de Heer Jezus komen om Zijn gemeente van de aarde tot Zich te nemen in de hemel. Dat zal voor ieder gebeuren met ziel, geest en een verheerlijkt lichaam. Degegen, die vóór die tijd overleden zijn, zullen opstaan uit de dood en als eersten een verheerlijkt lichaam krijgen en samen met de levenden ten hemel varen, de Heer tegemoet. Zo zullen allen, die in Christus zijn, voor altijd bij de Heer Jezus zijn.

Ziet u ook uit naar Zijn komst? “Als ‘t bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus' komst is daar, bent u dan voor Zijn komst bereid?”

 **KEES NOORLANDER**

¹ <https://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=2333>



OPMERKELIJK

ONZE HERSENEN UPLOADEN 'IN DE CLOUD'



Stel je een toekomst voor waarin een machine je brein kan scannen om daarvan de essentiële kenmerken over te zetten naar een computer. Volgens wetenschapper Michael Graziano is de kans reëel dat dit in de toekomst kan. “Het is niet in strijd met de natuurwetten. Maar het vereist technologie die nog niet is uitgevonden, dus niemand weet wanneer het mogelijk wordt”, aldus Graziano. Om iemands brein te kun-

nen uploaden, moeten eerst twee technische problemen worden opgelost. Ten eerste moeten we in staat zijn om iemands fysieke biologische brein en alle verbindingen tussen de neuronen nauwkeurig in kaart te brengen, willen we dat patroon ook in het kunstmatige brein kunnen nabootsen. De tweede technische horde is een stuk moeilijker te nemen. Met behulp van een elektronenmicroscop heeft een team onderzoekers aan het Albert Einstein College of Medicine onlangs een beschrijving voltooid van het volledige ‘connectoom’ – de kaart van alle neutrale verbindingen – van een rondworm. Dat is een piepklein beestje met zo’n driehonderd neuronen. “Om een mensenbrein te kunnen uploaden, moet je mensen scannen als ze nog leven en moet je honderd miljoen keer zoveel data verwerken. Daarvoor ontbreekt ons nu nog de technologie. Hoe lang het ook duurt, het lijkt er toch op dat het ooit zover kan komen.” (Bron: Wall Street Journal)



GROTE INVLOED WHATSAPP

In het afgelopen jaar is de populariteit van de berichtendienst WhatsApp explosief toegenomen met 40 procent. WhatsApp geldt samen met Facebook en YouTube als een belangrijk kanaal om nieuws te verspreiden. Toch is er een keerzijde voor voornamelijk WhatsApp en maken overheden zich zorgen. Gebruikers voelen zich hier meer op hun gemak dan op Facebook; Twitter of Instagram, omdat WhatsApp erop gericht is de privacy te beschermen. Het zijn dan voornamelijk de WhatsAppgroepen die ‘gevaarlijk’ kunnen zijn. Het risico is dat er een vicieuze cirkel ontstaat, waarin privégroepen steeds meer informatie en desinformatie verspreiden om bijvoorbeeld ambtenaren en publieke informatie in diskrediet te brengen, waardoor vervreemding van de democratie escaleert. WhatsAppgroepen beginnen vaak om informatie te bundelen, (bijvoorbeeld studenten die contact houden over deadlines) maar kunnen snel uitmonden in een middel om de instelling waar ze samenkomen in diskrediet te brengen. Een eerste uiting van ontevredenheid kan al snel escaleren, net zolang tot de groep een identiteit heeft opgebouwd gebaseerd op wrok en vervreemding, die onmogelijk nog met tegenargumenten kan worden verdreven. (Bron: The Guardian)

VASTGOED VOOR HET EINDE DER TIJDEN



Er bestaat een bloeiende handel in luxe apocalypsaccommodaties, die een comfortabel onderkomen bieden in tijden van pandemieën en nucleaire oorlogen. Aan wie het kan betalen tenminste. In een reportage in *The Guardian* laat journalist Mark O’Connell zien wat voor lucratieve niche van de vastgoedsector bestaat: een plek om je terug te trekken als het echt de verkeerde kant op

gaat met deze wereld. Robert Vicino, een onroerendgoedhandelaar uit San Diego, begon met een groot landgoed in South Dakota. Het terrein had ooit dienst gedaan als munitie- en onderhoudsfaciliteit van het leger en was tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwd voor opslag en het testen van bommen. Er staan 575 ontmantelde wapenopslagplaatsen. Vicino verkocht ze voor 35.000 dollar per stuk aan Amerikanen die eropuit waren zichzelf en hun families te beschermen tegen een verscheidenheid aan eindtijdsgebeurtenissen. Later begon Vicino op een nieuwe locatie bunkers te maken dat tussen de 6000 en 10.000 mensen kan huisvesten. (Bron: The Guardian)



EINDREDACTEUR:
JOËL OOSTERHAGEN



Wat willen de Palestijnen nu eigenlijk?

In de jaren negentig leefde zowel in Israël als in de rest van de wereld nog het idee van 'land in ruil voor vrede', om langs die weg te komen tot een oplossing van het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

In vroegere situaties heeft het ook wel op die manier gewerkt. In 1975 is er vrede gesloten tussen Israël en Egypte, nadat Israël de Sinaiwoestijn heeft teruggegeven aan Egypte, die in 1967 door Israël was veroverd. In 1994 is er ook vrede gesloten tussen Israël en Jordanië, nadat Israël enkele claims op gebieden in de Jordaanvallei heeft losgelaten. Daarom is er in die tijd ook hard gewerkt aan vredesonderhandelingen met de Palestijnen.

VERREGAAND VOORSTEL

In het jaar 2000 heeft de toenmalige Israëlische premier Ehud Barak een zeer verregaand, vrijmoedig voorstel gedaan aan de Palestijnen, langs deze zelfde strategie. Israël was bereid zich uit 98% van de Westelijke Jordaanoever terug te trekken. Er zou daar dan een volledig onafhankelijke en soevereine Palestijnse Staat komen. Daarin zouden zich helemaal geen Joodse dorpen meer bevinden, met andere woorden, deze gebieden zouden door Israël zelf (!) geheel 'vrij van Joden' worden gemaakt, zoals in 2005 inderdaad met de Gazastrook is gedaan. De hoofdstad van deze nieuwe Palestijnse Staat zou Oost-Jeruzalem zijn, inclusief sommige delen van de Oude Stad. Dit alles lag op de tafel als aanbod aan de Palestijnen tijdens de Camp David-onderhandelingen in Washington, onder leiding van president Bill Clinton.

INTIFADA IN PLAATS VAN VREDE

Je zou denken, dat was een geweldige kans voor de Palestijnen om nu eindelijk te krijgen wat zij al zo lang wilden. Maar Yasser Arafat, de toenmalige leider van de Palestinian Liberation Organisation (PLO) liep weg en accepteerde het voorstel niet! Sommigen in de wereld zeiden: "Arafat, je bent gestoord. Dit was je kans om positieve geschiedenis te schrijven en tot in lengte van dagen als vrede-stichter herinnerd te worden. Waarom heb je dit voorstel niet aangenomen?!" Maar dergelijke kritiek bleef volkomen uit van de zijde van de Palestijnen. Dat bewijst dat Arafat, met het niet aannemen van dit royale, zeer verstrekkende aanbod van Israël, de wil van het overige Palestijnse leiderschap,

de Palestijnse bevolking en andere Israël-vijandige landen in het Midden-Oosten uitvoerde. In plaats van dat hij koos voor vrede met Israël besloot hij dat er een tweede intifada moest komen, die dan ook in 2002 keihard over Israël is gekomen, en waarbij duizenden onschuldige burgers in Israël zijn omgekomen. We kunnen ons bijna allemaal nog wel de verschrikkelijke beelden in herinnering brengen van bom-aanslagen op bussen en cafés in bijvoorbeeld de Jaffa Street in Jeruzalem. In 2008 heeft de Israëlische premier Ehud Olmert een nog verdergaand voorstel gedaan. Ook toen is Machmoud Abbas, de opvolger van Arafat, weggelopen.

Wat de Palestijnen willen is het volledig verdwijnen van de Joodse Staat.

WAT WILLEN DE PALESTIJNEN?

Dat bepaalt ons bij een belangrijke vraag, die beantwoord moet worden, om het conflict in het Midden-Oosten te begrijpen. Wat willen de Palestijnen? Willen ze graag een eigen staat? Willen ze dat er een einde komt aan de zogenaamde 'bezetting door Israël' van de Westoever? Willen ze dat er geen Joden meer wonen in Judea en Samaria, het Bijbelse Israël? Het antwoord op al deze vragen is 'nee', omdat hun dit allemaal is aangeboden door Israël en ze daar luid en duidelijk 'nee' op hebben gezegd.

Wat de PLO indertijd wilde is de vernietiging van de Joodse Staat Israël. Het feit dat de PLO niet ná 1967 is opgericht, maar vóór 1967 zegt genoeg wat dit betreft. Al in 1964 is de PLO opgericht, toen Israël nog niet de controle over de Westoever had ingenomen. Met andere woorden, het doel van de PLO was niet de 'bevrijding' van de Westoever, maar de 'bevrijding' van heel het gebied 'van de rivier de Jordaan tot de Middellandse Zee.' Ook het huidige Fatach en de Palestijnse Autoriteit hebben nog steeds niet Israël als natie erkend. Wat de Palestijnen willen is het volledig verdwijnen van de Joodse Staat.



HET RECHT OM TERUG TE KEREN

Onder de Palestijnen wordt voortdurend gesproken over 'the right of return'. Er zijn in 1948 ongeveer 600.000 Arabieren weggevlucht uit de nieuw opgerichte staat Israël, waarvan er nu nog enkele tienduizenden in leven zijn. Tegelijkertijd zijn er toen en in de jaren daarna meer dan 700.000 Joden weggevlucht uit Arabische landen, omdat zij vanwege het ontstaan van Israël hun leven en toekomst niet meer zeker waren in die landen. Velen van hen zijn in Israël gaan wonen. Het aparte is dat als het gaat om het tellen van het aantal vluchtelingen, dat alleen ten aanzien van Arabieren die weggevlucht zijn uit Israël ook hun partners, kinderen en hun partners, en ook weer hun kinderen en hun partners worden geteld. Dat betekent dat volgens deze wijze van tellen ook onze voormalige minister Sigrid Kaag en haar kinderen gerekend wordt tot Palestijnse vluchteling, omdat zij met een Palestijnse man is getrouwd. Ten aanzien van geen enkel ander vluchtelingenprobleem in de wereld wordt op die manier gerekend, alleen ten aanzien van de Arabische Palestijnen. Langs die weg wordt er gezegd dat er inmiddels meer dan 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen zijn.

TWEE STATEN?

Al deze mensen hebben volgens de Palestijnse Autoriteit en Hamas het recht om 'terug te keren' naar Palestina. Het kan zijn dat zij praten over inderdaad twee staten. Maar dan bedoelen zij: **1.** Een soevereine Arabisch Palestijnse Staat op de Westoever, net als vanaf 2005 in Gaza het geval is. **2.** Een tweede Arabische Staat in het huidige Israël. Want als meer

dan 5 miljoen Palestijnse Arabieren in Israël gaan wonen is er sprake van een Arabische meerderheid in Israël, en is het gedaan met de Joodse staat.

Het Westen heeft de Palestijnen nu al veel te lang gesteund in hun absurde, maximalistische eisen. Zij willen alles en ze willen niets aan de Joden geven. Er is meer dan honderd keer zoveel landoppervlak waar Arabieren kunnen wonen in een Arabisch land, dan de oppervlakte van de staat Israël (veel kleiner dan ons landje), wat het enige land ter wereld is waar Joden in hun eigen land kunnen wonen. Maar de Palestijnen eisen met z'n allen te mogen wonen in dat ene, piepkleine landje, dat niet hun eigen land is, de Joodse staat Israël. De Palestijnen blijven gepamperd worden door het Westen.

HET IS EENVOUDIG

Onlangs luisterde ik naar een politicus uit Israël, die vroeger ook geloofde in 'land in ruil voor vrede', maar inmiddels van gedachten is veranderd. Zij is hoog opgeleid en heeft boeken over dit alles geschreven. Zij zei: "Hoe meer ik heb gestudeerd, hoe simpeler het voor mij is geworden. Het is helemaal niet moeilijk het conflict in Israël te begrijpen. Waar het alleen maar om gaat is wel of niet de Joodse staat Israël. De Palestijnse Arabieren en landen zoals Iran zeggen: Weg met de Joodse staat. De Joden moeten hier weg. De Joodse staat is een vreemde, koloniale bezetting die moet verdwij-

Sigrid Kaag en haar kinderen worden gerekend tot Palestijnse vluchteling.

nen. De andere optie is dat de Arabieren de Joodse staat accepteren. Dat ook zij gaan zeggen dat het Joodse volk het recht heeft op hun eigen soevereine staat in het land van hun voorvaders."

Daarom is het ook veelzeggend dat er sinds vorig jaar enkele Arabische landen zijn bijgekomen die nu inderdaad Israël erkennen en officiële betrekkingen met hen zijn aangegaan. Zij weten dat Israël zal blijven. Deze Arabische landen doen daarmee nota bene veel meer voor Israël dan veel landen in het Westen, die nog geloven in het failliete idee van land in ruil voor vrede. Het drama van hoe het met de Gazastrook gaat sinds Israël zich daar heeft teruggetrokken is een bewijs van dat faillissement. Deze landen sluiten vrede met Israël, zonder dat Israël daarvoor land moet opgeven. Israël heeft in de loop der jaren immers genoeg goede wil laten zien. Langs een geheel andere, maar ook heel eenvoudige weg komt er vrede: acceptatie van de Joodse staat Israël.



Als de Messias in heerlijkheid verschijnt

Toen de Heere Jezus op de berg verheerlijkt werd zagen Petrus, Jakobus en Johannes een profetische vooruitblik van de glorie van de Koning in Zijn Koninkrijk. Even mochten zij Hem zien zoals Hij bij de Vader was, voordat Hij aan de mensen gelijk werd (Filippenzen 2:6-7).

Op de berg verscheen Hij als Zoon van God en werd de heerlijkheid van de Vader zichtbaar (vgl. Mattheüs 17:1-13). Al dit buitengewone maakt van deze rijke gebeurtenis één van de meest indrukwekkende gedeelten uit de Bijbel. Immers Mozes en Elia verschenen er ook, ter bevestiging dat Hij de beloofde Messias, van Gods toekomstige rijk, is (vgl. Handelingen 1:6).

ZES DAGEN EERDER

Als we uitleg willen geven aan dit Schriftgedeelte is het belangrijk dat we eerst het voorgaande hoofdstuk lezen. Daarin eindigt de Heere Jezus met de volgende woorden: *“Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk”* (Mattheüs 16:27-28).

De vervulling van Jezus' woorden vond plaats bij Zijn verheerlijking op de berg. Want alle discipelen zijn gestorven. Slechts enigen van hen hebben Hem vóór hun sterven in Zijn koninklijke waardigheid op de berg gezien.

ZIJN VERSCHIJNING IN HEERLIJKHEID

Deze schitterende gebeurtenis geeft een profetische vooruitblik naar Zijn komst, als Koning bekleed met majesteit en macht. Zijn openbaring zal voor de gehele wereld ook

niet onopgemerkt blijven. In Mattheüs 24 lezen we: *‘En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid’* (vers 30). Ook dan zal Hij op een berg verschijnen, op de Olijfberg, vlakbij Jeruzalem (Zacharia 14:4).

Toen Hij voor de drie in gedaante veranderde, straalde Zijn

In plaats van aanbidding wilde Petrus werken.

gezicht als de zon en Zijn kleding werd wit als het licht. De zonneglans van Zijn aanblik is een prachtig beeld van Zijn toekomstige heerschappij op aarde. Als Hij met recht en gerechtigheid zal regeren. Nu is het nog nacht en heerst er duisternis op aarde. Er is corruptie onder de wereldleiders en dagelijks horen we in de media van geweld, doodslag en natuurrampen. En nu ook over het vreselijke coronavirus, dat de wereld beangstigt. Maar er is een totdat!

Als Hij komt zal *‘de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn’* (Maleachi 4:2). Dan zullen alle rechtvaardigen stralen als de zon in Zijn Koninkrijk (Mattheüs 13:43). En zal de duivel in de afgrond worden (Openbaring 20:1-3).



De verheerlijking van de Heere Jezus op de berg Tabor.

DE VERSCHIJNING VAN MOZES EN ELIA

Niet alleen Christus, ook Mozes en Elia verschenen op de berg in hemels licht. Gods luister was zichtbaar aanwezig. De twee grote profeten uit het Oude Testament spraken met Hem over Zijn sterven, opstanding en hemelvaart. Mozes vertegenwoordigt de wet. Hij profeteerde over de komst van een grote Profeet (Deuteronomium 18:15-19). Elia is de vertegenwoordiger van de profeten. Die hebben de komst van de Messias voorgezegd (Maleachi 4:4-6). Opmerkelijk is dat we in Openbaring 11 van de twee getuigen lezen: *'Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan'* (vers 4). Tijdens de grote verdrukking in de eindtijd spreken zij namens God tot Israël en de wereld. Zullen dit ook Mozes en Elia zijn? Waarschijnlijk wel.

In Petrus, Jakobus en Johannes zien wij een type van het overblijfsel in Israël bij de wederkomst, die dan ook de Messias in heerlijkheid zien verschijnen (Zacharia 12:10).

JEZUS ALLEEN!

De wet en de profeten vinden haar volheid in Christus, zowel in Zijn lijden als in Zijn heerlijkheid. Paulus zegt in 2 Korinthe 1: *'Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen...'* (vers 20). Hij is overduidelijk de vervulling van de wet en de profeten. In Johannes 1 lezen we: *'Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen'* (vers 17). En in Openbaring 19: *'Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie'* (vers 10).

EEN STEM UIT DE WOLK

Petrus begreep niet wat hij zag, dit bleek wel uit zijn reactie.

Hij vond het geweldig dat zij daar waren en vroeg of hij drie tenten mocht opslaan. Door Petrus werd de Heere Jezus op dezelfde lijn als Mozes en Elia geplaatst. Een menselijke beredenering. En in plaats van aanbedding wilde Petrus werken. Daarom werd hij in zijn spreken onderbroken, toen een lichtende wolk hen overschaduwde en God de Vader Zelf getuigenis gaf: *'Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!'* (Mattheüs 17:5).

DE ZOON VAN GOD IS HET MIDDELPUNT

Vervolgens wierpen de drie zich met hun aangezicht op de grond. Vrees overviel hen. Want Diezelfde God Die tot Mozes had gesproken op de berg Sinaï, sprak nu ook op een hoge berg rechtstreeks tot hen. Hun aandacht moest enkel en alleen op Jezus gericht zijn. De Vader liet hen zien dat Zijn Zoon zoveel meer is dan Mozes en Elia. Immers, Hij is het middelpunt van al Gods plannen!

*Hieruit blijkt dat het in de hemel
vanzelfsprekend is dat alle heiligen
elkaar zullen herkennen.*

De verheerlijking op de berg laat ons duidelijk zien dat de Zoon het middelpunt is van de gehele Schrift (vgl. Kolossenzen 2:16; Hebrëeën 10:1). Petrus getuigt hiervan in zijn tweede brief: *'Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit'* (2 Petrus 1:16).

DIRECTE KENNIS IN DE HEMEL

Velen vragen zich af of wij elkaar in de hemel zullen herkennen. Bijzonder is dat Mozes en Elia direct door de drie herkend werden, terwijl zij geen tijdgenoten van elkaar waren. Hieruit blijkt dat het in de hemel vanzelfsprekend is dat alle heiligen elkaar zullen herkennen. Voor velen die leven uit verwachting is dit een geweldige troost. Want spoedig, in een punt des tijds, zullen wij Hem op de wolken ontmoeten in de lucht. Dan brengt Hij ons naar het Vaderhuis en zien wij Hem en alle hemelse heiligen schitteren als de zon. In 1 Korinthe 2 zegt Paulus: *'Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben'* (vers 9). Wat een bijzonder mooi vooruitzicht! Daarom blijven wij hoopvol zeggen: "Maranatha! Kom, Heere Jezus!".



BOEKEN

Boeken van Hendrik Schipper!

Speciale aanbieding en exclusief verkrijgbaar bij Het Zoeklicht

Het Grote Verschil

Hendrik Schipper behandelt een veelheid aan religies en sekten en legt die naast de meetlat van de Bijbel. We komen in onze multiculturele samenleving regelmatig mensen tegen met een andere godsdienst dan de onze. Meestal weten we daar maar weinig van. Het boek van Hendrik Schipper geeft ons een eerste aanzet om meer van die ander te begrijpen en laat ons duidelijk zien welke het Grote Verschil is tussen elke andere religie en het geloof in Jezus Christus.

327 pag. paperback geen ~~€ 15,00~~ maar **€ 9,95**



De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift

Sommige van de Oudtestamentische profetieën aangaande de Messias zijn meer dan 1000 jaar vóór Jezus' geboorte uitgesproken! Door het boek van Hendrik Schipper kan iedereen de voorzeggingen over de Messias van Genesis tot Maleachi tot in detail onderzoeken, om tot de ontdekking te komen dat vanaf Mattheüs de historische figuur Jezus van Nazareth exact samenvalt met de Persoon van de Messias die de profeten beschreven hebben.

428 pag. paperback geen ~~€ 17,50~~ maar **€ 9,95**



Beloften en profetieën van God voor de volken

- Wie is God, de Heere Jezus, de Heilige Geest? Wie is satan en de antichrist?
 - De relatie van God met de volken. God openbaart Zich aan mensen.
 - Gods plan met de volken. God wil dat alle mensen behouden worden
 - De almacht van God en de Heere Jezus.
 - Profetieën voor de toekomst van de volken
 - Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
- Deze en heel veel andere onderwerpen komen in dit boek aan de orde! Met een voorwoord van Ds. H. Schouten (oud-directeur van Het Zoeklicht).

354 pag. paperback van ~~€ 17,50~~ voor **€ 9,95**



Nog slechts enkele exemplaren voorradig!

Beloften en Woorden van de Heere Jezus voor Zijn Gemeente

In dit boek zijn heel veel beloften, woorden en uitspraken van de Heere Jezus opgenomen. Het zijn Woorden voor Zijn gemeente. Woorden voor deze tijd. Woorden die antwoord geven op allerlei vragen en situaties in het leven van een christen. Het zijn woorden van bemoediging en vertroosting, woorden van hoop en verwachting. Ook van ontdekking, vermaning en waarschuwing. En hoe we met blijdschap mogen uitzien naar Zijn komst en toekomst!

429 pag. paperback slechts **€ 15,00**



BESTEL UW BOEKEN EN MUZIEKDRAGERS BIJ HET ZOEKLICHT!

U steunt er onze arbeid mee! (Bestellingen in Nederland: € 3,25 portokosten. Bestellingen buitenland: bij bestellingen boven de € 60,- halve portokosten). **Bestel bij voorkeur via onze webshop! WWW.ZOEKLICHTWEBSHOP.NL OF 0343 - 41 33 00**



Generatiekloof

(deel 11/slot)

'Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede opdat zij de jongere vrouwen leren... opdat het Woord van God niet gelasterd wordt' (Titus 2:3-5).



We zijn bij het laatste stukje van de 'Titus 2-vrouw' aangekomen. Een hele reeks van artikelen over de wijze levenslessen van de oudere naar de jongere gelovige vrouw toe hebben we achter de rug. Een hele reis met bemoedigingen, bevestigingen dat onze levens gericht zijn op Christus of juist dat we erachter zijn gekomen dat we in onze levens fouten hebben gemaakt.

We zijn er ook achter gekomen, dat het een diep besef is dat we leven uit genade en mijn verlangen is dat we daarin elke dag groeien en gericht mogen blijven op Hem. Dit is tevens mijn laatste artikel, het was soms een strijd om aan een artikel te beginnen, maar samen met de Heere was het prachtig om te doen. Wat hebben we een rijkdom als gelovige vrouwen in het Woord.

LEVENDE WOORD BEKENEN

Het Woord van God zal bij velen van ons centraal staan in het leven. Het gaat nog dieper als we beseffen en erkennen dat de Heere Jezus Zelf het levende Woord is. *'Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen'* (Johannes 1:3-4). We kunnen het Woord verhogen, maar zoals we in Titus 2 lezen kan het Woord van God ook gelasterd worden door onze levens. Mensen kijken kritisch naar hoe wij leven. Dat is niet iets om bang van te worden, maar het moet ons wel aansporen om actief te worden en ons eigen hart en beweegredenen te doorzoeken. De rol van de vrouw beschreven in Titus 2 heeft de Heere Jezus gemaakt. Op het moment dat we dit willen gaan uitleven in afhankelijkheid van Hem, gaan mensen de Heere Jezus Christus zien, of ze willen of niet.

SCHADE OF GETUIGEN

Het Griekse woord voor gelasterd worden is 'blasphemeo': verwijtend spreken, spotten met, belasterd worden. Als

wij ons huwelijk, gezin, onze bezonnenheid en kuisheid, huishouden niet als hoogste prioriteit hebben, dan wordt het Woord van God gelasterd. Wij brengen dan schade toe aan onszelf, aan ons gezin en zelfs aan het Evangelie. Onze positie in Christus blijft hetzelfde, maar door de ongehoorzaamheid aan Titus 2 geven we anderen grond om te spotten en te lasteren met het levende Woord. We mogen elkaar als zussen in de Heere oproepen om trouw te blijven aan de roeping van een goddelijke vrouw. Niet schijnheilig, maar geheiligd en vol Godsvrucht. Gods principes zijn niet ouderwets, maar geven rust en vrede in ons hart.

DIENSTBAAR

Wat zou ik jullie nog als laatste mee willen geven? De dingen die ik schrijf zijn net zo goed voor mij als voor jullie. In het Woord kan ik mij zo verblijden, maar in de praktijk komt daar moeite en strijd bij. We mogen elkaar aanmoedigen om de Heere aan te roepen, in elke situatie en op elk moment, hardop of in je hart. Laten wij blijven zoeken naar Zijn uitkomst! Laten we elkaar aanmoedigen om dienstbaar te zijn en Christus en Die gekruisigd, te verkondigen door onze daden en woorden, totdat we Thuis worden gehaald of totdat de Heere Jezus weerkomt om ons te halen.

'Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen' (Mattheüs 20:28).

 CHANNA TOMASSEN



Armoede in Nederland en onze rol als kerk

Nederland staat op de achtste plaats voor wat betreft kinderarmoede in de Europese Unie die, zoals u weet, uit 27 landen bestaat. U denkt misschien: dat valt nog best mee achtste van 27. Helaas is dit de achtste plek van onder. Er zijn dus 19 landen die het beter doen dan wij, zowel in percentages kinderarmoede als in de bestrijding ervan.¹ Ik vind dat een schokkend cijfer.



Maar wat is armoede in Nederland? Kennen wij als rijk land eigenlijk wel armoede? Dat is maar net hoe je het bekijkt, want armoede is relatief; het is afhankelijk van tijd en plaats. Zo kijken ook organisaties als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) naar armoede. Een van de meest treffende definities voor armoede vond ik bij het SCP: "Mensen zijn arm wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen hebben voor goederen en voorzieningen die in een bepaalde samenleving als minimaal noodzakelijk gelden."² Deze definitie maakt gelijk duidelijk dat armoede in Nederland dus iets anders is dan armoede in Afrika, maar dat armoede desalniettemin bestaat.

In Nederland was in 2019, volgens de standaarden die het CBS hanteert, 6,2% van de Nederlandse bevolking arm. 2,5% van de totale bevolking viel daarbij in de categorie langdurig arm (langer dan vier jaar)³. Deze mensen hebben dus te weinig om mee te kunnen doen met het minimaal noodzakelijke in onze samenleving.

Deze definitie maakt gelijk duidelijk dat armoede in Nederland dus iets anders is dan armoede in Afrika.

SOCIALE UITSLUITING

Kinderen zijn daarbij relatief gezien vaker arm dan anderen. Drie van de tien langdurig armen in Nederland is een minderjarig kind. Als gevolg van kinderarmoede kan in Nederland 1 op 13 kinderen niet meedoen met leeftijdsgenoten in het alledaagse verkeer en die armoede zal de komende jaren verder toenemen. De cijfers wijzen bij ongewijzigd beleid op een toename van 28% in 2035⁴. De gevolgen van deze armoede zijn groot. Kinderen lijden onder stress, de band tussen ouders en kinderen komt onder druk en kinderen krijgen te maken met sociale uitsluiting, omdat ze niet mee kunnen doen met zaken als schoolreises en verjaardagsfeestjes⁵. Bovendien is armoede vaak 'erfelijk', want als je in armoede opgroeit is de kans dat je zelf arm zult zijn als volwassene veel groter dan wanneer dit niet het geval is.⁶

Kortom er is armoede in Nederland. Het is precies zoals onze Heer Jezus Christus al

zegt in Markus 14 vers 7: *'De armen zullen altijd bij u zijn.'* Zelfs in een rijk en georganiseerd land als het onze is dat zo, ook en vooral onder kinderen.

ONZE ROL

In de Bijbel is God duidelijk over armoede en onze rol daarbij. Hij verwacht van hen die bij Hem horen dat ze voor de armen zorgen en naar hen omzien. Ik geef ter illustratie een paar voorbeelden. In Jakobus 1 lezen we over de zorg voor weduwen en wezen, die in de tijd van de Romeinen tot de allerarmsten behoorden: *'Voor God de Vader is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven'* (vers 27).

Of kijk naar de onderwijzingen van onze Heer op dit punt. In Lukas 3 lezen we: *'Wie twee stel onderkieren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen'* (vers 11). In Lukas 14 staat: *'Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of rijke burens, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit'* (vers 12-13).

De eerste gemeenten namen dit heel serieus. We lezen in Handelingen 6 bijvoorbeeld hoe de zorg voor armen in Jeruzalem een belangrijk onderdeel was van hun gemeentelijke bediening en leven in de zogenaamde 'dagelijkse ondersteuning'. God koppelt ook beloften aan de zorg voor de armen. Psalm 41 zegt in het openingsvers: *'Gelukkig wie zorgt voor de armen; in kwade dagen zal de Heer hem uitkomst geven.'* En in Spreuken 19 vers 17 staat: *'Wie barmhartig is voor een arme leent aan de Heer, die zal hem zijn weldaad vergoeden.'*

Ons is de zorg van de armen kortom toevertrouwd en opgedragen. We moeten naar hen omzien en van onze overvloed »





»



met hen delen, want dat is de ware, zuivere godsdienst zoals God dat voorstaat. Daarin zit zegen voor Gods kinderen.

MAAR DE OVERHEID DAN?

Wat betekent dit nu voor ons die leven in een land waar de zorg voor armen in handen van de overheid ligt? Wij hebben immers allerlei instanties en organisaties die vanuit de overheid zaken regelen en we betalen belastingen, zodat dit sociale stelsel kan blijven bestaan en functioneren. In Bijbelse tijden was dat er niet, dus toen was het niet meer dan logisch dat de kerk van Christus een belangrijke rol te spelen had. Dat ligt nu anders.

De overheid heeft zich steeds meer teruggetrokken en door jarenlang liberale politiek is het sociale stelsel uitgekleeft.

Bedenk dan dat de overheid zich steeds meer terugtrekt en dat door jarenlang liberale politiek het sociale stelsel is uitgekleeft, de verschillen tussen arm en rijk zijn vergroot en de kansenongelijkheid is toegenomen. Dat klinkt misschien abstract, maar toen ik opgroeide in de jaren '80 van de vorige eeuw waren er geen voedselbanken in Nederland. Ondanks dat we thuis niet veel hadden (wij waren in die tijd arm) was er altijd eten, ook al was het niet altijd even luxe. Nu heeft bijna iedere plek een voedselbank en sommigen zelfs meerdere, want mensen hebben vandaag de dag helaas soms letterlijk niets te eten. Ik vind dat een teken aan de wand. En zo zijn er meer voorbeelden. Als ik afga op mijn eigen kerkelijke gemeente, dan wordt bij ons meer en meer een beroep gedaan op de diaconie. We delen inmiddels voedsel uit, maar ook kleding en spullen. We komen in de meest schrijnende situaties, omdat mensen letterlijk niets meer hebben. Zelfs mensen met kinderen. De vraag naar hulp neemt alleen maar toe.

ONZE UITDAGING

Hier ligt dus veel voor onze handen om te doen en hier zal in de toekomst alleen maar meer komen te liggen. Ook in Nederland waar we alles zo goed voor elkaar denken te hebben is er nood. De Bijbelse opdracht en de beloftes die daarbij horen, zijn daarmee nog springlevend. Ze zijn niet overgegaan naar de overheid en ze hebben niet afgedaan omdat er geen armoede is of zou zijn.

Hoe krijgt de zorg voor de arme in mijn leven en in mijn kerk of gemeente gestalte? Waar liggen mogelijkheden?

Armoede in Nederland is helaas een gegeven en het zal de komende tijd gaan groeien, dat verwachten alle instanties die zich daarmee bezighouden, zeker nu ook corona onze economie zo hard treft. Het is mijn bedoeling om met dit artikel aandacht te vragen voor dit hedendaagse maatschappelijke vraagstuk, waar God en de Bijbel duidelijk wat van vinden. Daarom wil ik u positief uitdagen om eens na te denken over deze dingen en uzelf de vraag te stellen: hoe krijgt de zorg voor de arme in mijn leven en in mijn kerk of gemeente gestalte? Waar liggen mogelijkheden? Want de kerk van Jezus Christus heeft altijd het verschil gemaakt, juist op dit punt. Waarom zou dat niet ook in ons moderne Nederland kunnen?

 **ROELOF HAM**

- 1 'In Nederland leven ruim 250.000 kinderen in armoede', Nederlands Dagblad, 5 maart 2021.
- 2 'Armoede in kaart 2019' (SCP 2020) - digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2019/wat-is-armoede/
- 3 'Armoederisico bevolking in 2019 een fractie lager' (CBS 2020) - www.cbs.nl/nl-nl/erratum/2020/49/armoederisico-bevolking-in-2019-eeen-fractie-lager
- 4 'Kansrijk armoedebeleid' (SCP 2020) te downloaden op: www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/06/18/kansrijk-armoedebeleid
- 5 'Alle kinderen kansrijk' (de Kinderombudsman 2017), te downloaden op: <https://www.dekinderombudsman.nl/publicaties>
- 6 'In Nederland leven ruim 250.000 kinderen in armoede', Nederlands Dagblad, 5 maart 2021.



WAAROM BIDDEN WIJ?

Beweren wij van God afhankelijk te zijn? Waar is dan ons gebed? Menselijke autonomie manifesteert zich in de afwezigheid van gebed. Wie van God niet afhankelijk wil zijn, bidt ook niet. Maar wie bidt, is niet noodzakelijk iemand die zich aan God onderwerpt.

Wij kunnen gebed gebruiken voor onze eigen passies. Wij kunnen God voor de kar van onze begeerte spannen. Dan is ons geloof niet op zoek naar waarheid en genade, of naar geestelijke volwassenheid (Jakobus 1:4), maar naar zelfbevrediging. Dan bidden wij met verkeerde motieven en moeten dus niet menen iets van God te ontvangen (Jakobus 1:7-8). Dan zijn wij als een zoon die de erfenis opeist en het goede dat de Vader heeft wil besteden aan onmiddellijk genot. Het hemelse kan echter niet voor aards welbevinden worden gebruikt en is niet bestemd voor wie vol van zichzelf tot God spreekt. Wie zó bidt kan niets ontvangen, want Zijn vrijgevigheid is niet bestemd om aan begeerte te voldoen. God verhoort het gebed (Mattheüs 7:7; Jakobus 1:5), maar wel dat van de rechtvaardige (Psalm 34:14-17; Jakobus 5:16), die bidt in onderwerping aan Zijn wil (Mattheüs 6:9-10).

Verbaasd dat veel gebeden geen weerklank vinden in de hemel? Allereerst kunnen we de vraag stellen of we nog bidden. We beweren zoveel voor God te doen, zonder voordeel voor onszelf, met de juiste motieven, namens God. Maar doen wij het echt voor God, in plaats van voor mensen, organisaties, kerken of onszelf? Doen wij het echt voor Hem, in Zijn tegenwoordigheid (2 Korinthe 2:17)?

 JEF DE VRIESE



BESTRIJDING VAN HET COMLOT- DENKEN



Tegenwoordig horen we in de samenleving en ook in de kerk mensen spreken over complottheorieën. “Overheden en organisaties zijn achter de schermen met allerlei duistere zaken bezig die het daglicht niet kunnen verdragen.” Er lijken twee kampen te zijn. Mensen die overal wat achter zoeken en daar ook helemaal vol van zijn. En de andere groep ziet helemaal nergens een complot in en vindt de eerste groep een stelletje complotdenkers die bestreden moet worden. Hoe zit dit en is er een tussenweg?

De laatste maanden zijn er veel publicaties verschenen over complottheorieën. Vaak wordt er minachtend over gedaan. Met een zekere dedain en vol onbegrip worden complotdenkers weggezet als gekke henkies. Meestal worden extreme voorbeelden gegeven waar complotdenkers in ‘geloven’. Complotdenkers geloven dat de aarde plat is of dat de slachtoffers van MH-17 allemaal nog leven. En recent was er ophef over complotdenkers die bloemen legden op een begraafplaats in Bodegraven waar jonggestorvenen 35 jaar geleden slachtoffer zouden zijn geweest van satanisten. Deze voorbeelden zijn eindeloos uit te breiden. Het klopt, er zitten voorbeelden bij waar mijn verstand bij stilstaat. Dat hier vraagtekens bij gezet worden kan ik goed begrijpen.

Verder worden ook een aantal organisaties of instanties genoemd, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO),

het World Economic Forum (WEF), en overheden inclusief de Nederlandse overheid. Daar wat kritische noten bij te plaatsen is best terecht zoals verderop zal blijken. Keer op keer blijken deze organisaties niet transparant, niet altijd betrouwbaar en uit op financieel gewin of op de stemmen van kiezers.

DE NEDERLANDSE REGERING

- In 2004 was er de Catshuisbrand. Daarbij kwam een schilder om het leven als gevolg van het verboden gebruik van thinner. Na jaren van research, van *RTL Nieuws*, een onderzoek van de Rijksrecherche en de moed van een klokkenluider, bleek dat de overheid relevante informatie bewust had achtergehouden voor het Openbaar Ministerie. Het daarover verschenen rapport vermeldt ook nog ‘er is sprake van een schokkend gebrek aan lerend vermogen bij onze overheid’.



V.l.n.r. Klaus Schwab (oprichter en directeur van het World Economic Forum / WEF), Mark Rutte (deemissionair premier van Nederland), Tedros Adhanom Ghebreyesus (directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie / WHO).

- De recente toeslagaffaire, waarbij vele mensen onschuldig de dupe waren van de overheid verdient ook geen schoonheidsprijs.
- Wat dacht u van minister Halbe Zijlstra die opschepte over het feit dat hij aanwezig was in het buitenhuis van Poetin. Opnieuw jokkebrokken.
- Of wat dacht u van de volgende affaire: de Nederlandse hulp aan Syrische strijdgroepen. Eerder had de minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) verklaard dat die steun 'civiel van aard' was. Uit documenten die later opgevraagd waren door *Nieuwsuur* en *Trouw*, en die eigenlijk tot staatsgeheim waren bestempeld, blijkt nu dat de Nederlandse steun 'expliciet bedoeld was voor de strijd'. Die geheime informatie is per ongeluk ook vrijgegeven door het ministerie.
- Dan nog even de bonnetjesaffaire, ook wel de affaire Teeven genoemd. In 2015 stapte minister Ivo Opstelten op samen met zijn staatssecretaris Fred Teeven vanwege de affaire rond een drugsdeal. Dit draaide om een geheime, dubieuze schikking die Teeven als officier van justitie sloot met de drugshandelaar in 2000.
- Als laatste voorbeeld Mark Rutte die in forse problemen komt omdat hij ontkende tijdens de verkenning gesproken te hebben over CDA-kamerlid Pieter Omtzigt.

Helaas is deze lijst van onbetrouwbare en liegende politici in de parlementaire geschiedenis gemakkelijk aan te vullen. Dit betreft echt niet alleen Mark Rutte. "Hoever we zijn afgedwaald", benoemde SP-fractievoorzitter Lianne Marijnissen heel duidelijk door te stellen dat de waarheid spreken voor bepaalde politici een optie is. Als het onze overheid uitkomt dan houden ze zaken verborgen. Dit is geen complotdenken, maar een feit.

Recent is bekend geworden dat de Duitse overheid in samenwerking met media en universiteiten de bevolking moedwillig angst heeft aangepraat, want dan zou de Duitse bevolking zich beter aan de coronamaatregelen houden. Met andere woorden: het doel heiligt de middelen (NOS 18 februari 2021). In een volgend Zoeklicht volgt hier een uitgebreid artikel over.

WORLD ECONOMIC FORUM

Dan is daar het World Economic Forum (WEF) opgericht door en onder leiding van de Zwitser Klaus Schwab. Wereldleiders en rijke zakenmensen, kortom het neusje van de zalm, komt jaarlijks in Davos samen. Op een foto uit januari 2019 zien we koningin Máxima, premier Mark Rutte en minister Sigrid Kaag in een onderonsje met de heer Schwab. Wat daar is besproken weten we niet.

Wat het WEF kwijt wil lezen we op hun website. Schwab schrijft: **"Velen van ons maken zich zorgen over wanneer de dingen weer normaal worden. Het korte antwoord is: nooit, omdat de coronavirus-pandemie een fundamenteel keerpunt in onze wereldwijde ontwikkeling markeert."** Een van hun kernwoorden is BBB, dat is Build Back Better (ook wel the great reset genoemd). Premier Rutte haalde deze woorden aan tijdens een toespraak op 25 september 2020 voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarom deed hij dat? Toen kamerlid Henk Krol aan Rutte vroeg waarom hij BBB aanhaalde en wat hij daarmee bedoelde, kreeg hij een onduidelijk antwoord. Later volgde een brief van de minister-president (3 maart 2021). Niet alleen Rutte gebruikt deze woorden, maar ook Joe Biden, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Bill Gates en nog veel meer publieke personen.

Er gaat dus wel degelijk invloed uit van het WEF. We weten dat de zoon van onze minister van Justitie en veiligheid Grapperhaus de digitale leider is van het Wereld Economisch Forum. Duidelijk is de innige relatie van de top van Nederland met het WEF. Dat hoeft op zich niets verkeerd te betekenen, maar de invloed en verbinding is daar wel. Als we dan vrijwel alle wereldleiders over BBB horen spreken, dan is dat opvallend. Dat is geen complotdenken, maar een feit. Je kunt daarin ook doorslaan maar negeren is onverstandig. »



»

Kritische vragen over het WEF worden onmiddellijk geassocieerd met complotdenken en blijven dus onbeantwoord. Build Back Better, oftewel the great reset, gaat om vernieuwing van de financiële wereld, de gezondheidszorg, het onderwijs, de energievoorziening en de aanpak van klimaatverandering. Veel mensen maken zich hier zorgen over en worden niet gehoord. Als snel worden ze dan weggezet als complotdenkers. Tijdens de Tweede Kamer-verkiezingen waren er dan ook geluiden te horen dat het niet uitmaakt waarop je stemt. “De trein dendert toch door. Welk kabinet er ook komt!” Boven genoemde thema’s zoals duurzaamheid, diversiteit, immigratie en dergelijke staan op de rails.

DE WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE (WHO)

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt geleid door de heer Tedros. Een Ethiopiër die cholera-uitbraak in eigen land toedekte door te zeggen dat het diarree was. Is enige argwaan dan niet gewoon je gezond verstand gebruiken? Een man die in het begin van de coronapandemie, China prees voor hun aanpak. Nota bene na een jaar(!) mag er dan een delegatie van de WHO naar China voor onderzoek. Onze Nederlandse vertegenwoordiger Marion Koopmans zegt dan dat sommige zaken ‘gevoelig’ liggen. Hoezo gevoelig? China wil toch ook dat de waarheid op tafel komt? Opnieuw scheidt dit een gevoel van onbehagen.

Inmiddels zijn er door de WHO uitvoerige richtlijnen vastgesteld. Voor overheden en medische bedrijven zijn deze richtlijnen onfeilbaar. Zelfs voor social media zijn er richtlijnen omtrent het coronavirus. YouTube schrijft in haar richtlijnen daarover het volgende: “YouTube staat geen content toe die misleidende medische informatie verspreidt die in strijd is met de medische informatie over COVID-19 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of lokale gezondheidsautoriteiten.”

Het bericht gaat verder: “Post geen content op YouTube die een van deze elementen bevat. Misleidende informatie over behandelingen:

- Content waarin kijkers worden aangemoedigd om huismiddeltjes te gebruiken, te bidden of rituelen uit te voeren in plaats van medische hulp te zoeken bij de huisarts of het ziekenhuis.
- Content waarin wordt geclaimd dat er een bewezen geneesmiddel voor COVID-19 is.
- Andere content waarin kijkers worden ontmoedigd om een medische professional in te schakelen of medisch advies te vragen.”

U leest het goed... ‘bidden voor genezingen in plaats van naar de dokter gaan is onacceptabel.’ De consequenties van deze richtlijnen zijn inmiddels meerder christenen bekend. Maar voor YouTube is iedereen die anders denkt dan de WHO een complotdenker. (Ook hier zal Het Zoeklicht later verder over berichten).

De richtlijnen van de WHO zijn dus heilig. Ook als er virologen zijn die vraagtekens zetten bij de effectiviteit van mondkapjes of de anderhalve-meter-maatregel. Ik snap dat er uniforme maatregelen moeten zijn, maar zet deze mensen niet weg als complotdenkers, dat zijn ze niet.

*De mens is gevoelig voor status,
aanzien, geld en macht en de natuurlijke
mens is bereid daar voor te liegen.*

HET BIJBELSE MENSBEELD

Virologen, specialisten, presidenten en journalisten zijn mensen. De mens is gevoelig voor status, aanzien, geld en macht en de natuurlijke mens is bereid daar voor te liegen. Dat leert de geschiedenis en de Bijbel. Een kritische blik maakt je niet gelijk een complotdenker. Maar een gezond wereldbeeld hebben betekent wel dat je de geschiedenis van de mensheid vol leugen en bedrog kent. Als je verder ook geregeld de hele Bijbel leest, dus ook het profetisch Woord, zoals Ezechiël, Daniël, Mattheüs, Thessalonicenzen, de brieven van Petrus en Openbaring, dan is de gedachte dat deze wereld naar zijn einde toesnelt zeer gerechtvaardigd. Om alles te geloven wat politici en wetenschappers zeggen en daarmee het profetisch Woord niet te laten spreken, dat is gewoonweg naïef. We moeten ons echter ook niet laten meeslepen en de hele dag bezig zijn met achterdocht en het zoeken naar nieuwe ‘leugens’.

‘Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij’ (Openbaring 22:11-12).

Wat een contrast. De afstand van gelovigen met ongelovigen neemt steeds meer toe en we begrijpen elkaar steeds minder.

 FRITS BOEKHOFF



OPMERKELIJK

GOOGLE BELOOFT GEBRUIKERS NIET MEER TE VOLGEN



Internetreus Google stopt met alle technieken waarmee gebruikers individueel gevolgd worden terwijl ze over het internet surfen. Googles internetbrowser Chrome laat momenteel nog het gebruik van zogeheten 'third party cookies' toe, kleine stukjes software, die bijhouden welke sites gebruikers bezoeken tijdens het surfen op internet. Die gegevens worden gebruikt om te bepalen waar iemand in geïnteresseerd is, zodat adverteerders weten wie ze met welke advertenties moeten bestoken. Tegen het volgen van individuele gebruikers is de laatste jaren steeds meer weerstand ontstaan onder privacy-autoriteiten en consumenten. (Bron: De Telegraaf)

DATACENTERS VERBRUIKEN VEEL WATER



Waterslurpende datacenters dreigen in Noord-Holland de levering van voldoende drinkwater aan huishoudens in gevaar te brengen. Dat blijkt uit alarmerende conclusies die in intern bedoelde stukken van de provincie Noord-Holland staan. Aan miljoenen liters datakoelwater worden bovendien onbekende chemicaliën toegevoegd die in het milieu belanden. Ambtenaren hielden het kritische onderzoeksrapport onder de pet. Twee bestaande datacenters in de Noord-Hollandse ge-

meente Hollands Kroon verbruiken alleen al naar schatting van ambtenaren 525 kuub drinkwater per uur (ter vergelijking: een zwembad van 25 meter bevat 450 kuub water). Per jaar zou dat 4,6 miljoen kuub zijn, berekenden zij. Nu Hollands Kroon nog vijf nieuwe datacenters een vergunning wil geven, moet volgens interne stukken zelfs rekening gehouden worden met zo'n 10 miljoen kuub drinkwater aan koelwater per jaar. Die hoeveelheden blijken grote gevolgen te hebben voor de drinkwatercapaciteit in de gehele provincie. "Tijdens extreme weersomstandigheden kan er in Noord-Holland een zoetwatertekort optreden", blijkt uit een intern webinar waaraan tientallen ambtenaren in november 2020 deelnamen.

(Bron: De Limburger)



AMERIKA BLAAST EUROPA VAN TAFEL MET GROEICIJFER

Met een economische groei van 6,4 procent laten de VS de Europese zone achter zich. Daadkracht en optimisme vormen het fundament. De VS steken China dit jaar naar de kroon. De grote verliezer is Europa. De groei van de eurozone zal beperkt zijn tot 4,3 procent. Dit betekent dat de landen van de muntunie niet alleen door corona in een dieper dal zijn geraakt - een krimp van 6,6 procent in de eurozone tegen 3,5 procent in de VS - maar er ook moeilijker uit klimmen. In China is de pandemie al geschiedenis. In de VS lijkt die economisch ook al snel te zijn overwonnen. De dictatuur en de federale staat liggen met de aanpak van de coronacrisis - en vooral de economische gevolgen daarvan - ver voor op de lappendeken van individuele staten in Europa, die hun soevereiniteit willen behouden en allemaal hun eigen prikprogramma en economisch stimuleringsprogramma hebben. Van de twee grote crises van de laatste vijftien jaar, de uit de VS overgekomen kredietcrisis en de uit China overgewaaid pandemie, heeft van de drie grote economische blokken juist buitenbeentje Europa de meeste last gehad. De groeicijfers lopen niet alleen al vijftien jaar achter op die van China; maar ook op die van de VS. Daarnaast heeft de eurozone naast de beide wereldcrises ook nog een eigen crisis gehad: de eurocrisis van 2011 en 2012. Europa heeft veel nadelen: de arbeidsmarkten zijn rigide, er is onvoldoende flexibiliteit en de innovatie blijft achter. Ook gaan de vaccinaties langzamer. (Bron: de Volkskrant)



Het levensverhaal van auteur Hendrik Schipper

Schrijver van o.a. 'De Messias geopenbaard
in de Heilige Schrift' en 'De actualiteit in Gods Woord'

Hij heeft inmiddels 13 christelijke studieboeken geschreven, waarvan sommigen ook nog vertaald zijn. In 1995 richtte Hendrik Schipper de stichting 'Boaz World Word Project' op, wat toen nog de naam 'Boaz Evangelie Support' droeg. Dit was naar aanleiding van een keerpunt in zijn leven, waarin Schipper de vraag stelde: "Wat wilt U, Heere, dat ik doen zal?". Wat was zijn motivatie? Hier het getuigenis van Hendrik Schipper (92 jaar).



Wat was zijn motivatie? Dat is moeilijk om in één zin weer te geven. Hendrik Schipper is geboren in Giethoorn en opgevoed in een christelijk gezin, waarvan de moeder hervormd was, de vader doopsgezind en de inwonende grootvader gereformeerd. Wel heel bijzonder, maar toch waren er geen twisten. Hij ging naar de openbare lagere school, want er was helaas geen christelijke school. Toen hij 23 jaar was deed hij belijdenis van zijn geloof en werd gedoopt in de hervormde kerk. Dit na belijdenis aan de Heere van een zondig leven. Hij werd vertroost door een tekst uit Jesaja 1 vers 18: *'Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw'*. De Heere wist dat hij dat nodig had, want de satan bleef hem lange tijd zijn zonden in gedachten brengen.

CARRIÈRE IN HET BEDRIJFSLEVEN

Na verdere opleidingen kreeg hij een leidinggevende baan in het bedrijfsleven. Zijn eerste vrouw, Pleuny Meijwaard, kwam uit kringen van de christelijk gereformeerde kerk. Het huwelijk bleef kinderloos. Hij maakte carrière in het bedrijfsleven. Was op een bepaald moment eigenaar van een keten van ongeveer 20 modezaken. Dat liep niet zo goed af, maar daarna kreeg hij opnieuw een goede baan in het bedrijfsleven.

In 1992 overleed zijn vrouw aan een hartkwaal. Dat werd een cruciaal moment in zijn leven. Want door alle drukte van het bedrijfsleven stond de Heere Jezus niet meer op de eerste plaats in zijn leven. Hij deed belijdenis van deze zonde en gaf zich helemaal over aan de Heere Jezus met de vraag: "Wat wilt U, Heere, dat ik doen zal?" De Heere Jezus kreeg het nu voor het zeggen in zijn leven. Hij kreeg het te zeggen over zijn tijd en over zijn geld. Op dat moment besloot hij om zijn bungalow te verkopen, in een goedkoper huis te gaan wonen en een gedeelte van de opbrengst in een stichting voor goede doelen te stoppen. Een stichting ter bevordering van de voortgang van het Evangelie, Boaz Evangelie Support. De naam werd in 2017 veranderd in Boaz World Word Project, vanwege de vele internationale contacten.

CONTACTEN IN ISRAËL

Hoewel hij nog een fulltime baan had, ging hij als vrijwilliger werken voor de John Bunyan Stichting, die de boeken van John Bunyan opnieuw uitgaf met prachtige illustraties van Albert Wessels. Boeken zoals de 'Christenreis' en de 'Christinnereis'. Er werd ook een Bijbels dagboek voor kinderen uitgegeven, geïllustreerd door Albert Wessels. Zelfs een klein boekje voor kinderen in Israël in het Hebreeuws. Dat kwam door Albert, die veel contacten in Israël had.

Die contacten met Joodse orthodoxe- en seculiere mensen bracht Hendrik Schipper tot de vraag: "Hoe kunnen we Joodse mensen bereiken met het Evangelie van de Heere Jezus?" Na gebed, wees de Heere hem op de tekst in Johannes 5 vers 39: *'Het zijn de Schriften die van Mij getuigen'*. Dat was een duidelijke aanwijzing. De Heere Jezus had op dezelfde wijze de Schriften verklaard aan Zijn discipelen en aan de Emmaüsgangers. De apostelen volgden Zijn voorbeeld, ondanks tegenstand en vervolging door orthodoxe Joden.

HET RESULTAAT

Schipper ging aan de slag en zocht in het Oude Testament alle teksten op die over de komende Messias gaan. Het resultaat werd vastgelegd in het Nederlands (SV), Engels (NKJV) en Hebreeuws en kreeg als titel: 'De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift'. Nu had hij op schrift wat de Heere Jezus onderwezen had aan Zijn discipelen. Schriftwoorden waardoor Joden tot geloof in de Messias waren gekomen en nu ook nog komen.

Inmiddels was er iets heel belangrijks gebeurd in zijn leven. In 1995 kreeg hij een relatie met Kenna Velema, die zendeling was geweest op de Filipijnen. Zij trouwden in april 1996. Kenna had een opleiding gevolgd aan de evangelische Bijbelschool in Doorn en kon met haar gebeden, talenten en gaven haar man bijstaan in zijn arbeid. Dat was en is nog steeds een rijke zegen van de Heere.

Na er 12 jaar aan gewerkt te hebben, konden zij de boeken in 2010 laten drukken en uitgeven. Daartoe werd een uitgeverij opgericht: 'Boaz Multi Media'. Via de stichting konden de boeken ook gratis worden weggegeven.

'Hoe kunnen we Joodse mensen bereiken met het Evangelie van de Heere Jezus?'

HOE BEREIK JE JOODSE MENSEN?

In 2011 werd er contact opgenomen met broeder Victor Kalisher, directeur van de Bible Society in Israël, in Jeruzalem. Hij was meteen enthousiast over een Hebreeuws/Engelse uitgave, een Hebreeuwse uitgave en een verkorte Hebreeuwse editie voor gesprekken met Joden in Israël, alsmede een Arabische uitgave van 'De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift'. In de loop van de tijd volgden de Russische uitgave en de Jiddische uitgave. Deze werden ingezet om Joodse mensen in Rusland en onder andere in New York te bereiken. Messias-belijdende Joden gebruiken dit boek voor de verkondiging van de Bijbelse boodschap. Broeder Johan Schep en zijn team verspreiden



»

de Hebreeuwse verkorte uitgave onder Joodse mensen in Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Maar tegenstand is er altijd. Paulus zegt dat het de Joden een ergernis is en de Grieken een dwaasheid.

Het is een groot wonder dat de Heere door de jaren heen steeds weer mensen op hun weg bracht, die konden helpen met de vertalingen en met de verspreiding. In 2017 ontwikkelde een broeder een softwareprogramma waardoor uit een bestaande Bijbelvertaling het boek gemakkelijk kon worden overgezet in een andere taal. Met het gevolg dat het boek gedurende enkele jaren werd overgezet in 41 talen en daardoor de verspreidingsmogelijkheden letterlijk grenzeloos werden.

EEN HOOGTEPUNT

Biddend werd toen contact gezocht met andere organisaties zoals de Spaanse Evangelische Zending, die het boek ging verspreiden op Cuba. Door middel van broeder Farshid Seyed Mehdi van '222 Ministries International' konden 900 boeken in het Farsi gedrukt worden in Turkije voor verspreiding onder Iraanse mensen. Een hoogtepunt voor Kenna was wel dat het boek ook beschikbaar kwam in het Tagalog, de Filipino taal. In 1989 kon ze wegens een burn-out niet meer terug naar het zendingsveld, maar in 2018 werden er meer dan 500 boeken verspreid op de Filipijnen. Gods Woord is niet gebonden en de Heere alleen doet wonderen!

Ze waren al een tijdje bezig om in contact te komen met een Koreaanse gelovige in Nederland, die hen zou kunnen helpen. Op een morgen konden ze hun ogen niet geloven. Een Koreaanse voorganger stuurde een bericht met de dringende smeekbede of hij de copyrights van het boek kon krijgen, want hij had het vertaald in het Koreaans en wilde graag 500 exemplaren aan collega's geven als kerstcadeau.



Toen in een nieuwsbrief werd aangegeven dat ze het boek wilden overzetten in het Indonesisch, kregen ze de volgende dag het bericht dat iemand 1000 boeken wilde sponsoren voor Papoea. Pastor Marthen Su zag het als een geschenk uit de hemel, omdat de gelovigen veelal alleen onderricht waren in het Nieuwe Testament en hij hun graag de verbanden wilde laten zien en Gods plan met Israël.



Ondertussen was Hendrik verder gegaan met schrijven en in 2013 kwam 'Israël Gods oogappel' uit. Gods plan met Israël in verleden, heden en toekomst. Meerdere boeken volgden zoals: 'Beloften en Profetieën van God voor de volken', 'Beloften en Woorden van de Heere Jezus voor de gemeente', 'Het grote verschil', 'De Messias geopenbaard aan Abraham' en in 2020 de serie 'De actualiteit van Gods Woord'.

Gedurende enkele jaren werd het boek overgezet in 41 talen.

Het is het gebed van Hendrik en Kenna dat alle arbeid van de stichting mag meewerken aan de belofte van de Vader aan Zijn Zoon in Jesaja 53, dat Hij tot verzadiging zal mogen zien de vrucht van Zijn volbrachte werk op Golgotha.

Bestuurslid broeder Piet Heuvelman geeft een kort getuigenis welke impact de boeken op zijn leven hebben gehad. "De Bijbel en Israël waren voor mij geschiedenis. Tot op het moment waarop God ingreep. Tijdens een pittig gesprek, moest ik alles prijsgeven wat ik als 'kennis' aandroeg. Het plan van God met de wereld, Israël en het Joodse volk werd ontrold. Daarin werden de boeken van Hendrik Schipper mij tot grote zegen."



PUZZELPAGINA

WOORDZOEKER



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verborgen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen in de leesrichting de oplossing.

- | | | |
|------------|-----------|------------|
| ACHTING | HAMMEDATA | RECORD |
| BALEN | JACHIN | SLURF |
| BESTROOIEN | KALEB | SOPJE |
| CYCLUS | MACHIR | SPIER |
| ESSAY | MEDICUS | VASTBINDEN |
| FINALE | PANTOMIME | VERFLAAGJE |
| FLAUW | PUIST | VERSTRALER |
| GRIEPGOLF | RECHABEAM | VISIE |

Elke maand kun je kans maken op een prijs. Los de puzzels op en stuur de twee oplossingswoorden in via www.zoeklicht.nl/mei. Het insturen van de oplossingen is uiteraard ook mogelijk via de **post** (Postbus 99 – 3940 AB Doorn) of **telefonisch** (0343 – 41 33 00).

Onder de inzenders verloten wij het nieuwe boek 'Zomertij' van Suzanne Woods Fisher.



ZWEEDSE PUZZEL

geluidsband		bijbelse vrouw		jeugdige		slingerplant	3
wedren		grappenmaker				enthousiasme	
	5			gebouw in A'dam			
				innig			
edelmetaal							
pratende vogel				profeet			8
				aantekenboek			
pl. in Overijssel	zandbank				met name		
	pl. in Limburg				doctrine		
4				10			zelfkant
Europese hoofdstad		roem					9
		schoolvak					schaakstuk
				pl. in Gelderland			
				naarting			
onderdanig				7			
vlaktemaat	huisdier				land in Azië		doelpunt
	toestand v. sufheid						
				sieraad			
				ik (Latijn)			
schande							2
vuile vlek							zangnoot
1					papegaai		
duikpijpje							6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----



U KUNT ONS VERWACHTEN IN...

Op dit moment zijn de seminars, Bijbelstudies of samenkomsten afgelopen.

In het najaar zullen er D.V. weer verschillende activiteiten zijn. Daarover zullen wij u informeren in Het Zoeklicht en ook op onze website: www.zoeklicht.nl/agenda.



Presentator: Hans van Dalen
Gast spreker: Theo Niemeijer
Uitzenddag: vrijdagavond om 19.30 uur

Wanneer de Heere Jezus ingaat op de vraag, wat het teken van Zijn komst is, antwoordt de Heere Jezus in de 'Rede over de laatste dingen' (Mattheüs 24) als eerste met: 'Ziet toe dat niemand u verleide!'. Blijkbaar staat 'verleiding' bovenaan de lijst van zaken waar we op moeten letten als het over de eindtijd gaat!



Het Zoeklicht op Family 7

Bijbelstudieserie
'Bijbelse toekomstverwachting'
'geestelijke verleiding in de eindtijd'

DATUM:	ONDERWERP:
30-apr	Wetenschappelijke verleiding
07-mei	Maatschappelijke-, culturele- en demonische verleiding
14-mei	Geestelijke verleiding (1) 'De persoon en het werk van de Heilige Geest'
21-mei	Geestelijke verleiding (2) 'Het ontvangen-, de uitstorting- en de doop van de Heilige Geest'
28-mei	Geestelijke verleiding (3) 'De vervulling-, zalving-, en vrucht van de Heilige Geest'
04-jun	Geestelijke verleiding (4) 'De (teken)gaven van de Heilige Geest'
11-jun	Occulte verleiding
18-jun	Oosterse godsdiensten, meditatie, feminisme en de groene ideologie
25-jun	Paranormale geneeswijzen en de bevrijding hiervan
02-jul	Seksuele verleiding

Tip: Zoekt u nog een onderwerp voor uw Bijbelstudiekring? Bekijk samen de aflevering en bespreek daarna met elkaar het onderwerp. Op de website van Family 7 kunt u een korte samenvatting van de aflevering downloaden en u kunt het boekje 'Geestelijke verleiding in de eindtijd' gebruiken (te bestellen via Het Zoeklicht).



Graag komen wij ook in uw gemeente/kerk met een seminar of samenkomst. U kunt ons altijd bellen, of mailen om de mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Rinus van Otterlo: Postbus 99, 3940 AB Doorn | T. 0343 - 413300 | r.v.otterlo@zoeklicht.nl



Het Zoeklicht op YouTube
Bekijk via ons kanaal verschillende
toespraken en seminars terug.

Brandpunt kapel

(Diensten iedere zondag 10.00 uur)

02 mei	Jack Nugter, Valkenburg (ZH)
09 mei	Leander Janse, Amerongen
16 mei	Rennie Schoorstra, Ternaard
23 mei	Theo Niemeijer, Losser
30 mei	Matthijs van der Linden, Ede
06 juni	Ab Goldberg, Huizen



De kapeldiensten zijn rechtstreeks of later te beluisteren via onze website www.zoeklicht.nl. Wilt u een dienst bijwonen? Dan is opgeven verplicht bij Wim Jansen: winajansen50@gmail.com

Colofon

Het Zoeklicht is gewijd aan het onderzoek der Schriften en het letter op de tekenen der tijden. Het wordt uitgegeven onafhankelijk van enige kerk of richting. Opgericht: 1 juli 1919. Stichter: Johannes de Heer.

BESTUUR

Henk Morren (voorzitter)
Arno Lam (penningmeester)
Peter van der Weerd (secretaris)

UITGEVER

Stichting Het Zoeklicht

DIRECTEUR

Frits Boekhoff - f.boekhoff@zoeklicht.nl

HOOFDREDACTEUR A.I.

Frits Boekhoff - f.boekhoff@zoeklicht.nl

EINDREDACTEUR

Joël Oosterhagen - redactie@zoeklicht.nl

REDACTIE

Ds. Theo Niemeijer, Martin Penning,
Bernard van Weeghel en Roy Kloet

ADVERTENTIES

BDUVakmedia

Vak- en Publieksmedia

Roel Abraham Telefoon: 06 - 54 27 42 44

Marconistraat 33 Fax: 0342 - 494299

3771 AM Barneveld E-mail: r.abraham@bdu.nl

ABONNEMENTEN EN ADMINISTRATIE

Postbus 99 - 3940 AB Doorn

Telefoon: 0343 - 41 33 00

E-mail: abonnementen@zoeklicht.nl

Het Zoeklicht is te verkrijgen in braille, in groot-letter en in gesproken vorm bij Bibliotheekservice Passend Lezen, Postbus 84010, 2508 AA Den Haag. Tel.: 070 - 338 15 00, e-mail: klanten@passendlezen.nl.

ABONNEMENTSPRIJZEN

Nederland en België:	€ 41,50 per jaar
	€ 22,50 per half jaar
Rest van Europa/wereld:	€ 64,50 per jaar
	€ 35,50 per half jaar
Losse nummers:	€ 4,50

Elk abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij dit abonnement tenminste één maand voor afloop is opgezegd. Na opzegging van een vast abonnement kan vervolgens niet binnen 1 jaar een actie-abonnement worden afgesloten. Het is wel mogelijk om binnen 1 jaar na opzegging een vast abonnement te nemen; binnen die termijn kan er geen aanspraak worden gemaakt op kortingen of premiums. Abonnementen kunnen ieder moment ingaan. Bij correspondentie altijd uw abonneenummer (zie adreswikkeltje) vermelden.

OVERNAME ARTIKELEN

Overname van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van de uitgever. Bijbelteksten komen uit de NBG-1951 of Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

LEGATEN

(Via notaris vastleggen). Ik legateer, vrij van rechten en kosten aan stichting Het Zoeklicht een bedrag van €...

Giften voor het Zoeklichtwerk kunnen worden overgemaakt op rekeningnr. **NL19 INGB 0000 283888** t.n.v. St. Het Zoeklicht te Doorn.

ONTWERP

Reprovinci Creative Industries - reprovinci.nl

DRUK & VERZENDING

Vellendrukkerij BDU Barneveld

ISSN-nummer: 0167-3106





Hendrik Schipper

Speciale aanbieding:
de delen 1, 2 en 3 voor maar € 20,-

DE ACTUALITEIT VAN GODS WOORD (DEEL 1)

Een evaluatie van de huidige tijd, een vooruitblik op de eindtijd

We zitten midden in de coronacrisis. Van alle kanten komen vragen op ons toe. Hoe kunnen we dit duiden? Hoe moeten we dit verklaren?

164 pag. paperback

slechts € 9,75

DE ACTUALITEIT VAN GODS WOORD (DEEL 2)

Gods Koninkrijk is nabij, Koninkrijk van vrede

192 pag.

€ 9,75

DE ACTUALITEIT VAN GODS WOORD (DEEL 3)

Zie, Ik maak alle dingen nieuw, nieuwe schepping

156 pag.

€ 9,75

DE ACTUALITEIT VAN GODS WOORD (DEEL 4)

Zegen-Rijk

160 pag.

€ 9,75

DE ACTUALITEIT VAN GODS WOORD (DEEL 5)

Er is een God die leeft

160 pag.

€ 9,75

DE ACTUALITEIT VAN GODS WOORD (DEEL 6)

De verkiezing en liefde van God voor Israël zijn eeuwig

160 pag.

€ 9,75



IK BEN BIJ JE

Daniëlle Heerens

Samen vormen de psalmen een van de meest geliefde en gelezen Bijbelboeken van heel de Bijbel. Dat komt vooral doordat ze zo persoonlijk en herkenbaar zijn en daarmee dichtbij komen. Maar nog meer doordat ze veel bemoediging, hoop en kracht bieden voor als je leven vol is van verdriet, moeite en zorgen, tegenslagen, ellende en pijn, verlies en teleurstellingen. In dit prachtig vormgegeven boek zijn de psalmen uitgewerkt in honderdvijftig hoopvolle bemoedigingen, waarin Gods nabijheid duidelijk wordt. Alsof God door de woorden heen tegen je fluistert: 'Ik ben bij je.'

320 pag. hardcover, full colour

€ 18,95



PROFETIE TUSSEN WAL EN SCHIP

(verkorte uitgave)

Harry Honigh

We staan aan de vooravond van de wederkomst van de Heer. Zijn we op de hoogte van de dingen die staan te gebeuren? Kennen wij de grote lijnen van de Bijbelse profetieën? Herkennen we de verleidingen die op ons afkomen? Hoe moeten we de Bijbelse profetieën lezen? Wat zeggen de profetieën over de toekomst? De schrijver trekt een aantal opzienbarende conclusies voor de christen van vandaag!

172 pag. paperback

€ 11,50