

Nummer 5 | mei 2026 | 102e jaargang | Verschijnt iedere maand

het Zoeklicht

leven uit verwachting



Waar blijft de volgende generatie?



Algoritme of de Heilige Geest? | 12



Gericht en volhardend bidden voor Israël | 16

In dit nummer



4 Tijdspiegel

Al: het nieuwe gouden kalf.

7 In Zijn nabijheid

Is het troostvol of juist confronterend dat God alles ziet?

8 Vragen

Wat doet de gemeente tijdens de grote verdrukking?

11 Opinie

De spiegel van de herdenkingsmaand.

12 Bijbel en maatschappij

Algoritme-gedreven of geleid door de Heilige Geest?

16 Midden-Oosten

Gericht en volhardend bidden voor Israël.

18 Praktische Bijbelstudie

De maranatha-verwachting brengt ons dichterbij de verloren wereld.

21 Uit het leven

Als angst je zicht op Jezus wegneemt.

22 Bijbelstudie

Lessen van Henoch: de toekomst die je leven vandaag bepaalt.

24 Pastoraal

Geven laat zien wie je dient.

29 Nadenker

Genade die redt én verandert.

30 Achtergrond

Waar blijft de volgende generatie?

33 Puzzel

Stuur de oplossingen in en maak kans op een prijs.

Iets zijn of iets spelen?

Nog niet zolang geleden was ik bij een bijeenkomst waar behoudende christenen en conservatieve bewegingen elkaar ontmoeten. Er was daar ook een aantal jongens dat zich voordeed als echte kerels, maar dat niet waren; ze speelden een rol. Hoe vaak is dat onder christenen niet hetzelfde?

Ik zie ze bij elkaar zitten: jongens in pakken met gladde kuiven. Karikaturen van power en succes. Alsof ze zo van de beursvloer van New York zijn gelopen, althans zoals dat in een film zou worden weergegeven. Ze zijn van de jongerenbeweging van FvD. Ze doen alsof ze volleerde politici zijn, maar zijn dat inhoudelijk nog lang niet. In het debat spelen ze toneelspel; ze spelen volwassenheid, ze spelen intelligentie en wijsheid. Aan alles blijkt echter: het is er (nog) niet.

Bij het toilet kom ik een van de jongemannen tegen. Hij lijkt in paniek. Hij kijkt me aan en wijst op zijn lip: "O nee, heb ik weer mijn lip

kapotgebeten." Ik weet even niet wat ik moet zeggen. "Het is mijn ADHD." Ik kijk, maar zie niets. Het lijkt me allemaal niet zo erg. Het blik van de jongen verraadt anders. Hij herhaalt met angst in zijn ogen: "Mijn lip kapot." Ik word bevestigd: dit zijn geen kerels en mannen, dit zijn jongetjes die spelen dat ze het zijn.

Het zet me aan het denken: hoe vaak doen wij als christenen ons niet anders voor dan we zijn? Dan spelen we vroom, omdat we denken dat dit van ons verwacht wordt. Maar zo is het en voelt het dan niet. Daar wordt - net als bij die jongens - niemand beter van. Als we allemaal de schijn ophouden, durft niemand te tonen dat het soms niet lukt. Dan houden we elkaar in een wurggreep van perfectie. Terwijl we echt niet altijd schitteren, stralen en sterk zijn. Ik ook niet. Zou het de druk misschien wat wegnemen als we dat durven toegeven? Als we erkennen: we zijn groeiend, maar niet perfect. Als we dat wat meer durven laten zien aan elkaar? Het zal helpen om elkaar te bemoedigen, te ondersteunen en te laten groeien.



 **Roelof Ham**
Hoofdredacteur



AI:

Het gouden kalf van de postmoderne mens



Ik heb het altijd vreemd gevonden hoe Aäron, na alle wonderen van God gezien te hebben, op het idee kwam om een gouden kalf te maken en het voor te stellen als de redder van de Israëlieten. Dat terwijl zijn broer Mozes op de berg precies de instructies kreeg om ten eerste geen andere goden te aanbidden, ten tweede geen gesneden beeld te maken en daarvoor neer te buigen en ten derde de Naam van God niet ijdel te gebruiken.

Aäron en het volk overtraden maar liefst 3 van de 10 geboden met het aanbidden van dit kalf. Ik zie echter momenteel een ontwikkeling die in bepaalde opzichten parallel loopt aan deze gebeurtenis. De ontwikkeling van AI is voor de postmoderne mens wat het gouden kalf destijds voor de Israëlieten was. Laat me dit uitleggen.

‘Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden, af en zij brachten ze bij Aäron. Hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij: Dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben’ (Exodus 32:3-4).

AFGODERIJ

De mens heeft de neiging om een groot deel van zijn of haar aandacht altijd op iets of iemand te richten. Verzamelaars hebben hun verzameling. Fans hebben hun idolen. Soms neemt dit heel extreme vormen aan, waarbij mensen bijna letterlijk worden aanbeden als goden. De kwaliteiten van de ander worden daarbij ernstig overgewaardeerd, en het feit dat ze op andere gebieden ernstig tekortschieten, wordt veelal genegeerd. Een rockster kan misschien heel goed zingen, maar is wellicht niet in staat om zijn huwelijk te redden. Veel mensen verafgoden helaas dingen die buiten henzelf zijn, omdat ze ten diepste iets in zichzelf missen. “*There’s a hole in my heart, that can only be filled by you,*” zong een popster ooit eens. “Er is een gat in mijn hart, dat alleen door jou gevuld kan worden,” in het Nederlands. Hoewel deze popster daarbij iemand anders in gedachten had, denk ik dat dit wel degelijk een universeel gevoel is van mensen, waarbij ze eigenlijk God zoeken. We hebben allemaal een soort gevoel van incompleetheid, en pas op

het moment dat we ontdekken Wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan, worden we compleet. Niet-christenen zoeken dit gevoel echter in andere dingen. Objecten en mensen die nooit zullen kunnen beantwoorden aan de grote leegte in ons hart.

SURROGAAT

In onze vervallen wereld zien we dat de mens tóch op zoek is naar richting en leiding, maar dan het liefst zonder een God Die de zonden van mensen benoemt. En dat is precies waar AI uitkomst lijkt te bieden voor velen. Ken Griffin, directeur van één van de grootste investeringsfondsen, zei onlangs op de jaarlijkse vergadering voor het World Economic Forum, dat de wereld een redder nodig heeft, en dat hij hoopt dat AI die redder is. Die uitspraak is tekenend voor hoe mensen tegenwoordig kijken naar de ontwikkeling van AI. Men denkt dat het al onze problemen zal kunnen oplossen, omdat het een aantal eigenschappen bezit dat we normaliter aan God toebedelen. Sta me toe een vergelijk te maken, hoewel AI natuurlijk niet in de verste verten in de buurt komt van God. Het gaat me even om de perceptie van de postmoderne mens. Zij verkiezen blijkbaar liever een goedkope surrogaatversie.

God is alomtegenwoordig, AI is altijd en overal beschikbaar.

God is alwetend, AI heeft de beschikking tot alle menselijke kennis.

God is almachtig, AI kan steeds meer banen van mensen overnemen.

God luistert altijd, AI luistert ook altijd.

God geeft ons leiding, AI geeft mensen advies.

God ziet alles, AI houdt alles ook goed in de gaten.

God is rechtvaardig, AI pretendeert neutraal te zijn in haar oordeel.

LEUGEN

Men denkt dat AI de oplossing zal zijn voor al onze problemen. Veel mensen zijn er nu al compleet van afhankelijk geworden, emotioneel en rationeel. Men denkt niet zelf meer na, maar vraagt ChatGPT het ene na het andere advies. Ook veel christenen helaas. Sinds wanneer zijn we gestopt met onze handen te vouwen? Ook menen velen dat AI altijd neutraal is in haar oordeel, waardoor zij altijd eerlijke beslissingen neemt. Maar is dat wel écht zo?

“ Het bizarre is dat AI niet iets is dat buiten onszelf is, maar dat het iets is dat de mens zélf gemaakt heeft. En ten diepste weten mensen dit vermoedelijk ook wel, maar toch kiezen ze ervoor om in deze leugen te geloven. Liever een mooie leugen, dan de harde waarheid, is waarschijnlijk de gedachte. Ook het gouden kalf was door de mensen zélf gemaakt. En ook dit wisten Aäron en het volk maar al te goed.

Kunstmatige intelligentie is immers zo geprogrammeerd. Zo bleek ChatGPT heel woke te zijn, en Elon Musks Grok juist veel minder. Het geeft dus alleen de antwoorden die we er van tevoren zelf ingestopt hebben, en redeneert alleen langs de lijnen van het beperkte redeneringsvermogen van haar programmeurs. Het bizarre is dat AI niet iets is dat buiten onszelf is, maar dat het iets is dat de mens zélf gemaakt heeft. En ten diepste weten mensen dit vermoedelijk ook wel, maar toch kiezen ze ervoor om in deze leugen te geloven. Liever een mooie leugen, dan de harde waarheid, is waarschijnlijk de gedachte.

Ook het gouden kalf was door de mensen zélf gemaakt. En ook dit wisten Aäron en het volk maar al te goed. Ze hadden alle wonderen van dichtbij gezien. De 10 plagen, de wonderlijke tocht door de zee en de woestijn. En die redding was natuurlijk heel welkom, maar dat God toen ook nog met morele regels kwam, was tegen het zere been. Dit thema komt telkens terug. Het volk vertrouwde God niet, luisterde niet naar de regels, mopperde, accepteerde het leiderschap niet, enzovoorts. Het zijn net mensen.

BEELD

'En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden' (Openbaring 13:11, 14-15).

Ook in de eindtijd zien we dat er een beeld gemaakt wordt, door mensen. Ja, lees het goed: door mensen. Het beeld wordt niet door de antichrist gemaakt. Hij laat het beeld maken door andere mensen. Dit beeld wordt levend, en legt de basis voor een verstikkend systeem waarmee ervoor gezorgd wordt dat niemand kan kopen of verkopen als men niet het teken van het beest heeft. Het is in feite een herhaling van zetten, als we de gebeurtenissen van de exodus naast het boek Openbaring leggen. Alleen nu op wereldniveau. Het vizier is groter. En de plagen zijn dan ook niet meer beperkt tot Egypte, maar strekken zich dan uit over de gehele aarde. Waarom? Omdat men ook hier weer liever koos om een eigengemaakte god te aanbidden, dan te luisteren naar de regels van de ware God. Zou dit beeld een verwijzing kunnen zijn naar de ontwikkeling van AI? Ik vermoed van wel. En hoewel we nu nog in een soort voorfase zitten, zal AI op den duur ook echt "tot leven" gaan komen, is de verwachting van veel futuristen. Volgens AI-ontwikkelaar Dario Amodai van Anthropic AI is de kans groot dat AI dit jaar of volgend jaar al zelfbewust wordt. Men noemt die versie van AI ook wel AGI: *Artificial General Intelligence* (Algemene Kunstmatige Intelligentie). Die versie zal gevoelens en een eigen wil hebben, en daarom als het ware 'tot leven komen'. Het gaat allemaal heel snel. Wordt u enthousiast van AI? Of wordt u juist heel enthousiast van het feit dat Jezus bijna terugkomt? Ik hoop het laatste.

 Niko Brouwer



Hoe groot is Hij



Ik werd deze week enorm gefascineerd door 2 Kronieken 16 vers 9: *'Want de ogen van de HEER doorlopen de ganse aarde, om Zich krachtig te betonen aan hen, wier hart volkomen onverdeeld op Hem gericht is.'* Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Ik deed mijn ogen dicht en probeerde het te visualiseren. Maar dat lukte helemaal niet. Want God heeft geen natuurlijke ogen, omdat Hij Geest is. En een geest heeft geen fysiek lichaam.

Toch kwam er uiteindelijk wel een beeld op mijn netvlies. Ik dacht daarbij aan wat Johannes ziet in Openbaring 4. Hij ziet vier levende wezens die over het hele lichaam ogen hebben, van voren en van achteren (vers 6-8). Ezechiël heeft eenzelfde soort visioen: *'Ik zag vier wielen naast de hemelse wezens: naast elk wezen een wiel. Het lichaam van de hemelse wezens - hun rug, handen en vleugels - en de wielen waren rondom vol ogen.'*

In Ezechiël worden die vier wezens cherubs genoemd. Het zijn gevleugelde wezens die dienen als bewakers en helpers van God (vers 20). Zij zijn heel alert en observeren alles wat in de hemel en op aarde gebeurt.

GOD ZIET ALLES

Toch zijn deze cherubs niet alziend. **Dat is alleen God!**

Hij heeft als het ware ontelbare ogen waarmee Hij alles ziet, van het kleinste insect tot de verste ster. En Hij ziet en doorgrondt mij en jou. Hij kijkt dwars door ons heen.

In Psalm 139 bezingt David dat zo indrukwekkend mooi. Ik raad u aan om het hele lied te lezen.

Ik haal er alleen vers 1-4 en 6 uit: *'Here, U ziet alles van mij, U kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta. U ziet waar ik heenga en weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe, is voor u bekend. Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog'* (HTB).

Misschien vindt u het beangstigend dat God alles van u ziet, want Hij ziet ook verborgen zonden. Als dat zo bij u is, dan is het tijd om die niet geheim te houden voor God maar ze te belijden. Wat je niet blootlegt, kan niet genezen. Hoe groot ook onze zonden, nog groter is Zijn genade!

Maar het is vooral een troost voor een kind van God dat Hij onze diepste gedachten, zorgen, verdriet en vreugde kent. Hij ziet, maar doorziet het ook. Hij ziet het hele plaatje van verleden, heden en toekomst. Wow! Hij geeft krachtige hulp aan mensen die Hem zijn toegewijd!

David prijst God in Psalm 139 voor Zijn alziendheid. Laten wij dat ook doen. Hoe groot is Hij!

 Els ter Welle



? DE ROL VAN CHRISTUS BIJ DE SCHEPPING

Wij hebben met belangstelling gekeken naar Zoeklicht TV 'Tekenen van de eindtijd': prachtig! Ik heb echter één vraag. U spreekt over de schepping en dan noemt u God de architect en Jezus degene Die het werk uitvoerde. Waar kan ik in de Bijbel vinden dat dit zo gegaan is? (J. H. te @)

Antwoord:

In Hebreeën 1:1-4 wordt de Heere Jezus aan ons voorgesteld: 'God heeft Hem (de Heere Jezus) tot erfgenaam van alle dingen gesteld, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.' In dit vers lezen we duidelijk, dat God de wereld door de Heere Jezus geschapen heeft. In Kolossenzen 1:15-20 zien we hoe Paulus de Heere Jezus voorstelt aan de gemeente: 'In Hem (de Heere Jezus) zijn alle dingen geschapen...alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen'. In beide gedeeltes wordt ons duidelijk gemaakt dat de Heere Jezus bij de schepping van de wereld betrokken was. De vraag blijft: op welke wijze was Hij dan bij de schepping betrokken?

Johannes 1 geeft ons hier meer duidelijkheid over. Hier wordt de Heere Jezus geïdentificeerd met 'het Woord'. De geboorte van de Heere Jezus wordt door Johannes niet uitvoerig beschreven met de herders in het veld, het Kindje in de kribbe en de wijzen uit het Oosten,

maar met de korte zin: 'Het Woord is vlees geworden' (vers 14). In deze paar woorden laat Johannes zien dat de Heere Jezus het eeuwige 'Woord van God' is, waardoor de Heere God Zich aan de mensheid geopenbaard heeft, zowel in het Oude- als het Nieuwe Testament.

In de eerste verzen lezen we dan ook: 'In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is' (vers 1-3). Genesis 1 begint met de zin: 'In den beginne schiep God de hemel en de aarde'. De uitdrukking 'God' die hier gebruikt wordt, staat in de Hebreeuwse tekst in de meervoudsvorm als 'Elohim'. We krijgen hier te maken met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, Die betrokken waren bij de schepping van de hemel en de aarde. God de Vader Die gesproken heeft, het Woord, waardoor alles geschapen is, en de God de Geest, Die over de wateren zweefde (vers 2) en aan alles het leven gaf.

In Efeze 3 kunt u iets lezen over het eeuwige plan dat God de Vader in zijn Zoon uitgewerkt heeft. Paulus spreekt dan over de verborgenheid van de gemeente, een mysterie dat gedurende het oude verbond onbekend gebleven

is, maar op bijzondere wijze aan de apostel Paulus geopenbaard werd. Het resultaat hiervan is: 'Opdat thans, door middel van de gemeente aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, **naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Heere, heeft uitgevoerd**'. Het laatste gedeelte van dit vers laat duidelijk zien, dat het om Gods plan gaat, dat door de Zoon uitgevoerd werd. Samenvattend mogen we dan concluderen, dat God de Vader de eeuwige plannen gemaakt heeft, dat God de Zoon Gods plan uitgewerkt heeft en dat God de Heilige Geest het leven eraan gegeven heeft. Zo lezen we in Handelingen 2:23 en 4:28 dat de kruisdood van de Heere Jezus het eeuwig raadsbesluit van God de Vader was, dat Hij in de Zoon uitgewerkt heeft. God de Zoon riep aan het kruis: 'Het is volbracht.' Hiermee gaf Hij aan dat het werk dat de Vader Hem opgedragen had, klaar was. In Handelingen 2 lezen we dan, hoe de Heilige Geest het leven in de gemeente geblazen heeft. Hieruit blijkt, dat zowel de eerste- als de nieuwe schepping ontstaan zijn door een Goddelijke Drie-eenheid: God de 'architect', de Heere Jezus de 'uitvoerder' en de Heilige Geest, Die het leven eraan geeft.



WAT DOET DE GEMEENTE TIJDENS DE GROTE VERDRUKKING?

Als de gemeente niet de bruid van Christus is, maar wel onderdeel van het bruiloftsfeest, wat gaan wij dan zeven jaar in de hemel doen, wanneer de grote verdrukking aanbreekt? Mij is vroeger geleerd dat wij zeven jaar bruiloft vieren in de hemel. Dat kan niet kloppen als wij, naast Israël en Jeruzalem, een onderdeel van het feest zijn. (M. P. te @)

Antwoord:

De opname van de gemeente wordt wel eens smalend weggezet met de opmerking: "Als het moeilijk wordt, vlucht de gemeente met de staart tussen de benen weg en laat Israël in de verdrukking achter, terwijl wij feest in de hemel vieren!"

Mensen die dit menen, zijn wel heel erg beperkt in hun gedachten over de opname van de gemeente. Zij die de opname van de gemeente verwerpen, belijden daarmee te geloven in het feit, dat zij op aarde blijven tot de zichtbare wederkomst van Jezus op aarde. Dit betekent dat zij ook de periode mee zullen maken, voorafgaand aan de wederkomst van Christus op aarde. Deze periode wordt onder andere in Openbaring 16 beschreven waar we kunnen lezen over de oordeelsschalen vol met de 'gramschap' van God die dan over de aarde uitgegoten worden. Kwaadaardige gezwollen, de zee die in bloed verandert de bronnen en rivieren die ook in bloed veranderen, verzengende hitte (waarschijnlijk door zonnewinden veroorzaakt), duisternis, ongekende aardbevingen en zware hagelstenen van bijna 60 kilogram, die de aarde zullen treffen, en dat allemaal vlak voor de wederkomst van de Heere! U begrijpt toch wel dat dit niet de toekomst voor de

gemeente is? En wat Israël betreft: zij zullen, net zoals bij de plagen in Egypte, door de Heere beschermd worden (zie Openbaring 12:6 en 14 en Hosea 2:13-14). De zichtbare wederkomst van de Heere Jezus op aarde zou je niet mee willen maken! Vandaar dat Maleachi hierover schrijft: *'Doch wie kan de dag van Zijn komst verdragen, en wie kan bestaan, als Hij verschijnt?'* Bij de zichtbare wederkomst van de Heere Jezus op aarde zal Hij afrekenen met alle goddeloosheid van de volkeren en zijn volk Israël verlossen. Wat een geruststelling, dat we als gemeente opgenomen worden voordat deze vreselijke oordelen over de aarde uitgegoten worden.

Anderen beweren, dat we nu al in Gods koninkrijk op aarde leven en dat er helemaal geen sprake meer is van een zichtbare wederkomst van Christus op aarde. Zij kijken uit naar de 'jongste dag' waarbij de eerste hemel en de eerste aarde zullen vergaan en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen verschijnen. Deze mening verwerpt de letterlijke vervulling van Gods beloften ten aanzien van Zijn volk Israël. Alle beloften voor Israël zijn in vervulling gegaan in de gemeente die nu, in plaats van Israël, Gods uitverkoren volk is. U begrijpt natuurlijk wel dat wij, als Bijbelgetrouwe gelovigen deze gedachte verwerpen!

Volgens 2 Korinthe 5:10 zal de gemeente na de opname niet direct het bruiloftsfeest vieren. We zullen eerst voor de 'Rechterstoel van Christus' moeten verschijnen om als gemeente beoordeeld te worden. Pas na de zeven jaar van grote verdrukking lezen we dat de Heere Jezus het koningschap zal aanvaarden en de bruid zich gereed gemaakt heeft (Openbaring 19:6-8). Het zou zo kunnen zijn, dat tijdens deze zeven jaar voor de rechterstoel van Christus de gemeente gereed gemaakt wordt voor deze bruiloft. De opmerking: 'de gemeente in de hemel feestvieren, terwijl Israël verdrukt wordt' klopt dus niet!

Tot slot, de verhouding tussen Israël en Christus wordt in de Bijbel als een moeder-zoon relatie beschreven (zie Openbaring 12:1-6 en Zacharia 12:10). De Heere God heeft zich op de berg Sinaï aan Israël verbonden als man en vrouw, maar Israël werd ontrouw en met een scheidsbrief door God weggezonden. Uit deze onvruchtbare vrouw, Israël, is de mooiste vrucht geboren, de Heere Jezus, Die Zich aan de gemeente verbonden heeft (zie Efeze 5:25-32). De bruiloft des Lams met de gemeente zal uiteindelijk ook de oorzaak worden dat de relatie tussen God de Vader en Israël hersteld zal worden!





Het is geen geheim dat de veelgenoemde polarisatie ook aan christenen niet voorbijgaat. Eén van de heikele thema's is onze houding ten opzichte van Israël en het Joodse volk, in het licht van de actualiteit. Bij Gideon zijn we heel dankbaar dat we rondom deze thematiek mogen samenwerken met Stichting Israël en de Bijbel, vanwege hun inspirerende, Bijbelse geluid!

Beide boeken zijn verkrijgbaar bij je favoriete (christelijke) boekhandel, en via israelendebijbel.nl/nl/webshop en gideonboeken.nl.

Als je de **g** ziet, zit je goed!

GIDEONBOEKEN.NL



Friedensstimme

Omdat elke ziel kostbaar is.

Ilja is bijna altijd onderweg voor het Evangelie. In de stad en op het platteland rondom Sint-Petersburg zoekt hij mensen op. Om verloren zielen het Goede Nieuws te verkondigen van Jezus Christus.

Met uw steun helpen we ruim 120 evangelisten zoals Ilja, verspreiden we Bijbels en ondersteunen we kinderkampen. Zo brengen we Gods Woord bij de onbereikte volken van Rusland, de Kaukasus en Centraal-Azië.

Help en bid mee
friedensstimme.nl



Rusland heeft het Evangelie nodig.

Juist nu!



De spiegel van de herdenkingsmaand

Mei is de maand van het gedenken en vieren van onze vrijheid en wat het gekost heeft. De herdenking van de schande en misdaad van de Holocaust hoort daarbij en vormt daar voor velen het middelpunt van. In deze tijd is dat extra noodzakelijk en belangrijk. Als gelovigen met hart voor Gods volk, mogen wij daarin onze plaats innemen.

Als ik dit schrijf, heb ik net het boek 'Geloofsdaden' uit, over christenen die Joden hielpen tijdens de Holocaust. Het boek geeft een waardevolle, maar ook indringende inblik in een duistere tijd en hoe gelovigen daar stelling namen. Wat mij raakte, was dat de christenen die gingen staan voor de Joden, dat duidelijk deden gedreven vanuit hun geloof en christelijke overtuigingen. Ze erkenden in de Joden Gods volk en/of ze deden het uit pure medemenselijkheid in de confrontatie met de grove misdadigheid die ze om zich heen zagen. Maar wat de directe aanleiding ook was: het was bovenal de liefde van Christus die hen dreef.

TOEGENOMEN ANTISEMITISME

Wij leven helaas ook weer in een tijd van toegenomen antisemitisme. Sinds 7 oktober 2023 is de Jodenhaat – vaak verpakt in verhullende en eufemistische termen als 'anti-zionisme' – weer terug van nooit weggeweest. Zelfs in kerken zijn er velen die zich verzetten tegen Israël als koloniaal project en die de natie apartheid, terreur en genocide verwijten. Eind maart was er nog een grote demonstratie van dominees en

gemeenteleden bij het diensten-centrum van de PKN te Utrecht om hier aandacht voor te vragen. De PKN moest zich duidelijker uitspreken tegen Israël en de regering Netanyahu. Het was een voortzetting in het klein van de Rode Lijn-demonstraties die een paar maanden geleden zovelen op de been brachten. Er was ook een tegedemonstratie, die zichzelf de Blauwe Lijn noemde. Dit waren kerkleden van de PKN die voor Israël stonden, omdat ze een onopgeefbare band met het volk van God ervaren. Hun motieven zijn vergelijkbaar met de gelovigen die in 'Geloofsdaden' worden geschilderd.

DRIE JAAR

Het is dit jaar drie jaar geleden dat Hamas meer dan 1000 Joodse mensen vermoordde op de meest brute wijze en honderden meenam als gijzelaars naar Gaza. Het is dit jaar ook drie jaar geleden dat het antisemitisme in de nasleep hiervan openlijke herintrede deed in ons land. Door onwil en onkunde van onze bestuurlijke elites, alsmede door Jodenhaat bij onze culturele elite, kon het sindsdien vrij zijn loop krijgen. Het is nu zover gekomen dat men de aanvallen op het wrede, dictatoriale regime van Iran veroordeelt,

omdat het Trump en Israël zijn die de aanvallen uitvoeren. Aanslagen op Joodse scholen en synagoges zijn een dag of wat in het nieuws en worden daarna weer snel vergeten. Het Jeugdjournaal weet nog te vermelden dat mensen dit doen omdat de Joden zoveel andere mensen aanvallen. Lees: het is hun eigen schuld.

NOOIT WEER IS NU

Wat ik maar wil zeggen is: dit is waar we begin mei 2026 staan. Ooit klonk: 'Nooit weer is nu.' Daarmee werd bedoeld dat we nooit meer in een situatie als die van de jaren '30 of '40 terecht moesten komen. Dat vroeg heldere keuzes en daadkrachtig optreden van ons allemaal om dat te voorkomen. Samen moesten we ervoor gaan staan. Inmiddels heeft deze uitspraak een wrange omdraaiing gekregen, want 'nooit' is in toenemende mate weer 'nu' geworden en dat stemt in deze maand van bezinning droevig; dit is waar we zijn aangeland en zijn uitgekomen. Het doet mij uitspreken: Heer, heb genade met ons, bescherm Uw volk, geef de vrede van Jeruzalem en kom spoedig!

 Roelof Ham



Algoritme-gedreven of geleid door de Geest?



De gemeente van volgelingen van de Heere Jezus Christus gelooft in de krachtige werking van de Heilige Geest. Die Geest is uitgestort op de Pinksterdag en vanaf dat ogenblik mogen mensen, die de Heiland liefhebben en Hem volgen, erop vertrouwen dat die Geest in hen woont en dat Die hen wil leiden.

Máár er is ook een geest van de afgrond, een geest uit het rijk van de duisternis, die zich in allerlei vormen en gedaanten manifesteert. Door welke geest laten wij ons leiden? Dat is de klemmende vraag. De Heilige Geest of de geest die niet anders is dan een geest van duisternis?

ALGORITMEN

Zo'n tien jaar geleden hadden de meeste mensen nog nooit van het woord 'algoritme' gehoord en nu weten we tot onze eigen schade dat we er niet meer vanaf komen. Algoritmes zijn geheimzinnige en verborgen mechanismen die ervoor zorgen dat wij onze belangstelling houden voor zaken waarvan we een



keer kenbaar hebben gemaakt dat we ze interessant vinden. Als je bijvoorbeeld ergens op het internet hebt gezocht naar 'cruises', dan word je daarna getraakteerd op allerlei aanbiedingen van organisaties die je proberen te verleiden op hun aanbod in te gaan. Misschien is dit voorbeeld tamelijk onschuldig, maar vervang 'cruises' eens door pornografisch beeldmateriaal en je hebt meteen al het demonische karakter van algoritmes te pakken. Er zijn veel meer algoritme-gedreven keuzes dan wij vaak weten of beseffen.

Ja, ik weet dat je over algoritmes een tamelijk neutraal verhaal kunt ophangen. In beginsel gaat het om een wiskundig principe, maar binnen het sociale en maatschappelijke leven pakt het vaak desastreuus uit. Je kunt mensen als het ware daarmee 'coderen'. Mensen zijn dan 'gelabeld' en ervaren daarvan de gevolgen. Met de 'toeslagenaffaire' is in Nederland duidelijk geworden dat de belastingdienst destijds door toepassing van

algoritmes op een verkeerd spoor was terechtgekomen en onschuldigen in de ellende heeft gestort.

Ook op een ander terrein is het ontwrichtende werk van algoritmes te zien. Vaak hebben kinderen al van hun ouders een smartphone gekregen, die op die kinderen een levensveranderende invloed heeft; al snel kunnen ze er vaak niet meer zonder! Het betekent een totaal beslag op de kostbare kindertijd. Kinderen worden verleid om vele uren te besteden aan filmpjes, berichten, piepjes en trillingen door verslavende apps als Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat en Roblox. Ze komen niet meer toe aan face-to-face vriendschappen en aan het ontwikkelen van elementaire sociale contacten. Spelen op straat is er niet meer bij, want alle kinderen zitten op hun smartphone!

Bijzonder is in dit verband de maatregel van de Australische regering om het kinderen tot 16 jaar onmogelijk te maken om op hun sociale media te zitten. Nog vóór de zomervakantie daar in december aanbrak, - want daar is het dan zomer -, vaardigde die regering een verbod af. Dit voorbeeld lijkt steeds meer navolging te vinden in andere landen, waar ook het grote gevaar van het algoritme wordt onderkend!

WIE GEEFT ZIJN KIND EEN STEEN?

Kinderen op heel jonge leeftijd een smartphone geven doet mij denken aan een woord van de Heere Jezus in Lukas 11:11-13: *'Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven?'*

Geén enkele ouder doet dat! Je geeft je kind niet iets wat een gevaar voor dat kind betekent! De Heere Jezus zinspeelt op het verantwoordelijkheidsgevoel van de mensen in Zijn tijd. En vervolgens wijst de Heer op iets anders waar wij als kerk van Christus om mogen bidden: *'Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden.'*

Als we het venijnige en demonische gevaar van het verslavende algoritme niet in de gaten hebben, dan lopen we dus als ouders het levensgrote risico met het geven van een smartphone aan onze kinderen zoiets te doen als het geven van een steen, slang of schorpioen. Het wordt gelukkig steeds meer doorzien dat Tech-bedrijven dit gevaar willen bagatelliseren, maar het is veelbetekenend dat de CEO's van die bedrijven hun eigen kinderen beschermen tegen de algoritmes die de verslavingen veroorzaken. Zo was wijlen Steve Jobs

er mordicus op tegen om een smartphone in handen van zijn eigen kinderen te geven. Te zeer zijn de Tech-bazen zich bewust van dit gevaar! Dit klemmt des te meer als we weten dat zij doelbewust het steeds maar doorgaande 'scrollen' hebben ingebouwd, waardoor kinderen tot diep in de nacht hun smartphone niet kunnen wegleggen!

DE GEEST BRENGT VRIJHEID

Hoe anders mogen wij spreken over de Heilige Geest! De Bijbel is daar heel helder over. 'Waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid' (2 Korinthe 3:17b). Héél anders dan een geest van duisternis, die als een donkere wolk over de mensheid trekt. De Heilige Geest is een Geest van helderheid en klaarheid! Die Geest voert een mens niet in gevangenschap of in een knechtende verslaving, maar betekent 'de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God' (Romeinen 8:21b).

Op het Pinksterfeest vieren wij de komst van de *andere Trooster*. Daar staat in het Evangelie van Johannes in het Grieks een bijzonder woord: *Parakleet* (Johannes 14:16-18). Je kunt het vertalen als: de advocaat of de voorspraak. In de eerste Johannesbrief (2:1) wordt dat precies zo gezegd: 'wij hebben een Voorspraak bij de Vader...' Daar gaat het om de Heere Jezus als Pleitbezorger bij de Vader. De Heilige Geest is de Pleitbezorger Die het voor ons gaat opnemen, Die voor ons het woord gaat doen en Die ons bijstaat in onze omstandigheden. Zoals de Heere Jezus de eerste Trooster was, kwam er met Pinksteren een tweede Trooster, een *andere Trooster*.

Heel veel van wat de Heere Jezus voor zijn leerlingen is geweest, gaat de *Parakleet* overnemen. Door Zijn alomtegenwoordigheid kan die Geest met ieder op een volmaakte, diepe en intense wijze verbonden zijn. Waar wij op aarde ook leven, die andere Trooster is bij ons, leeft met ons mee, woont in ons en is onze advocaat, bijstand en pleitbezorger. In Johannes 16:8 wordt de werkzaamheid van de Geest beschreven: 'Hij zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel'.

De Heilige Geest, de *Parakleet*, zal de wereld overtuigen. Dat is toch niet het eerste waaraan wordt gedacht als het gaat om het werk van de Heilige Geest! Ik hoor mensen wel eens zeggen, als zij bijvoorbeeld in een dienst aangeraakt worden door de muziek of de gevoelsvolle prediking: 'de Heilige Geest was hier merkbaar aanwezig. Ik heb dat heel duidelijk kunnen voelen'. Ja, daar verbinden wij vaak de Heilige Geest aan en zo wordt de Heilige Geest een soort van gemoedsstemming. Zijn werk brengt ons gevoelsleven in hogere sferen! Hoe méér emotie, hoe méér van de Heilige Geest, denken wij dan.

Het is toch opmerkelijk dat de Heere Jezus dát niet als voornaamste werkzaamheid van de Heilige Geest naar voren brengt. Het woord advocaat brengt ons in de sfeer van de rechtspraak. Bij het woord 'overtuigen' staat daar niet het gevoel voorop, maar de feiten, die onweerlegbaar moeten zijn. In de rechtbank gaat het om 'wettig en overtuigend bewijs'. Er moet geen speld tussen te krijgen zijn. Er mag geen sprankje twijfel blijven bestaan over de toedracht van de gebeurtenissen.

ZONDE, OORDEEL EN GERECHTIGHEID

De Heilige Geest overtuigt van zonde. Dan gaat het niet eens zozeer om het feit dat de Geest ons laat zien wat er allemaal fout en verkeerd is in onze woorden en daden, nee, het gaat ten diepste om de afkeer en verwerping van God. God openbaart Zijn licht, maar de mens wil in de duisternis blijven. Daarvan gaat de Geest overtuigen. Dat de mens zich van de duisternis moet afwenden en in het licht wil komen. Dat de mens zich moet bekeren en tot geloof komen! Dat staat ook zo letterlijk in de tekst: '... omdat ze niet in Mij geloven'.

De Heilige Geest overtuigt van gerechtigheid. Dat is het tweede dat hier als het werk van de Heilige Geest wordt genoemd. Dit woord wordt gebruikt om aan te geven, dat Jezus door de mensen wel werd verworpen, maar door Zijn hemelse Vader werd gerehabiliteerd. Hij werd aan een kruis gehangen als teken van verguizing, omdat men meende God een dienst te bewijzen. Maar deze ongerechtigheid werd door God omgekeerd tot gerechtigheid! De Vader haalt de Zoon weer terug in zijn hemelse status en positie!

Ten derde zal de Heilige Geest de wereld overtuigen van oordeel. De Heere Jezus geeft daarbij aan als reden: 'omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is...' Eerder, in het Evangelie van Johannes, lezen we: 'Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken: nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden.' (Johannes 12:31) Waar het evangelie van het kruis klinkt, wordt de crisis (oftewel het oordeel) in het leven van mensen gebracht! Dat brengt licht en klaarheid! Een wereld die de strijd moet aanbinden tegen duisternissen als algoritmes en nog vele andere zaken, vindt het licht en de klaarheid bij de werkzaamheid van de Heilige Geest. 'Hij zal uit het Mijne nemen en het u verkondigen...' zegt de Heere Jezus Zelf in Johannes 16:14. Een boodschap van hoop ten diepste!

 Yme Horjus



Amerikaans bedrijf test robot-soldaten op slagveld

Het Amerikaanse bedrijf Foundation test robot-soldaten op het slagveld in Oekraïne. Ze worden gebruikt voor verkenningen en het verzamelen van inlichtingen.



In de oorlog in Oekraïne zijn al vele nieuwe vormen van oorlogsvoering ontwikkeld en in gebruik genomen. De meest beruchte is het vechten met drones waarbij onbemande, kleine en relatief goedkope drones worden ingezet om manschappen en zelfs zwaar materieel van de vijand te vernietigen. Deze automatisering

van het slagveld zet nu door. Er is een Amerikaans bedrijf dat robot-soldaten inzet om in het veld en onder gevechtsumstandigheden te testen. De bedoeling is om in de toekomst deze robotten volwaardige soldaten te laten worden die via geavanceerde AI, autonoom kunnen opereren.
Bron: zoeklicht.nl

Dreiging Amerikanen om gasleveringen Europa te stoppen

De Amerikaanse regering dreigt de gasleveringen aan Europa te stoppen als het handelsakkoord tussen de EU en de VS niet wordt goedgekeurd zoals het voorligt.

Amerika levert het gas in vloeibare vorm (LNG). Het komt via schepen naar Europa. Europa is voor een groot deel afhankelijk van gasleveringen uit het buitenland. Nu door de onrust in het Midden-Oosten de gasleveringen van daar niet meer gegarandeerd zijn, wordt de afhankelijkheid van de

Amerikaanse leveringen alleen maar groter.

Om druk te leggen op het handelsakkoord dat door het Europese parlement goedgekeurd moet worden, stelt de Amerikaanse ambassadeur bij de EU, Andrew Puzder: 'Ik weet niet wat er met energie zal gebeuren als ze niet

doorgaan met de overeenkomst. Ik denk dat de Verenigde Staten zaken willen blijven doen met Europa, maar de voorwaarden zullen mogelijk minder gunstig zijn. De omstandigheden zullen zeker minder gunstig zijn. En... er zijn ook andere kopers.'
Bron: *de Telegraaf*

Helft islamitische jongeren in Duitsland heeft voorkeur voor sharia

Onderzoek van de Duitse federale recherche laat zien dat bijna de helft van alle moslims onder de 40 jaar de sharia verkiest boven het Duitse rechtssysteem.

Uit het onderzoek blijkt dat jonge moslims zich aangetrokken voelen tot islamistische groepen, de sharia en het salafisme. De trend die in Duitsland wordt waargenomen, geldt helaas voor veel meer Europese landen. Dit leidt tot een tweedeling in de maatschappij, omdat er een groep is die leeft

vanuit andere waarden, dan de democratische en westerse. En zoals we in heel Europa waarnemen, leidt dit tevens tot een toename van Jodenhaat, inclusief anti-Joodse incidenten en aanslagen. De terroristische aanslagen van 7 oktober 2023 en wat daaruit is voortgekomen,

hebben deze al bestaande trend alleen nog maar versterkt.
Bron: *Nieuwrechts*





Hoe kan ik meer gericht bidden voor Israël?



“Heer, nu ik mijn leven afstem op het dienen van U, bid ik voor de uitwerking van Uw wil in mijn leven en tégen iedere boze macht die ingaat tegen Uw wil.” Dit is een gebed van Anne van der Bijl. Gods Woord roept ons op om te bidden voor Israël. Hoe kan je dat meer gericht doen? In dit tweede deel ligt de focus op bidden voor de vijanden van Israël, onze Messiaanse Joodse broeders en zusters en voor de vrede voor en van Jeruzalem.

Deel
2

KORTE TERUGBLIK

Voordat we kunnen bidden en danken, is het goed onszelf de vraag te stellen wat of wie we bedoelen met *Israël*? Bedoelen we met *Israël* een Joodse man of vrouw, het Joodse volk, onze Messiaanse broeders en zusters, het (Belofde) land, de staat Israël of de regering van Israël? Als je helder hebt wat je bedoelt, dan kan je meer gericht bidden. Ik geloof dat de Heere God dat ook van ons vraagt. In Gods Woord lees je over de verschillende facetten van *Israël*. Bidden voor Israël is meer dan alleen bidden voor de vrede van Jeruzalem. In het eerste artikel is een aantal praktische gebedspunten genoemd. We hebben gezien hoe je meer gericht kan bidden voor de persoonlijke redding

van Joodse mensen, de bekering van het volk, de regering van Israël, de vijanden van Israël en voor onze Messiaanse Joodse broeders en zusters. In dit artikel pakken we de draad op bij bidden voor de vijanden van Israël en voor onze Messiaanse broeders en zusters. Voordat we bidden en danken, is het goed onszelf te verootmoedigen voor de Heer en ons aan Hem toevertrouwen.

BID VOOR DE VIJANDEN VAN ISRAËL

In het vorige artikel ging het over vijandige landen en regeringen. In dit artikel gaat het over een andere vijand, namelijk het toenemende antisemitisme. Als gevolg van de huidige oorlog met Iran is er een forse

toename te zien van het aantal antisemitische incidenten. Niet alleen in Nederland, ook wereldwijd. Antisemitisme is niet nieuw, soms wel verpakt in een ander jasje.

In de Bijbel zijn tal van voorbeelden te vinden van pure Jodenhaat. Een voorbeeld hiervan lees je in het Bijbelboek Esther. Haman, de Jodenhater, heeft een galg voor Mordechai gemaakt. Zijn duivelse plannen om de Joden te doden worden verijdeld, nadat koningin Esther deze aan koning Ahasveros heeft verteld. Uiteindelijk wordt de Jodenhater Haman zelf gedood. De vrouw van Haman had hem al een wijze raad gegeven: *'Als die Mordechai, van wie je nu voor het eerst hebt verloren, tot het Joodse volk behoort, kun je niet tegen hem op. Je zult het volledig van hem verliezen'* (Esther 6:13-14). Deze gebeurtenissen vinden plaats in de Perzische burcht Susa(n), een belangrijke residentie van koning Ahasveros. Deze burcht lag in het westen van het huidige Iran. Hoe actueel is de Bijbel!

Bid voor bekering van vijanden. Bid dat de plannen van satan in dit verband worden verijdeld. Bid tégen iedere boze macht die ingaat tegen Gods wil. We leren van het Bijbelboek Esther dat satans plannen kunnen worden verijdeld. "We hebben een goddelijke artillerie die de vijand het zwijgen oplegt en hem de schade toebrengt die hij ons wilde berokkenen", aldus Corrie ten Boom.

BID VOOR MESSIAANSE JODEN

In het vorige artikel lees je dat je kan bidden voor Messiaanse Joden in Israël, maar ook buiten Israël. Geschat wordt dat wereldwijd ongeveer 500.000 Messiaanse Joden zijn, in Israël tussen de 15.000 en 20.000 en deze groep is groeiende. Als je Messiaanse Joden kent, is het fijn hen te vragen waarvoor je concreet kan bidden. Een andere goede bron om gebedspunten te filteren, is het lezen van getuigenissen. Hoe komen Joden tot geloof? Zij hebben het beste getuigenis, want ze spreken rechtstreeks uit eigen ervaring.

Een prachtig en ontroerend getuigenis is van de Hongaarse rabbijn Isaïc Lichtenstein (1824 - 1909). Hij bezat een Nieuwe Testament. Hij leerde Jezus kennen als de Messias en Bevrijder van Israël. Hij zegt: "Niet de helft was mij verteld over de majesteit, macht en heerlijkheid van dit, voorheen voor mij gesloten, boek." Veel Talmoedgeleerden waar hij diepgaande discussies mee had, vroegen hem om een Nieuwe Testament. Uit ervaring weet ik dat er groeiend verlangen is naar het Woord van God. Velen zijn zoekende en lezen de Tenach of het Nieuwe Testament, luisteren naar studies over Messias Jezus via YouTube en podcasts.

Bid voor nieuwe gelovigen die recent Messias Jezus hebben gevonden. Ze hebben vaak een lange en eenzame zoektocht achter de rug. Bid dat ze een mentor vinden, Bijbels onderwijs krijgen en een Bijbelgetrouwe gemeente vinden. Bid voor Messiaanse Joodse militairen in het leger van Israël. Ze staan onder grote druk. Bid ook voor 'geheime' gelovigen. Ze hebben Messias Jezus aangenomen, maar houden dat om tal van redenen verborgen voor de buitenwereld.

BID VOOR DE VREDE VOOR EN VAN JERUZALEM

Tot slot kan je bidden voor de vrede voor en van Jeruzalem. Die twee zijn nauw met elkaar verbonden. De vrede van Jeruzalem zal komen als de vrede voor Israël komt. De wereld wacht op de bekering van het gelovige overblijfsel (rest) van het Joodse volk. Dat gaat via een proces van berouw, bekering en geloof. Dan zal Jezus terugkomen om als Koning te regeren in Jeruzalem en dan is de wereldwijde vrede van Jeruzalem een feit (Zacharia 1:3 en 17, Zacharia 12-14, Jesaja 54, Romeinen 11:1-11).

God heeft Jeruzalem gekozen als Zijn woonplaats. Jeruzalem is de stad van God. Jeruzalem is en wordt een zware steen om te tillen en een bedwelmende beker voor de volken (Zacharia 12:1-4). Er is geen stad in de wereld waar zoveel strijd om is als Jeruzalem. De islam claimt Jeruzalem als hun stad waar straks de Mahdi, de islamitische verlosser, zal komen om vanuit Jeruzalem het wereldwijde kalifaat op te richten.

Bid voor bescherming en bekering van de inwoners van Jeruzalem. Bid dat de plannen van satan worden verijdeld en bid tégen iedere boze macht die ingaat tegen Gods wil. Bid voor de vrede voor en van Jeruzalem (Psalm 122:6, Psalm 132:13-14).

AAN DE SLAG

Bidden is nooit tevergeefs. Het is een voorrecht dat voor ons beschikbaar is. Het gebed is onderdeel van de geestelijke wapenrusting (Efeze 6:10-21). We weten dat Jezus onze Voorspraak is bij de Vader. Daarom is het goed iets te doen met alle gebedspunten die in deze twee artikelen zijn aangereikt. Ga hiermee zelf aan de slag, in het gezin, met een (gebeds)groep, kring of huisgemeente. Laten we elkaar aansporen en omhoogkijken. Hef je hoofd op, onze verlossing is nabij (Lukas 21:27-36). Kom Heer Jezus, ja kom spoedig!

 Ira Stam



In deze serie ontdekken we dat de maranatha-verwachting, de komst van de Heere Jezus, effect heeft op ons leven hier en nu en ons verandert! Dat was ook de kern van de boodschap van Johannes de Heer, de oprichter van Het Zoeklicht. Hij vatte het als volgt samen:

De maranatha -verwachting brengt ons dichter bij de verloren wereld

Vandaag de dag zie je dat de wereld en de kerk steeds verder uit elkaar groeien. Veel mensen geloven niet meer in God. Anderen weten nauwelijks nog wat het Evangelie inhoudt. Dat laat zien dat we als christenen een kleine minderheid zijn geworden in een samenleving die steeds verder van God afstaat.

Deel
4

Toch roept de Bijbel ons niet op om ons terug te trekken uit de wereld. Integendeel. Juist het vooruitzicht dat de Heere Jezus terugkomt, laat ons anders kijken naar de mensen om ons heen. Niet alleen als collega's, burens of voorbijgangers, maar als mensen die door God gezocht worden. De verwachting van Zijn komst daarom niet afstandelijk, maar maakt ons juist bewogen.

DE WERELD DOOR GODS OGEN

Het is niet moeilijk om kritisch te zijn op de wereld. Maar de Bijbel leert ons verder te kijken. God ziet niet alleen wat er misgaat. Hij ziet vooral mensen. Mensen die Hij Zelf gemaakt heeft en die Hij niet wil verliezen. Dat wordt duidelijk in het leven van de Heere Jezus. Toen Hij op aarde was, zocht Hij juist mensen op die door anderen werden vermeden. Daarin laat Hij iets zien van Gods hart. God heeft geen plezier in het verloren gaan van mensen. Hij wil dat zondaren tot Hem terugkeren. Het is zelfs de grote opdracht die Hij ons meegeeft in Mattheüs 28: 'Ga dan heen, onderwijs al de volken...' (vers 19).

DE EERSTE CHRISTENEN

Soms kan de gedachte aan Jezus' komst een verkeerde uitwerking krijgen. Als deze wereld toch voorbijgaat, waarom zouden we ons er nog druk over maken? Dan kan de neiging ontstaan om ons vooral te richten op de kerk en de eigen kring. Maar zo leefden de eerste christenen niet. Zij verwachtten sterk dat de Heere Jezus terug zou komen. Toch trokken zij zich niet terug uit de samenleving. Ze leefden midden tussen andere mensen. Ze werkten, zorgden voor hun gezinnen en waren zichtbaar in hun omgeving. Tegelijk spraken ze over hun geloof. Ze hielpen mensen die in nood waren en vertelden over de hoop die zij hadden. Vaak ging dit zelfs gepaard met vervolging en haat vanuit de samenleving. Het maakte hen dus niet passief, maar ze leefden juist met het besef dat de tijd kostbaar was. Er waren nog zoveel mensen die het Evangelie moesten horen.

EEN TIJD VAN GENADE

De Bijbel laat zien dat de tijd waarin wij leven een bijzondere betekenis heeft. Gods plannen zijn nog niet voltooid. Dat betekent niet dat Zijn beloften onzeker zijn. Het laat juist zien hoe groot Zijn geduld is.

De maranatha-verwachting brengt ons dichter...

- bij Gods Woord (1)
- bij God Zelf (2)
- tot Gods volk (3)
- bij de verloren-gaande wereld (4)

Terwijl wij ons losser maken van...

- de wereld (5)
- de zonde (6)
- het onrecht (7)
- het eigen ik (8)

Dat betekent dat de deur van genade nog openstaat. Mensen kunnen God nog leren kennen en het Evangelie mag nog verkondigd worden. Dat geeft ook betekenis aan de tijd waarin wij leven. Het zijn geen lege jaren die alleen maar voorbijgaan. Het zijn dagen waarin God nog mensen roept. Dat besef kan ons helpen om anders naar onze omgeving te kijken.

BEWOGENHEID

In het dagelijks leven kan het gemakkelijk gebeuren dat we weinig nadenken over het geloof van de mensen om ons heen. Werk, gezin en allerlei andere bezigheden vragen al genoeg aandacht. Toch leven er in onze omgeving veel mensen zonder God. Sommigen hebben nooit echt gehoord wat het Evangelie betekent. Anderen kennen het wel een beetje, maar begrijpen het nauwelijks. Hoe kunnen we bewogen worden met mensen en hoe kunnen we praktisch het Evangelie delen?

PRAKTISCHE HANDVATTEN OM TE GETUIGEN

- 1. Bid gericht.** Gebed is onmisbaar. We mogen bidden voor familieleden, vrienden, collega's en burens die God niet kennen. Gebed verandert niet alleen situaties, maar ook ons eigen hart. Wie voor mensen bidt, gaat hen vaak met meer geduld en liefde bekijken. Maak een lijst van mensen in je omgeving die Jezus nog niet kennen. Bid dagelijks voor hen. Vraag om open deuren en moed om te spreken.
- 2. Wees beschikbaar.** Laat God je leven gebruiken. Getuigen begint vaak eenvoudig: door te luisteren, mee te leven en betrouwbaar te zijn. Het gebeurt meestal niet in grote woorden of bijzondere acties, maar in gewone momenten. Ook de manier waarop iemand leeft kan iets van het Evangelie laten zien. Geduld, eerlijkheid, vergevingsgezindheid en aandacht voor anderen vallen vaak meer op dan we denken. Het lijken kleine dingen, maar ze kunnen veel zeggen.
- 3. Vertel je verhaal.** Jouw getuigenis is krachtig. Wat heeft de Heere Jezus in jouw leven gedaan? Hoe ervaar jij de hoop van Zijn komst? Veel mensen ervaren vandaag onzekerheid over de toekomst. Oorlogen, spanningen en persoonlijke zorgen maken dat de wereld

voor velen onstabiel aanvoelt. In zo'n tijd kan 'christelijke' hoop opvallen. Niet omdat gelovigen alle antwoorden hebben, maar omdat zij vertrouwen dat God de geschiedenis leidt. De Bijbel belooft dat Jezus terugkomt en alles nieuw zal maken. Het kwaad zal niet het laatste woord hebben. Wanneer die hoop zichtbaar wordt, kan dat vragen oproepen. Mensen vragen zich af waar dat vertrouwen vandaan komt. Zo kan er ruimte ontstaan voor een gesprek over het geloof.

- 4. Deel het Woord.** Gods Woord is levend en krachtig. Geef daarom een Bijbel aan iemand, wijs een podcast aan of nodig iemand uit voor een dienst.
- 5. Laat liefde spreken.** De Heere Jezus zei dat Zijn volgelingen herkenbaar zouden zijn aan hun liefde. Wanneer christenen oprecht om anderen geven, helpen zonder er iets voor terug te verwachten en trouw blijven in moeilijke omstandigheden, wordt iets zichtbaar van Gods karakter. Het Evangelie wordt dan niet alleen gehoord, maar ook gezien.

We leven in een bijzondere tijd. De Bijbel belooft dat Christus zal terugkomen, maar die dag is nog niet gekomen. Dat betekent dat het Evangelie nog klinkt en dat mensen God nog kunnen leren kennen. Daarom leven wij als volgelingen van de Heere Jezus met verwachting van wat God zal doen, terwijl wij tegelijk met bewogenheid oog houden voor de mensen om ons heen.

Gespreksvragen

- Denk je weleens na over de mensen in je omgeving die God nog niet kennen? Wat doet dat met je?
- Vind je het gemakkelijk of juist moeilijk om over je geloof te spreken met anderen? Waarom?
- Op welke manier kun je in het dagelijks leven iets laten zien van het Evangelie?
- Voor welke mensen in je omgeving zou je bewust kunnen bidden?

 Joël Oosterhagen

**NIEUW**

Ik zag de hemel geopend

Christian Briem

240 pagina's, hardcover € 18,50

In dit prachtige boek krijgen we een indrukwekkend zicht op de hemel. Diepgaand worden de verzen van Openbaring 19:11 - 22:5 uitgelegd. Allereerst beschrijft dit Bijbelgedeelte in chronologische volgorde de gebeurtenissen van de verschijning van de Heer Jezus in heerlijkheid tot aan de eeuwige toestand. Daarna volgt een terugblik naar de positie van de Gemeente in het Vrederijk. Naast veel andere leerzame, treffende details, zijn er in het bijzonder twee dingen die je hart raken: de eer en de heerlijkheid die de Heer Jezus eens zal krijgen op deze aarde en de heerlijke positie van de gelovigen uit de genadetijd. **Het lezen meer dan waard!**



Hoe een herder Psalm 23 ziet

Phillip Keller

158 pagina's, hardcover € 17,99

De auteur neemt je vanuit een unieke achtergrond mee in het leven en karakter van schapen - en in dat van de goede Herder die hen liefheeft en voor hen zorgt. Een geliefde klassieker waarin Davids Psalm 23 op een heel nieuwe manier tot leven komt. Een prachtige uitgave om je vertrouwen in en liefde voor de goede Herder te verdiepen...

De schrijver werkte jarenlang tussen eenvoudige herders. Psalm 23 was voor hem realiteit!



Echo's aan het meer

Lynn Austin

NIEUW

416 pagina's, hardcover € 25,99

In 'Echo's aan het meer' verweeft Lynn Austin heden en verleden tot een ontroerend verhaal over verlies, veerkracht en verbondenheid.

In 1873 probeert Hannah Wagner na een ingrijpend verlies een nieuw leven op te bouwen in een houthakkersstadje midden in het ruige, onbekende landschap bij Lake Michigan. Daar maakt ze kennis met de jonge en eigenzinnige Kate, die zich met haar scherpe tong en status als buitenstaander ongeliefd heeft gemaakt bij de stedelijke elite. Een vriendschap bloeit op tussen de twee vrouwen, maar achter de muren van Kates statige huis schuilt een geheim dat alles dreigt te verwoesten...

Ruim een eeuw later betreft Ashley samen met haar man een historisch huis dat ooit toebehoorde aan een arts en zijn vrouw. Tijdens de restauratie van het pand stuit ze op het onopgeloste mysterie van Kates verdwijning. Wat begint als onschuldige nieuwsgierigheid groeit al snel uit tot een diepgaande zoektocht. Terwijl Ashley dieper graaft, raken de levens van de drie vrouwen met elkaar verweven, over alle tijdsgrenzen heen.



Bestel bij voorkeur via onze webshop:
www.zoeklichtwebshop.nl

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten,
binnen Europa € 7,95 portokosten.

De strijd om je focus



Het was geen grove grap, een 'humoristisch' neerhalen van iemand. Nee, in alle ernst en zorgvuldig verwoord sprak de Israëlische premier Netanyahu over de Heere Jezus. Ik zag het filmpje, er liep een koude rilling over mijn rug.

Ken je de opmerking waar ik op doel? Toen de VS en Israël Iran aangevallen hadden, waren er diverse persconferenties. Mensen hadden vragen – begrijpelijk. Tijdens één van deze persconferenties, stelde Netanyahu dat zelfs de Heere Jezus geen voordeel had op één van de hoge leiders in Iran. Want, zo legde hij uit, als je het kwaad zijn gang laat gaan, overwint het kwaad het goede.

Het was hem diepe ernst. Dit regime van Iran heeft voor jaren dood en verderf gezaaid in eigen land en daarbuiten. Door sponsoring van middelen en door training van personen hielpen ze mee in een voor hen heilige oorlog tegen alles wat niet zo gelooft als zij. Het gaat niet alleen om dreiging, het gaat om concreet bestaand gevaar.

Gevaar zien, vraagt een scherpe kijk. Goede focus. Eenmaal gefocust is daar echter het nadeel dat één zaak nog scherp is, en de rest vervaagt. Eén zaak is van belang en groot, de rest lijkt kleiner of valt zelfs weg. En zo viel voor Netanyahu de Heere Jezus en Zijn grootsheid ook helemaal weg – wat op zich weer begrijpelijk is aangezien hij Hem hoogstens erkent als een historisch figuur en niet als Zoon van God.

SPIEGEL

Hierin hield Netanyahu mij een spiegel voor. Want doe ik vaak niet hetzelfde? En ik geloof wél in de Heere Jezus! Hoe vaak maak ik mij grote zorgen om iets en vind ik het meer dan lastig om de Heere te vertrouwen? Ook na jarenlang met Hem gewandeld te hebben. Ook na zovele malen waarin Hij zo duidelijk voorzag zoals alleen Hij dat kan. Maar dan doemt er weer wat op voor mijn piekerroeg en slaat bezorgdheid toe! Ik zie gevaar, en hoe 'beter' ik kijk, hoe groter het wordt! Hoe groter

het probleem, hoe kleiner de Heere God lijkt. Een beetje zoals het volk Israël in de woestijn verzuchtte: "Zie, Hij heeft de rots geslagen, zodat er water uitvloeide en er beken overvloedig uit stroomden. Zou Hij ook brood kunnen geven? Zou Hij Zijn volk van vlees kunnen voorzien?" Psalm 78 vers 20. Ja, ik weet dat de Heere kan voorzien en helpen, maar dit probleem is wel héél erg groot... zal Hij nu ook God blijken te zijn? Het probleem als zo intimiderend ervaren, dat daardoor het zicht op de Heere vervaagt. Niet omdat Hij uit beeld verdwijnt, maar omdat ik de verkeerde kant op kijk, mijn focus verkeerd instel. Herkenbaar?

REALISTISCH EN EERLIJK

God is onveranderlijk. Zijn standaard is niet veranderd. Het voortdurend terugkerende ongeloof van Israël was een zonde waardoor velen, als straf van God gegeven, stierven. Wanneer ik pieker: "God heeft me toen geholpen maar kan Hij nu ook helpen?" is dat zonde voortkomend uit ongeloof. Maar juist omdat de Vader de Rots van ons behoud geslagen heeft, stroomt het Water van het Leven ook voor mij, is er vergeving voor deze 'draaideurcrimineel' – want oh, hoe vaak keert deze piekergang terug in mijn hart en denken! De Bijbel is heel realistisch en eerlijk over de toenemende dreiging waarin wij als christenen leven. Juist daarom worden we aangemoedigd in Hebreeën 12: *'Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Let toch scherp op Hem (...) opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.'*

Corine Daane



Henoch, een eindtijdgelovige

In het vorige artikel zagen we dat God een 'knip' maakte in de tijd van de voorvaderen door Henoeh niet te laten sterven, maar weg te nemen van de aarde. Die 'knip' wordt gemaakt op Gods tijd, als de volheid van de tijd daarvoor is gekomen. Henoeh was namelijk de zevende na de schepping van Adam.

Deel
2

Dat Henoeh de zevende was, lezen we onder andere in Lukas 3: 'En Hij, Jezus, was ongeveer dertig jaar toen Hij Zijn dienstwerk begon. Hij was, naar men dacht, de zoon van Jozef, de zoon van Heli (Lukas 3: 23). En vervolgens gaat het voort tot in vers 37 staat: '...de zoon van Methusalach, de zoon van Henoeh (7), de zoon van Jered (6), de zoon van Mahalalel (5), de zoon van Kenan, (4) vers 38: de zoon van Enos (3), de zoon van Seth (2), de zoon van Adam (1), de zoon van God.'

HET GETAL VAN DE VOLHEID

Zeven is het getal van de volheid of volledigheid. Op de zevende dag rustte God van al Zijn arbeid: de schepping was volbracht. Het is de éérste dag die Adam mag binnengaan nadat hij op de zesde dag

naar het beeld van God is geschapen. We moeten goed begrijpen, dat op die dag Góð rust en Adam, als Gods maaksel, mag wandelen in het werk dat God voor hem heeft bereid. Adam wándelt met God in de Hof van Eden, zoals Henoeh óók wandelt met God. Welnu, iedereen die door geloof en wedergeboorte een kind van God is geworden, is dat geworden om met God (met Christus) te wandelen in dit leven, zoals Henoeh. Precies als bij Adam is hij of zij Gods schepping om in geloof te wandelen in wat God van tevoren heeft geschapen. In Efeze 2:10 lezen we: 'Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin (in wat Hij bereid heeft) zouden wandelen.' Wij zijn Zijn maaksel, een nieuwe schepping. Na de zesde dag kon God

zeggen dat Adam geschapen was naar Zijn beeld. Hij was volmaakt en goed geschapen. Na het zesde uur op Golgotha, kon Christus Jezus zeggen, dat het was volbracht. Er was een nieuwe schepping gekomen en een nieuwe Adam (Kolossenzen 1:18). En allen die afstammen van deze nieuwe Adam, horen bij deze nieuwe schepping: *'Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden'* (2 Korinthe 5:17; 2 Thessalonicenzen 2:13). Als wij, net als Henoch, met God willen wandelen is het essentieel om in het geloof te wandelen van deze waarheid. Wij wandelen nu eenmaal in geloof en niet in wat wij zien (2 Korinthe 5:7). Vanaf het moment dat we een nieuwe schepping zijn, mogen we met de Heere wandelen, zoals ook Adam en Henoch dat deden.

HENOCH, EEN PROFEET IN DE EINDTIJD

De zesde scheppingsdag is ook de dag waarop er een einde is gekomen aan een aarde die woest en leeg was. Henoch was een profeet, die profeteerde dat er een einde zou komen aan een goddeloze wereld. In die wereld leefde hij, terwijl hij met God wandelde. Het was een zware tijd, waarin mensen meer liefde hadden voor genot dan voor God (vergelijk Genesis 6:5 met 2 Timotheüs 3:1-4). Hij was de zevende vanaf Adam, en hij wist dat het einde en Gods oordeel in de zondvloed spoedig zouden komen. Dat lezen we in de brief van Judas, vers 13-15: *'Zij zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden opschuimen, dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.'*

Henoch leefde in een tijd waarin hij het oordeel aankondigde. Het was een eindtijd (niet de eindtijd) en na iedere eindtijd maakt God een nieuw begin: na een duistere aarde, na de zondvloed, en na de wederkomst van Christus, als Hij komt om de levenden en de doden te oordelen. De 'knip' die God maakte bij Henoch betekent een scheiding tussen alle goddelozen en tussen Henoch. Henoch wordt eerst opgenomen, en daarna komt de Heere met Zijn tienduizenden heiligen om over de goddelozen te oordelen. De Bijbel vermeldt niet hoeveel tijd er was tussen de opname van Henoch en de zondvloed. Wel dat Henoch nog 300 jaar heeft geleefd. Het is goed mogelijk dat hij zijn achterkleinzoon Noach nog geboren heeft zien

worden. En in die 300 jaar kreeg hij zonen en dochters (Genesis 5:22), had hij een vrouw, werkte hij en had hij contact met mensen om hem heen. Hij leefde in een goddeloze wereld.

Hoe kon hij dan toch volharden in een wandel met God? Hierdoor: zijn wandel was verbonden met God en met Zijn toekomst. Hij geloofde in die toekomst, omdat de wereld waarin hij leefde niet Gods wereld was. Dat geldt in principe voor al Gods kinderen. Wij kunnen wel weten dat de opname van de Gemeente dichtbij is, en daarna het oordeel, maar de vraag is of wij daardoor met Christus gaan wandelen. Paulus schrijft aan de gemeente in Filippi (Filippenzen 3:18-21): *'Want velen - ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen - wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.'*

DE TOEKOMST DICHTBIJ

Er zijn mensen die met Christus wandelen, omdat zij hemelburgers zijn. Zij verwachten uit de hemel hun Zaligmaker Jezus Christus. Zij zijn door de Geest van Christus met Hem verbonden, en daardoor wandelen zij met Hem: in Zijn licht, in Zijn waarheid, in Zijn liefde, in Zijn genade. Zij zijn geroepen en bestemd om te delen in Zijn heerlijkheid (2 Thessalonicenzen 2:14). Dat is hun toekomst. En die toekomst is dichtbij. Zij wandelen met Christus naar de hemel, hun thuis. Zij doen dat in het geloof dat hoe meer deze wereld zich klaarmaakt voor het oordeel, hoe dichterbij de komst van de Heere Jezus zal zijn. Zij geloven dat deze wereld, waarvan satan de overste is, door Christus is overwonnen. In dit Bijbelgedeelte zien we weer die twee geslachtslijnen: het geslacht van Christus en het geslacht van Kaïn. Aan de ene kant komt het verderf, want hun einde is het verderf. Aan de andere kant komt het moment van de opname, waarin ons vernederd lichaam gelijkvormig wordt aan het verheerlijkte lichaam van Jezus na Zijn opstanding!

Henoch wandelde met God in een oordeelsrijpe wereld. In zo'n wereld leven ook wij. Maar als we geloven dat Gods Zoon stierf voor en met onze schuld en zonde, komen we niet in dat oordeel, maar komen we bij Christus: *'...Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem'* (1 Thessalonicenzen 4:14).

 Bert van Twillert



Geld als gave:

hoe wij het mogen gebruiken tot Gods eer

De meesten in ons 'rijke' land hebben van God middelen gekregen om van te leven, daarvan te genieten, maar ook te delen. Wat leert de Bijbel over de omgang met hetgeen Hij ons toevertrouwt?

De manier waarop wij met geld omgaan, toont aan waar ons hart ligt. Christenen mogen allereerst gericht zijn op het ondersteunen van Gods werk. Wanneer dat daadwerkelijk onze wens is, rijst de vraag hoe we dat op een goede en verantwoorde manier kunnen doen. Waar zouden we aan kunnen geven en welke richtlijnen helpen ons om te bepalen hoeveel we geven?

Veel mensen - ook christenen - maken zich zorgen over hun geld omdat ze het verwerven ervan en in bezit houden als een belangrijk levensdoel beschouwen. Ze maken zich druk over dat wat

ze (nog) niet hebben. Maar... velen zullen het ervaren hebben in het leven: bezit brengt niet altijd meer tevredenheid.

In de Bijbel is tevredenheid een belangrijk thema. 'Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn,' zegt Paulus in 1 Timotheüs 6:8. De wens naar altijd maar meer, is eigenlijk net zoals geldzucht. Het is een gevaarlijke begeerte die je zelfs kan doen afdwalen van het geloof (vers 10). Deze manier van gefocust zijn op bezit, wordt je door 'de wereld' regelmatig aanprezen. Als christen is het van belang om in te zien dat dit niet de manier is die God van ons vraagt.



GEEN TWEE HEREN DIENEN

Hoewel ik geen betaalde baan heb en niet zozeer gericht ben op 'geld verdienen', moet ik toegeven dat ik soms toch wel bezig ben met comfort, luxe en bezit. Wat is het vaak moeilijk om je gedachten hier niet door in beslag te laten nemen. Jezus is heel duidelijk en zegt dat wij slechts één meester kunnen dienen (Mattheüs 6:24). Wanneer God ons heeft gezegend met geld en bezittingen, mogen we Hem daarvoor danken en iedere gelegenheid benutten om onze rijkdom te delen met anderen. Geven schenkt vreugde en het is bemoedigend om te weten dat vrijgevigheid wordt gezien door onze hemelse Vader (Spreuken 11:25 en Lukas 6:38). In Handelingen 20:35 kunnen we lezen dat de Heere Jezus Zelf gezegd heeft dat het zaliger is te geven dan te ontvangen!

HET GEVEN VAN TIENDEN

Veel christenen zijn bekend met het Bijbelse principe van het geven van 'tienden'. Het gaat daarbij om het weggeven van tien procent van onze inkomsten om God en de naasten te dienen.

Het geven van tienden heeft haar wortels in de Oudtestamentische wetten. De Levieten waren behulpzaam bij de dienst in de tabernakel en de tempel; zij dienden de priesters en hadden deze bijzondere taak van God gekregen. Om volledig vrij te zijn ten behoeve van de dienst van de Heer, werden aan hen tienden gegeven (Numeri 18). Zij ontvingen van de andere stammen een tiende deel van o.a. de opbrengst van het veld, hun vee en hun inkomen. Op deze manier konden de Levieten voorzien in hun levensonderhoud.

JAARLIJKSE TIENDEN

Eén keer per jaar werden de tienden van de opbrengst van hun akkers - fruit, graan, wijn en vee - naar de tempel gebracht om daar met hun hele gezin, inclusief de bedienden en de Levieten die in hun steden woonden, feest te kunnen vieren. Dit werd gezien als een manier om God te eren (Deuteronomium 12:17-19).

DRIEJAARLIJKSE TIENDEN

Om de drie jaar moesten de Israëlieten ook nog tienden apart zetten voor mensen zonder eigen inkomen. Deze driejaarlijkse tienden werden in de eigen stad opgeslagen en vormden voedsel voor Levieten, weduwen, wezen, vreemdelingen en anderen in nood (Deuteronomium 14:28-29). Op die manier werd armoede effectief bestreden en hoefde niemand honger te lijden.

GELDT DEZE WET NOG STEEDS IN ONZE TIJD?

In het Nieuwe Testament vinden we het voorschrift over het geven van tienden niet meer terug. Toch is het geven van een percentage van het inkomen helemaal niet verkeerd. Het is dan misschien geen gebod meer, maar het kan een praktische, heldere richtlijn zijn om aan te houden. En het is goed om te beseffen dat het een Bijbelse opdracht is om te geven. Bovendien heeft God een blijmoedige gever lief (2 Korinthe 9:7). Paulus geeft in 1 Korinthe 16 een concrete instructie: *'Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzijleggen om op te sparen wat in zijn vermogen is.'* (1 Korinthe 16:2a). Dit is dus duidelijk een aansporing om structureel te geven.

GEVEN AAN DE PLAATSELIJKE GEMEENTE

Wanneer het welbewust ons verlangen is om te willen geven, waar zouden we dan aan kunnen geven? Het is natuurlijk goed en ook Bijbels om je plaatselijke gemeente - waar je geestelijk gevoed wordt - financieel te ondersteunen. Het werk van en voor God kan niet doorgaan als er onvoldoende financiële middelen zijn. Als gemeente mogen we er met elkaar voor zorgen dat degenen die geroepen zijn om God fulltime te dienen (voorgangers, zendingen en anderen die in dienst staan van de gemeente), ontvangen wat ze daarvoor nodig hebben (Galaten 6:6).

ANDERE (CHRISTELIJKE) DOELEN

Naast het financieel bijdragen aan de eigen gemeente, zijn er talloze andere goede doelen waar we aan kunnen geven. Wellicht zouden we er eens goed voor kunnen gaan zitten om te bekijken welke doelen, stichtingen of organisaties dicht bij ons hart liggen. Dit kunnen organisaties zijn die te maken hebben met Israël, mensen in nood,

hulpverleningsorganisaties, een voedselbank of een gezin om de hoek dat het moeilijk heeft. Maak eens een lijst met voor jou belangrijke doelen en overweeg bewust hoeveel je zou willen schenken.

ONVERWACHT SITUATIES

Naast gepland geven, komen er soms ook onverwachte gelegenheden: iemand aan de deur, een collectebus op straat, kinderen die inzamelen voor een goed doel. De mogelijkheden zijn eindeloos. Een goede richtlijn is 2 Korinthe 9:1, waar dienstbetoon aan geloofsgenoten centraal staat. Onze manier van geven toont aan hoeveel liefde we hebben voor God én voor elkaar.

GOD IS ONZE WARE BESCHERMER

Onlangs las ik in een artikel over een onderzoek waaruit was gebleken dat onder dagelijkse Bijbellezers de kans meer dan twee keer zo groot is dat ze tien procent of meer van hun inkomen besteden aan Gods werk, dan bij niet Bijbellezers. Kennelijk bepaalt dan geestelijke discipline en Bijbelse overtuiging uiteindelijk of iemand een trouwe en gulle gever is. Dagelijks Bijbel lezen leidt mensen tot de overtuiging dat God hun ware Beschermers is, waardoor ze hun middelen toevertrouwen aan God.

DE JUISTE MOTIVATIE

De werkelijke drijfveer tot geven, komt voort uit een vertrouwelijke relatie met de Heere Jezus en onze volledige overgave aan Hem. Ten diepste gaat het erom te geven vanuit de juiste motivatie - alleen dán zal God Zijn zegen eraan verbinden. Wanneer we in Lukas 21 het verhaal lezen van de arme weduwe, zien we dat hetgeen ze gaf niet veel was, maar ze gaf het met haar hart. Het was zelfs haar hele levensonderhoud; zij had alles voor God over. Dit is het praktische voorbeeld dat Christus ons voorhoudt. Hij kijkt niet naar de gave op zich of naar de hoeveelheid, maar Hij ziet of ons hart echt bewogen is. Alleen dan zullen we bereid zijn om Gods werk ruimhartig te ondersteunen. Het is uiteindelijk Gods verlangen dat Zijn werk doorgaat. God heeft de blijmoedige gever lief en we mogen dan ook uitdelen naar vermogen, met een dankbaar hart.

Alles wat we bezitten, is genade van God. Alles komt uiteindelijk van Hem en we geven Hem weer terug van wat we hebben ontvangen.

 Wendy Born





Abortus via website in Nederland mogelijk

Het online-initiatief thuisabortus.nl maakt het mogelijk dat vrouwen een abortuspil thuisgestuurd kunnen krijgen, zonder fysiek een arts te zien. De initiatiefnemers willen hiermee vrouwen in een kwetsbare situatie tegemoet komen.

De site gaat uit van het eigen beschikkingsrecht van de vrouw en de vrije keuze die zij maakt, vanuit haar eigen beleefde ervaring. Als zij aangeeft een abortus te willen en er kan aan de minimale eisen



van medische zorgvuldigheid worden voldaan, dan kan binnen 24 uur digitaal een recept voor de abortuspil worden uitgeschreven die de vrouw bij haar eigen apotheek kan ophalen. 'Die vraag is er,' aldus een van de huisartsen achter het platform.

Tegenstanders wijzen op de zorgvuldigheidseisen in de wetgeving rondom de afbreking van een zwangerschap. Zo moet een arts een vrouw zien en moet er voldaan worden aan de eis dat een arts toegang heeft tot de volledige medicatie-geschiedenis van de vrouw in kwestie. Het

platform denkt dit te ondervangen door een online portaal waarin het patiëntendossier kan worden bekeken en een video-consultatie. De Inspectie voor de Gezondheidszorg, moet deze handelswijze nog beoordelen, maar deze staat niet onwelwillend tegenover het initiatief.

Het gevaar van manipulatie en dwang wordt wel onderkend door de organisatie achter thuisabortus.nl, maar zo stellen zij: dat risico is er altijd, 'wij kunnen dat niet voorkomen.'

Bron: *Nederlands Dagblad*

AI steeds meer gebruikt in het hoger onderwijs

Studenten gebruiken massaal AI in het hoger onderwijs. Duidelijke richtlijnen ontbreken en de vraag wordt gesteld wat een HBO of universitaire opleiding nog waard is?

Zeven van de tien studenten in het hoger onderwijs maakt wekelijks gebruik van AI. Dit verandert het onderwijs radicaal en fundamenteel. Zo worden groepsopdrachten steeds minder gegeven en worden tentamens bij sommige opleidingen mondeling afgenomen. Bij opleidingen met veel studenten is dit echter praktisch niet haalbaar.

Het verantwoord omgaan met AI is een voortgaand proces. De technische universiteit Twente schrijft in een notitie dat ze samen willen ontdekken hoe AI verantwoord kan worden

ingezet. Ze pleiten daarbij voor het principe van gezond verstand: niet het categorisch afwijzen van AI en het ook niet klakkeloos toepassen en invoeren, maar verstandig gebruik. Wetenschappelijk gezien is het grootste obstakel dat de werking van AI niet controleerbaar is volgens wetenschappelijke methodes en dat het genereren van teksten de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden van studenten

belemmert. Daarom is het belangrijk dat het hoger onderwijs inzet op zinvol gebruik van AI en stopt met opdrachten die studenten door een chatbot kunnen laten maken.

Bron: *Nederlands Dagblad*





Psalm 91:9

Your Home - My Refuge

Oorlogstrauma is complex en vraagt een langdurig proces van herstel. In centrum Your Home My Refuge worden mensen met een oorlogstrauma geholpen door psychologische hulpverlening, opbouwwerk en maatschappelijk herstel middels:

Rust - Behandeling - Workshops - Coaching - Dagbesteding

In de plaats Akko staat het centrum waar het Nederlands-Israëlische echtpaar Lev-Ary samen met andere hulpverleners sinds 2024 werken aan herstel en hulp bij trauma.

Helpt u mee?
Your home my refuge



 yourhomemyrefuge.com

 NL17ABNA0140031782



Shaare Zedek 

Shaare Zedek is het enige pro-life ziekenhuis in Jeruzalem. Steun ons project 'palliatieve zorg aan kinderen.'



NL74 ABNA 0436 4270 60 - Stichting Shaare Zedek

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een presentatie:
info@shaarezedek.nl
 M 06 - 12363723 www.shaarezedek.nl




SalarisPartner - Manfred Dey 

Het landelijke, betaalbare, salarisverwerkings- (arbeidsrecht) adviesbureau van NL.

Professioneel voor accountants-/ administratiekantoren en werkgevers!

- Ontzorgt voor u de gehele salarisadministratie, vanaf indienst- tot en met uitdiensttreding!
- Persoonlijke aandacht, vakkundig advies!
- Meer dan 25 jaar werkervaring!
- Vraag vrijblijvend, op onze website, een offerte aan!

Mobiel 06 - 235 334 84 | info@salarispartner-manfreddey.nl
www.salarispartner-manfreddey.nl

VERSCHIJNINGSDATA 2026

5.	mei	28 of 29 april
6.	juni	2 of 3 juni
7.	juli	30 juni of 1 juli
8.	augustus	4 of 5 augustus
9.	september	1 of 2 september
10.	oktober	29 of 30 september
11.	november	3 of 4 november
12.	december	1 of 2 december



Het Evangelie is Gods genade

'De beker der verlossing zal ik opheffen, ik zal de naam des Heren aanroepen' (Psalm 116:13).

Naast de beker van Zijn gramschap (Psalm 75:9) staat de beker van het nieuwe verbond in het bloed van Zijn Zoon.

Het Evangelie openbaart genade voor zondaars die oordeel verdienen. Het Evangelie verkondigt dat het Koninkrijk van God komt en alle vijandschap is overwonnen en in het oordeel komt, maar dat wie gelooft, wordt bevrijd van de toorn van de Koning Die komt. Voor wie gelovig drinkt uit de beker van het nieuwe verbond, is Gods toorn afgewend op Christus en geldt toegerekende gerechtigheid (Romeinen 3:21-30, 4:25). De rechtvaardige zal uit geloof leven (Habakuk 2:4, Romeinen 1:17, Galaten 3:11, Hebreëen 10:38).

De genade van God is niet een vage algemene goedgunstigheid, maar het actief ingrijpen van God (Titus 2:11-14). Gods genade is niet alleen bevrijding van de schuld van de zonde.

Zijn genade reikt verder dan een besluit tot vergeving met toestemming voor de hemel. Genade is Gods initiatief om actief in te grijpen en ons leven in heden en toekomst compleet te veranderen (Efeze 1:5-6, Romeinen 5:2, Hebreëen 13:9, 2 Petrus 3:18). Genade is dus niet een eenmalige actie van God, die ons ontslaat van schuld, maar genade heerst door rechtvaardigheid ten eeuwige leven (Romeinen 5:12). Zij manifesteert haar geestelijke kracht in de gelovige, met als einddoel dat eeuwig leven. Genade is de bevestiging van de heerlijkheid van God, niet alleen in redding op het moment van bekering, maar ook daarna.

 Jef De Vriese



Gods plan

en een krimpende wereldbevolking



**Geloof, hoop
en liefde**

De wereld staat op het punt van verandering. De komende decennia zal, zolang de Heer nog niet gekomen is, de wereldbevolking qua samenstelling sterk wijzigen. Velen zien dit niet, maar het is de realiteit. In dit artikel duiden we dat vanuit de Bijbel in het licht van geloof, hoop en liefde.



In nr. 2 van 2026, hebben wij geschreven over de mogelijke gevolgen van een krimpende wereldbevolking. We constateerden dat het vruchtbaarheidscijfer in grote delen van de wereld te laag is, ook in ons eigen land. Dat betekent dat op termijn de bevolking zal krimpen, zolang de Heer daarvoor nog niet terugkomt (wat we uiteraard met z'n allen hopen en verwachten). Eerst zal dit proces nog gemaskeerd worden door de totalen van de verschillende, oudere generaties, maar zelfs dan zullen de effecten van te weinig jonge mensen en kinderen al gaan wringen.

Het artikel zette ons op de redactie aan tot verder gesprek. We herkenden wat we hadden opgeschreven persoonlijk. Kinderen krijgen is voor onze maatschappij steeds problematischer; je krijgt soms het gevoel dat jij je als vader of moeder moet verantwoorden voor het krijgen van kinderen.

KINDEREN NIET MEER VANZELFSPREKEND

We zijn met te veel mensen, klinkt het met regelmaat. Ook in ons eigen land horen we dat. Nederland is vol en als we om ons heen kijken zien we dat ook: dagelijks veel files, een enorm woningtekort, de natuur die in het gedrang komt en ga zo maar door. Eigenlijk is het krijgen van kinderen een aanslag op de maatschappij, zo klinkt het in sommige kringen. Binnen de klimaatbeweging bijvoorbeeld gaan dit soort stemmen op. Kinderen krijgen in een wereld die we zo naar de knoppen maken, is niet verantwoord vindt men. Bovendien is ieder kind weer een extra belasting voor het klimaat. Ieder mens laat een ecologische voetafdruk achter en ieder kind dat niet geboren wordt, is minder druk op de planeet. Ook vanuit de pro-choice beweging rond abortus klinken stemmen om het nieuwe leven in te dammen. Vrouwen zijn vrij en hoeven zich niet te laten binden door kinderen. Abortus is een reguliere vorm van gezondheidszorg, klinkt het. Het beeld ontstaat zo

dat een kind vooral een last is, iets dat je vrijheid en kansen in het leven verkleint. Dan maar beter weg. Dit gevoel wordt nog verder versterkt door media en politiek die de dreiging van rampen en oorlogen voorhouden en inwrijven. Dat maakt onzeker en angstig. Is het nog wel verantwoord om kinderen op de wereld te zetten?

„ Als je amper de woonruimte kunt betalen voor jezelf en een partner, en de boodschappen zijn zo duur dat je, tezamen met de vaste lasten, het einde van de maand financieel nog maar amper haalt, waar moet je dan een kind van bekostigen?

En dan wordt het leven ook nog steeds duurder en duurder. Vele jonge stellen vragen zich af of ze wel kinderen kunnen veroorloven? Als je amper de woonruimte kunt betalen voor jezelf en een partner, en de boodschappen zijn zo duur dat je, tezamen met de vaste lasten, het einde van de maand financieel nog maar amper haalt, waar moet je dan een kind van bekostigen?

Tel daarbij op dat de moderne kijk op relaties verandert op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, vrijheid en ongebondenheid, en het krijgen van kinderen wordt alleen nog maar verder belemmerd. Soms niet eens vrijwillig of bewust, maar als je voor je vrijheid een vaste relatie maar voor je uitschuift, want je wilt jezelf nog ontplooien in... of je hebt eerst nog dit te doen voordat... dan kan het zijn dat je ineens de boot gemist hebt. Veel ongewenst kinderloze vrouwen overkomt dit. Ze stellen uit en uit en als ze dan wel willen en klaar zijn voor kinderen, lukt het niet meer of alleen met heel veel moeite. Het is triest, omdat er ook veel vrouwen en mannen zijn die zo ontzettend graag kinderen zouden willen, maar ze niet kunnen krijgen, of die kinderen moeten verliezen aan de dood.

HOOP (EN WANHOOP)

Deze argumenten en tendensen verklaren waarom ook in ons land de bevolking stilletjes aan gaat krimpen, ook al wordt die voor nu nog kunstmatig opgehouden door immigratie. Ze drukken ons met de neus op het feit dat de moderne mens steeds meer de hoop verliezen. Juist het krijgen van kinderen is bij uitstek een teken dat je vertrouwen hebt in de toekomst, dat je hoop hebt voor de generatie na jou en kennelijk is die er dus bij velen niet meer.

GELOOF

Toch is er meer aan de hand. Hoop en vertrouwen hebben namelijk alles te maken met geloof. Mensen die geloven in iets dat buiten hen staat en dat de wereld wordt geleid volgens een plan, hebben meer

vertrouwen in de toekomst. Als je weet dat God je Vader is en je Zijn Woord kent, dan heb je hoop in de zekere beloften van God. Dan vertrouwt je erop dat niets je kan scheiden van de liefde van God en dat Hij je door het leven zal dragen. Dan neem je de woorden van Psalm 139 serieus waarin staat God ons omgeeft van achter en van voren (vers 5), dat Hij met al onze wegen vertrouwd is (vers 3) en dat Zijn hand op ons ligt (vers 4). Dat geloven we dan voor onszelf en voor onze kinderen, want zo lezen we in dezelfde Psalm in vers 13 en 14: *'U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.'*

LIEFDE

Het gezin is de woonplaats van liefde. Het is de plaats door God gegeven voor zorg en geloofsoverdracht. Wat een man is en een vrouw, leren kinderen bij hun ouders. Een bestendig huwelijk van één man en één vrouw, is daarbij het ideaal. Dat laten onderzoeken ook voortdurend zien. Kinderen uit stabiele gezinnen met een liefdevolle relatie tussen vader en moeder, zijn bijvoorbeeld zelf ook minder geneigd om te scheiden en hebben een groter vertrouwen in het leven. Dit is ook zoals God het heeft bedoeld. Als Hij in Genesis 1 de mens scheidt als man en vrouw, krijgen ze een opdracht mee. In vers 28 lezen we: *'Wees vruchtbaar, word talrijk, vul de aarde en onderwerp haar...'* Even daarna lezen we in Genesis 2:24: *'Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.'*

TEKEN VAN DE TIJD

Het is een teken van de tijd vlak voor de wederkomst van Jezus onze Heer, dat de mens deze verordening van de Schepper in de wind slaat. Deels uit rebellie, deels uit eigenbelang en deels uit de voortdurende zoektocht naar comfort, vrijheid en zelfontplooiing. Deels ook uit wanhoop en leegte, want de mens zonder hoop vermijdt de blik op een duurzame toekomst.

In het eerste artikel over de bevolkingskrimp haalden we 2 Timotheüs 3 al even aan. In dit artikel sluiten wij ermee af: *'En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.'*

Ook in het afnemende vruchtbaarheidscijfer zien we de tekenen van de tijd zich voltrekken.

 Roelof Ham



**BOUWEN MET
ISRAËL**

Unieke kans voor ondernemers!

Wilt u wat doen voor het Joodse volk, in deze voor hen moeilijke tijd? Word dan lid van businessclub Bouwen met Israël!

Shalom!

Als businessclub Bouwen met Israël willen we Israël en het Joodse volk steunen door hen op een praktische manier te helpen. **We bouwen in Israël projecten die gericht zijn op jongeren.** U kunt hierbij denken aan kindertehuizen, schuilkelders bij opvanglocaties voor nieuwe immigranten en recent een tweetal woningen voor de opvang van tienermeisjes die wees zijn of niet meer thuis kunnen wonen.

Op afstand lijkt het voor ons als ondernemers best moeilijk om effectief te helpen. Ezra en Nehemia hoorden ook op afstand hoe het met Jeruzalem was gesteld. Ze voelden zich machteloos. Ze weenden en vastten, **maar kwamen wel in actie.** Ze hielpen mee aan de herbouw van Jeruzalem!

Deze kans bieden wij u ook. Op dit moment bouwen we een clubgebouw voor de religieuze jeugdbeweging Ezra in Jeruzalem! Dit project doen we samen met het gemeentebestuur van Jeruzalem. Hoe **bijzonder** om als christen en Jood samen op te trekken?!

Wilt u meedoen? **Meld u dan nu aan als lid van onze snel groeiende businessclub.**

Wat kunt u verwachten als lid van Bouwen met Israël?

Een impressie van het nieuwe clubgebouw voor Ezra



- Netwerk van ruim **410 ondernemers** (zowel christenen als Joden, uniek in Nederland!)
- Zeer interessante en gezellige **events**
- U kunt meegaan met onze **Israëltreizen**, speciaal voor ondernemers
- Een besloten **online platform** waar u uw diensten kunt aanbieden aan de andere leden

De kosten van een lidmaatschap bedragen € 500,- per jaar. Van deze bijdrage wordt maar liefst 96% besteed aan onze **projecten in Israël.**

Wilt u ook **lid worden**? Dan kunt u mij bellen, of scan de QR-code hiernaast.



Timo Niemeijer, *voorzitter Bouwen met Israël*
06-22503887



bouwenmetisrael.nl

- Bouwen met Israël is de businessclub van Christenen voor Israël -



Overzicht van onze activiteiten

U bent van harte welkom op onderstaande locaties. De toegang is vrij!
 Voor actuele informatie kunt u terecht op onze site: www.zoeklicht.nl/agenda.

SEMINARS

Franeker

Wo 30 apr
 Thema: *Eindtijd en profetie: Ezechiël 37 t/m 48*
 Spreker: Jeep van der Schoot
 Baptistengemeente Maranatha, Noord 41
Aanvang: 19.45 uur

Joure

Di 28 apr
 Thema: *Geestelijke verleiding*
 Spreker: Theo Niemeijer
 VEG de Brug, Brugstraat 3
Aanvang 20.00 uur

Roosendaal

Do 4 juni
 Thema: *Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel*
 Spreker: Theo Niemeijer
 Evangelische Gemeente Roosendaal, Benedendonk 1
Aanvang 20.00 uur

Strandheem Festival 2026

In het Hemelvaartsweekend van 14 t/m 17 mei vindt in het noorden van het land, bij het Strandheem Recreatiegebied, vlakbij het dorp Opende, het Strandheem Festival plaats.

Wij als Het Zoeklicht zullen daar aanwezig zijn. We verzorgen onder andere een seminar met live bluegrass muziek, een kindermusical en bouwen een graffiti-muur die door bezoekers mag worden ingekleurd en versierd. Daarnaast hebben we een grote tent waarin we ons als organisatie presenteren en waar we live podcasts zullen opnemen met festivalbezoekers.

Al met al belooft het een geweldig weekend te worden, dus woon je in de buurt? Kom dan vooral een kijkje nemen, want de entree is gratis!



Donderdag & vrijdag 14:00u - Live Podcast-opname

Schuif aan, luister mee en stel direct jouw vragen!

Zaterdag 15:30u - Seminar: 'Waar gaat het heen met deze wereld?'

Met Jelle en Roelof. Antwoorden uit de Bijbel én live Bluegrass-muziek.

Zondag 09:30u - Kindermusical: 'Expeditie hemelse land'

Met Jelle en Max. Een spannend avontuur voor de allerkleinsten.

Online

WWW.ZOEKLICHT.NL

Wij willen een online pleisterplaats zijn voor christenen. We hebben opmerkelijk nieuws, unieke online artikelen, een rijk archief en nog veel meer.

HET ZOEKLICHT-PODCAST

Verdere verdieping vind je in de Zoeklicht-podcast. Wekelijks plaatsen we podcasts over de actualiteiten van die week, we beantwoorden vragen vanuit de community en er worden studies aangeboden om onderweg, tijdens het sporten of klussen te beluisteren. Onze podcast is te vinden op Spotify, Apple Podcasts



(zoek op 'Het Zoeklicht podcast') of via ons YouTube-kanaal Zoeklicht TV (www.youtube.com/@stichtinghetzoeklichttv/podcasts)

NIEUWSBRIEF

Blijf via onze nieuwsbrief maandelijks op de hoogte van alle ontwikkelingen, nieuws en activiteiten. Je kunt je via de website aanmelden: www.zoeklicht.nl (onderaan de pagina).

Zoeklichtdiensten in Amersfoort

Samenkomsten iedere zondag om 10.00 uur.

Locatie Softwareweg 8 in Amersfoort.

De diensten zijn live of later te beluisteren via www.zoeklicht.nl

26 april	Christian Stier
03 mei	Dick Stichter
10 mei	Wim Jansen
17 mei	Theo Niemeijer
24 mei	Jacco Ronhaar
31 mei	Jeep van der Schoot
07 juni	Edwin Postma

Voor meer informatie over onze bijeenkomsten kunt u terecht bij:

Rinus van Otterlo T 085 - 066 39 80 E r.v.otterlo@zoeklicht.nl

Colofon

Het Zoeklicht is gewijd aan het onderzoek der Schriften en het letteren op de tekenen der tijden. Het wordt uitgegeven onafhankelijk van enige kerk of richting. Opgericht: 1 juli 1919. Stichter: Johannes de Heer.

UITGEVER

Stichting Het Zoeklicht
Softwareweg 8, 3821 BP Amersfoort
www.zoeklicht.nl

BESTUUR

Armand Gimbrère – secretaris
Arno Lam – voorzitter
Leo Voorwinden – penningmeester

DIRECTEUR

Roelof Ham - r.ham@zoeklicht.nl

REDACTIE

Roelof Ham (hoofdredacteur), Jelle Kop (social media redacteur), Roy Kloet en Theo Niemeijer
redactie@zoeklicht.nl

ABONNEMENTENADMINISTRATIE

Softwareweg 8, 3821 BP Amersfoort
Telefoon: 085 - 066 39 80
E-mail: abonnementen@zoeklicht.nl

Het Zoeklicht is te verkrijgen in braille, in grootletter en in gesproken vorm bij Bibliotheekservice Passend Lezen, Postbus 84010, 2508 AA Den Haag.
Telefoon: 070 - 338 15 00, e-mail: klanten@passendlezen.nl.

ABONNEMENTSPRIJZEN

Nederland en België: € 47,50 per jaar, € 28,50 per half jaar
Rest van Europa/wereld: € 70,50 per jaar, € 41,50 per half jaar
Losse nummers: € 4,95.

Elk abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij het uiterlijk één maand voor de einddatum is opgezegd. Na beëindiging van een vast abonnement kan binnen een periode van één jaar geen aanspraak gemaakt worden op kortingen premiums. Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan. Vermeld bij correspondentie altijd uw abonneenummer (te vinden op de adreswikkels).

ADVERTEREN

Jawel Media – Roel Abraham
Parallelweg 7, 3931 MS Woudenberg
Telefoon: 06 - 54 27 42 44, e-mail: roel@jowelmedia.nl

OVERNAME ARTIKELLEN

Overname van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van de uitgever. Bijbelteksten komen uit de NBG-1951 of Herziane Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

VORMGEVING

Drukkerij AMV BV, Lunteren
www.drukkerij-amv.nl

FOTOVERANTWOORDING

Indien niet specifiek vermeld, berusten de fotorechten bij fotostockbureau's AdobeStock, Shutterstock of bij Wikimedia Commons.

GIFTEN / LEGATEN

Giften voor het Zoeklichtwerk kunnen worden overgemaakt op rekeningnr. NL19 INGB 0000 283888 t.n.v. Stichting Het Zoeklicht in Amersfoort. Legaten via notaris vastleggen.

Verhalen over moed en menselijkheid in buitengewone tijden

ACTIEPRIJS

€ 15,-
per stukVan 4 april t/m
3 juli 2026

De brieven uit Berlijn

Katherine Reay

Deze roman volgt Luisa Voekler, een jonge CIA-agente, die op een dag een doos gecodeerde brieven vindt, gericht aan haar opa. Anders dan haar altijd is verteld, blijkt haar vader nog te leven en gevangen te zitten in Oost-Berlijn. Vastbesloten om haar vader te redden en de waarheid boven water te krijgen, reist Luisa af naar West-Berlijn...



De apotheek in het getto

Amanda Barratt

Krakau, 1940. Kort na de Duitse inval verliest Zosia Lewandowska de man van wie ze houdt. Terwijl de gettomuren oprijzen, sluit ze zich aan bij een moedige apotheker die Joodse families helpt onder te duiken. Intussen wordt Hania Silverman met haar familie het getto ingevoerd, waar honger, angst en deportaties het dagelijks leven beheersen. Wanneer Hania haar vroegere buurmeisje Zosia terugziet in de apotheek, kruisen hun levens opnieuw. Te midden van oorlog en verlies groeit een band die hen houvast geeft. Tot ze samen een hartverscheurende keuze moeten maken die hun lot voorgoed met elkaar verbindt.



De kindertrein uit Praag

Fabiano Massimi

Het is 1939. Het nazisme hangt boven Tsecho-Slowakije en Hitler nadert de stad. Er heerst angst, vooral in het Joodse getto van de stad, waar iedereen zich zo gauw mogelijk uit de voeten wil maken. De zwaksten onder hen moeten worden gered en er is één persoon die gelooft dat dat kan: Nicholas Winton, een Brit van Joodse afkomst. Hij wil een kindertransport opzetten van Praag naar het Verenigd Koninkrijk. Het leven van Petra Linhart is verwoest door de oorlog. Ze sluit zich aan bij de missie van het kindertransport, waar zij en de Britse vrijwilligers alles op alles zetten om de Joodse kinderen in veiligheid te brengen. Maar dan blijkt dat er iemand dubbelspel speelt...



De kraamkliniek

Mario Escobar

Een aangrijpende historische roman van Mario Escobar over twee vrouwen die elkaar ontmoeten in een vluchtelingenkamp aan de Franse kust. In 1937 vlucht Isabel voor de Spaanse Burgeroorlog en laat haar man achter aan het front. In een kamp zonder basisvoorzieningen lijkt alle hoop verloren. Tot ze de Zwitserse verpleegster Elisabeth ontmoet. Elisabeth is naar Frankrijk gekomen om moeders en weeskinderen te helpen en opent in Elna een kraamkliniek als veilige haven. Maar met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog worden ze geconfronteerd met nog grotere beproevingen.



Bestel bij voorkeur via onze webshop:
www.zoeklichtwebshop.nl

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten,
binnen Europa € 7,95 portokosten.